

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever
Karel Simon Slock
Spaanskasteelplein 26
9000 Gent

Redactie
Karel Simon Slock
Gedreven Hert

September 2011
Oktober 2011
November 2011

Wij danken onze sponsors:



NoeVo



Zaakvoerders:



Schram Philippe
0475/83.01.65

Cleemput Hilde
0478/43.08.47

noevo@skynet.be

Winkel:
Bierstal 48
9920 Lovendegem
Tel: 09/253.27.88
Tel: 09/372.08.20
Fax: 09/253.61.26

Werkplaats/magazijn:
Buntstraat 87
9940 Evergem

Uw partner voor service en verkoop van elektrische fietsen E-move
Vanaf 2011 verdeler van elektrische bakfietsen
Herstelling fietsen alle merken

Verhuur van materiaal voor tuin, bouw en industrie
Alle aluminium en metaalconstructies
Alle aluminium en metaalconstructies

Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



Nu alle kinderen terug aan het warmlopen zijn op de schoolbanken, waarschijnlijk al reikhalzend uitkijkend naar de herfstvakantie, schieten ook wij terug uit de startblokken. Maar laten we eerst nog eens terugblikken op het voorgaande jaar, toch een hoogtepunt in de geschiedenis van de Zwaluw.

Dat hoogtepunt is ongetwijfeld de realisatie van ons eigen lokaal. Na 65 jaar Zwaluw, of beter nog, 5 jaar na de nieuwe start is onze ploeg er in geslaagd dit project succesvol af te ronden. Uiteraard wil ik daarbij nog eens alle mensen die meegewerkt hebben bedanken voor hun inzet. De leiding, die zich buiten de normale scoutsactiviteiten, nog eens extra engageerde. De Stam, die zich dubbelplooidde om na het werk een handje toe te steken. De ouders, die ons financieel steunden door wijn te verkopen en naar onze feesten te komen. En 'last but not least', Baribal en Forel, de drijvende krachten achter dit ganse project. Zij offerden al hun vrije tijd en energie op om te geraken waar wij nu staan. Hun onvoorwaardelijke inzet voor de Zwaluw was onmisbaar voor dit succesvolle resultaat.

Zo'n zwaar jaar weegt natuurlijk door op een leidersploeg en jammer genoeg zijn er ook dit jaar een heel aantal leiders die ons verlaten. Saki, Ooievaar, Das, Jak, Tokeh en Timalia houden het voor bekeken. Zij konden geen tijd meer vrijmaken voor een vol engagement binnen de leiding en verlaten ons met spijt in het hart. Leiders met zoveel ervaring verliezen is nooit prettig, maar anderzijds een kans voor de jongere leiding om hun verantwoordelijkheid op te nemen en zelf de drijvende kracht te worden binnen hun tak. Zo blijft een leidersploeg evolueren en is er opnieuw plaats voor nieuwe, frisse ideeën. Een aantal mensen grepen die kans en mogen zich nu assistent-takleider, takleider of assistent-eenheidsleider noemen.

Een bijzonder afscheid bij de leiding is dat van Forel. Forel heeft na 20 jaar leiding, waarvan 12 jaar bij de eenheidsleiding, beslist om zijn linten aan de haak te hangen. Een engagement van dat kaliber is ongezien binnen de leiding van de Zwaluw en verdient alle respect. Maar hij zal natuurlijk ook altijd herinnerd worden als de man die de Zwaluw een nieuw leven gaf na onze problemen in 2006 met de eenheidsleiding. Zonder zijn gedrevenheid om de Zwaluw in leven te houden, was het moeilijk geweest. Forel beseft daarom meer

dan wie ook dat het niet gezond is voor een eenheid om te lang met dezelfde mensen aan het roer te staan. Forel verdwijnt natuurlijk niet, maar zal zich nu ten volle gaan toeleggen op ons lokaal en terrein. Ik bedank hem alvast in naam van de ganse eenheid voor zijn jarenlange inzet.

En er was nog een speciaal afscheid op dit Groot Kamp, de Bevertak houdt het voorlopig voor bekeken. Er zijn te weinig leiders om deze tak draaiende te houden en dat hebben we helaas te danken aan ons eigen succes. De Zwaluw draait zo goed dat er in de andere takken versterking nodig is om een goede werking te garanderen. En een goede werking is nu eenmaal nog altijd onze eerste prioriteit... Wees gerust, eens er opnieuw voldoende leiders zijn komt er direct een nieuwe Bevertak want we missen ze nu al.

Naast vertrekkers zijn er natuurlijk ook altijd nieuwkomers. Arasari, Husky, Vlinder, Wallabie en Laura komen ons leidersteam versterken. Deze vijf jongedames hebben zich tijdens het Groot Kamp van hun beste kant laten zien en bewezen dat ze klaar zijn voor een engagement bij de leiding. Ze krijgen alvast de steun van de ganse leidersploeg om er een leuk en leerrijk jaar van te maken.

Nu heeft u zich waarschijnlijk al een tijdje zitten afvragen waar dat prentje van die beer naartoe is dat al 3 jaar bovenaan de eerste pagina stond. Wel, die beer, zijnde Baribal, heeft beslist om een stapje terug te doen en opnieuw assistent-eenheidsleider te worden. Ik heb dan maar gesolliciteerd om zijn plaats in te nemen en na een stemming van de leiding het vertrouwen gekregen om een jaartje als EL door het leven te gaan. Vandaar dat de beer een hert geworden is. En om de vernieuwing compleet te maken, werd ook Lama verkozen als nieuwe assistent-eenheidsleider. Naast zijn taak als takleider bij JVG's, neemt Lama dus een extra engagement als assistent-eenheidsleider. Wij ontvangen hem met open armen want de eenheid zal zijn steun zeker kunnen gebruiken.

Het volledige leiderskader met de vele wijzigingen kan je een beetje verderop in deze Steeds Bereid vinden. We zijn met eentje minder dan vorig jaar, maar we zijn klaar om er ook dit jaar vol voor te gaan.

Het Groot Kamp kunnen we in 1 woord samenvatten: een succes. Buiten het af en toe druilerige weer, konden we ons geen beter kamp voorstellen. Vlotte opbouw, geslaagde bezoekdag, veel sfeer en activiteiten in de takken en een vlekkeloze afbouw. Ik zou hier nog pagina's kunnen vullen met de avonturen van de kinderen op kamp, maar daarvoor verwijs ik jullie naar de artikels van elke tak verderop in deze Steeds Bereid. Bekijk zeker ook de foto's op onze website, ze zijn de moeite waard.

Genoeg over het afgelopen jaar nu, een blik vooruit op de komende maanden. Een klassieke start met in september de eerste kennismakingen met de nieuwe tak, gevolgd door het Herfstkamp eind oktober en in november onze traditionele spaghettivond. In oktober starten wij ook opnieuw onze wijnverkoop, met 2 nieuwe uitstekende wijnen in het gamma. Meer daarover later in onze wijnfolder, maar maak gerust al jullie familie, vrienden en collega's warm.

Zo, ik denk dat hierbij alles verteld is. Dan rest mij enkel nog jullie en vooral jullie kinderen een fijne start van het nieuwe scoutsjaar te wensen! Tot ziens



**Gedreven Hert
Slock Karel Simon**

EENHEIDSLEIDER

0494/66.80.97

hert@dezwaluw.org



Lidgeld en verzekering

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:

€50 voor het eerste kind
€45 voor het tweede kind
€40 voor het derde, vierde, vijfde,... kind

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS (www.fos.be) of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je **een ontvangstbewijs** ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld **overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak"**.

Rek. nr.: BE40 0014 9451 4463
120° FOS De Zwaluw
Ralingen 53
9940 Evergem

DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR
HET HERFSTKAMP, EIND OKTOBER!!!

Organigram 2011-2012

Zo ziet het leiderskader van dit jaar er uit. Bezoek zeker ook eens onze website, daar kan je foto's en verdere info over de leiding terugvinden.

Eenheidsleiding

Karel Simon Slock – HERT
E.L.
Pepijn Everaert – BARIBAL
A.E.L



Teerpoten

Sam Bastiaens – FRET T.L.
Brecht Demeester – MUSTANG A.T.L.
Elien Van Hooreweghe – MINK H.L.
Zowie Mann – VLINDER H.L.
Laura Van Eeckhout H.L.



Jongverkenners – Jonggidsen

Yoeri Lens – LAMA A.E.L.
Gertjan Elderweirdt – GIRAF E.A.T.L.
Ariadne Warmoes – ARASARI H.L.
Louise Suy – HUSKY H.L.

Wolven

Emilia Jacob – MEES T.L.
Pieter Demeester – CHEETAH A.T.L.
Joyce De Boever – PANDA A.T.L.
Kobe Demeester – VALK H.L.
Anton Eeckhout – PANTER H.L.
Charlotte De Boever – WALLABIE H.L.

Verkenners – Gidsen

Michiel Dutrieue – LEEUW T.L.
Renée Mortier – HINDE A.T.L

Planning

Herfstkamp:

Jeugdheim 'De Spreedonken', Gestelseweg 12, 2491 Olmen

- Van zaterdag 29 oktober 2011 tot en met woensdag 2 november 2011.

Prijs: **80 €** per persoon

- Van zaterdag 29 oktober 2011 tot en met maandag 31 oktober 2011 voor de Bevertjes.

Prijs: **40 €** per persoon

Inschrijvingen iedere zaterdag tot **15 Oktober 2011**, bij voorkeur via overschrijving op **001-4945144-63**

!! Details zoals steeds in de kampfolder !!

Spaghettivond:

19 November vanaf 18h30 in ons lokaal.

Wij serveren jullie opnieuw onze overheerlijke spaghetti bolognaise of vegetarisch à volonté. Wij hopen alvast dat u even talrijk aanwezig zal zijn als vorig jaar. Verdere info volgt via het inschrijvingsformulier.

Wijnverkoop:

Ook dit jaar organiseren wij een wijnverkoop om onze werking te ondersteunen.

- Dit jaar voeren wij een nieuwe witte wijn, rode wijn en cava in.
- U zal ten gepaste tijde hiervan een voorproefje kunnen nemen!
- Opnieuw zullen wij voor en na de kerstperiode leveren.

!!GELIEVE BIJ ELKE OVERSCHRIJVING STEEDS NAAM VAN HET KIND EN DE ACTIVITEIT TE VERMELDEN (LIDGELD, HERFSTKAMP, WIJNVERKOOP, ENZ...)!!

Totemraad

De totemraad van de Zwaluw had het druk dit jaar. Niet minder dan 11 mensen werden toegelaten en mogen met trots hun nieuwe totem dragen. Dit zijn de gelukkigen:

Cato Dambre wordt Doordachte Fitis



Dino Coppens wordt Bedrijvige Fennek

Luka Mann wordt Innemende Impala



Francis Verkinderen wordt Berekende Dingo



Johanne Parker wordt Kleurrijke Ara

Arthur Warmoes wordt Fantasierijke Hyena



Pepijn Verscheure wordt Aarzelende Okapi

Jary De Bosscher wordt Goedlachse Buffel



Louise Suy wordt Subtiële Husky



Bram Oosterlinck wordt Hulpvaardige Fossa

Matthew Wright wordt Verbaasde Pecari



Verlaten de eenheid...

In het hoekje van de eenheidsleider werd het al even vermeld, er zijn dit jaar 6 leiders die ons verlaten. Ze willen de Zwaluw echter blijven steunen en zullen zich daarom inschrijven bij de Stam. Wij laten ze echter niet langs de achterdeur vertrekken en geven nog even een kort overzicht van hun carrière binnen de Zwaluw.

Willem- Jan Slock of Zorgeloze Saki

Saki is een speciaal geval. Na het scoutsjaar 2008-2009 besliste Saki al eens de leiding te verlaten en naar de Stam te trekken. Maar toen De Zwaluw vorig jaar nood had aan een takleider bij de VG's, sprong Saki snel in de bres. Een beslissing waarmee hij bij de eenheidsleiding veel lof oogstte, al had hij zijn strepen al dik verdiend. Wolvenleider op zijn 15 jaar, vervolgens leider bij de JVG's en VG's om uiteindelijk te eindigen als takleider van de Teerpoten. Een niet zo voor de hand liggend parcours, waarmee hij zijn veelzijdigheid bewijst. Bij zijn vorig afscheid kreeg hij al een mooi tekstje met al zijn gloriemomenten binnen de Zwaluw, dus wie geïnteresseerd is zal eens in de archieven moeten graven. Wij zouden hem in elk geval nog willen bedanken voor dat extra jaartje inzet en hopen dat wij nog vaak op hem kunnen rekenen bij de Stam.



Maarten Dejonghe of Twijfelende Ooievaar

Maarten kwam pas bij de JVG's in de scouts, op 13 jarige leeftijd. Hij kwam erbij onder impuls van Tamarin, die hij kende van school. Hij was, toen nog, een heel rustige jongen die zich liever wat op de achtergrond schuilhield. Veel tijd om te spelen kreeg hij echter niet want na 2 jaar mocht, of moest, hij over naar de leiding. Hij was niet alleen want ook onder andere Saki, Tagoean, Eekhoorn en Fré gingen mee over naar de Wolvenleiding. Hij behaalde dat jaar vlot zijn 2^{de} klas en kreeg op Groot kamp zijn totem: Twijfelende Ooievaar. Uit goede



bron weet ik dat hij dat jaar twijfelde om uit scouts te gaan, het leiding zijn kwam eigenlijk een beetje te vroeg. Maar de goede sfeer in de leidergroep kon Ooievaar toch overtuigen om te blijven en kijk, hij zit nu toch al 11 jaar bij de eenheid. Hij bleef 5 jaar bij de Wolvenleiding als Rama en liet zich vooral opmerken tijdens de spelen. Ooievaar leeft zich altijd volledig in in zijn rol en gaat er altijd volledig voor, zonder twijfel. Na 5 jaar bij de Wolfjes heeft Ooievaar er genoeg van en wil hij terug aan scouting doen. Hij komt bij de JVG-leiding terecht bij Wasbeer, Tamarin, Lama en Linsang. Bij die bende kan Ooievaar zich volledig uitleven in

allerlei grootse projecten. Draaimolens en zithoektorens, je kan het zo gek niet bedenken. Maar ook het maken van spel materiaal zoals machinegeweren met verfproppen, elektronische bommen of rookbommen, attributen voor paasshows zijn dingen waar Ooievaar dagen tijd kan insteken. Dit jaar werd Ooievaar eerste-assistent takleider en leidde hij samen met Lama de volledige JVG-tak, met nog meer enthousiasme dan de voorgaande jaren. Hij neemt nu afscheid op een hoogtepunt, maar staat al te springen om volgend jaar nog een handje toe te steken bij de restauratie van het JVG-kot. We kennen hem niet anders...

Lorenzo blom of Intimiderende Jak

Nog een grote klepper die vertrekt, namelijk Jak of Lorenzo Blom. Lorenzo komt in 1995 in de scouts op 5-jarige leeftijd. Lorenzo is groot voor zijn leeftijd en mag daarom uitzonderlijk al starten op die leeftijd bij de Teerpoten. Hij blijft daar 2 jaar en wordt nestleider. Bij de Wolven is hij veruit de grootste en sterkste en bewijst dat door geregeld eens een ander Wolfje te doen vliegen, waarna de leiding hem van hetzelfde laken een pak gaf. Buiten deze onnozelheden was Lorenzo wel een voorbeeldige wolf. Hij werd grijze broer, nestleider, behaalde zijn Zilveren Wolf en werd Welp van het jaar. Bij de



JVG's moet Lorenzo zich opnieuw bewijzen en hij doet dat ook, door onder andere zijn teervoet te halen en PL te worden. Op het Groot Kamp 2003 gaat hij samen met Shenandoah over naar de VG's. Hij leert daar heel snel bij, onder andere dat een azimuth geen coördinaten heeft, en wordt na een jaar zelfs al tweede klas. Op kamp krijgt hij de totem Intimiderende Jak. Dat komt ervan als je altijd de grootste en de sterkste zijt geweest. Een traditie die Jak altijd in stand wou houden was de "overgangsdruk" in de vijver op groot kamp, niemand ontsnapte daaraan. Gedaan met de speeltijd in 2007 want dan gaat hij over naar de leiding. Wie Jak bekijkt zou denken dat hij bij de JVG's of VG's thuishoort, maar hij besluit om bij de Teerpootjes te gaan. Als Hathi maakt Jak daar snel het mooie weer en wordt na 2 jaar assistent. Een jaar later zijn we op zoek naar een nieuwe Wontolla en Jak engageert zich voor die taak. De combinatie studie en scouting is echter niet altijd even gemakkelijk voor hem (studeert op de zeevaartschool in Antwerpen), maar toch probeert hij er het beste van te maken. Uiteindelijk besluit hij dit jaar om toch alles op alles te zetten in zijn studies en via de Stam ondersteuning te bieden waar nodig. Alvast bedankt voor de vele jaren waarop De Zwaluw op jou kon rekenen.

Robbe Bastiaens of Aangename Das

Komt binnen bij de JVG's in 2000. Scouting was Robbe niet onbekend want hij had net als zijn broer in een scoutsgroep in Zomergem gezeten. Hij speelt goed mee maar de technieken laat hij aan zich voorbijgaan. Hij sluit zijn carrière bij de JVG's af met een trofee van patrouille van de tochten en met een welverdiende gouden sportprijs. Pas bij de VG's, als het van moeten is, begint Robbe aan zijn technieken. Het is



niet dat hij dat niet kan, want technisch is hij sterk. Iets dat elke VG uit die periode zal bijblijven van Robbe is zijn gebroken pols. Na het uithalen van een mopje met Grison denk ik, was Das beginnen lopen in het niet zo vlakke Kattenbos vol met denappels. Het resultaat, een pols die volledig uit den haak stond. Kamp afgelopen jammergenoeg... Het volgende jaar behaalt hij zijn badge kok op Herfstkamp onder supervisie van Wezel en Kaaiman. Robbe wordt dat jaar ook tweede klasverkenner en krijgt op kamp zijn totem. Aangezien Robbe iemand is waarmee iedereen heel goed kan opschieten, die met iedereen een babbeltje slaat en voor sfeer zorgt in een groep krijgt hij de totem Aangename Das. Het jaar erop behaalt hij nog zijn badge Woudloper en wordt zilveren kroonverkenner, maar dan is het tijd om naar de leiding te gaan. Omdat er bij de JVG's nog een leider nodig is en Das technisch sterk is, gaat hij naar die tak. Hoewel Das het wel kan vinden met de kinderen, blijkt na een jaar toch dat de werking hem iets minder ligt. Hij verhuist naar de Wolven, waar hij terug bij zijn jeugdvrienden Giraf, Guppy en Albatros terecht komt. Hij krijgt er de totem Mor, omdat hij er zo geweldig uitziet ☺, en beleeft er leuke jaren. Das kan geweldig goed om met de kinderen en is van veel kinderen de lievelingsleider. Ook tijdens de enceneringsspelen kan Das zich, volledig uitleven in zijn typetjes. Das wordt nog assistent en Bagheera en besloot dit jaar, na het vertrek van Karekiet, om het takleiderschap van de Wolven op zich te nemen en dus Akela te worden. Als zelfstandige in wording blijft er echter nog weinig tijd over en Das besluit dit jaar dan ook om ons te verlaten. Wij bedanken hem voor het vele werk dat hij elk jaar in de scouts heeft gestoken en wensen hem het beste.

Shenandoah Poupaert of Wispelturige Timalia

Shenandoah komt al op zeer jonge leeftijd mee met de Zwaluw, ze was nog maar een jaar of 3 op haar eerste kamp. Dat was de schuld van haar ouders, die al bij de scouts zaten toen de dieren nog spraken en toen nog meegingen als VT. Met zo'n bagage aan scoutservaring doorloopt ze vlot alle welpentakken en sluit die carrière af met een Zilveren Wolf en als nestleidster. Ze gaat op dat elan verder bij de JVG's met in het eerste jaar al een sportprijs en een trofee van patrouille van het kamp. Naast talent voor scouting heeft Shenandoah ook nog eens bakken acteertalent, dat bewees ze met haar hoofdrol als Evita Perron op de paasshow. Na 2 jaar JVG's mag ze samen met Lorenzo over naar de grote jongens, de VG's. Daar behaalt ze vlot haar tweede klas in het eerste jaar en krijgt als totem Wispelturige Timalia. Ze beleeft daar 3 leuke jaren en toont dat ze haar mannetje kan staan. En dat moest ook, want de VG's bestond toen voor een groot stuk uit grote, stoere jongens zoals een Jak en een Grison. Na 3 jaar heeft ze echter genoeg van al die testosteron en zoekt ze kalmer oorden op als leidster bij de Bevertjes, samen met Kongoni. Na 3 jaar neemt ze daar zelfs al het roer over en wordt takleidster van de Bevertjes in 2009. Het laatste jaar werd de combinatie scouts en studeren/stage (alweer die scholen...) iets te moeilijk en besluit ons Timalia de scouts te verlaten. Ze spreekt nog niet van een definitief afscheid, als de Bevertje zouden terugkomen dan wil ze nog wel een "efforke" doen. Afspraak volgend jaar dan? ☺



Evert Gellynck of Bescheiden Tokeh

Evert kwam in de scouts in navolging van zijn neefje Lorenzo Blom (Jak). Evert heeft echter een totaal ander karakter dan Jak en valt niet echt op bij de welpen. Hij speelt altijd wel goed mee en schopt het uiteindelijk tot nestleider en behaalt zijn Zilveren Wolf. Bij de JVG's is het net hetzelfde: een stil begin, maar na 2 jaar duikt hij toch op in de lijstjes: patrouilleleider bij de Luipaarden, tweede klas verkenner en hij wordt zelfs JVG van het jaar op Groot Kamp 2005. Hij krijgt ook zijn totem namelijk: Bescheiden Tokeh. Bij de VG's weer hetzelfde verhaal,



maar je hoeft niet altijd luid te roepen om op te vallen. Tokeh valt op door zijn brede glimlach, activiteit tijdens spelen en goede techniekenkennis. Tokeh gaat dan over naar de leiding en hoewel hij eigenlijk een sterke technische kennis heeft, besluit hij toch om samen met Jak naar de TP'en te gaan. Hij krijgt daar ook zijn junglenaam: Kigo. Het bevalt hem daar blijkbaar goed want na 4 jaar zit hij daar nog steeds. Tokeh besluit nu om zijn studies voorrang te geven en naar de Stam te gaan. Wij wensen hem veel succes toe.

Artikel Stam Groot Kamp 2011

Zondag 31 juli 2011 was het weer zover, de containers en ons lokaal worden leeggehaald om in de camion te laden die maandag 1 augustus richting Lommel rijdt voor ons langverwachte Groot kamp.

Maandag 1 augustus komen we aan op ons welgekend kampterrein in het Kattenbos van Lommel en de camions worden uitgeladen. Zoals steeds wordt eerst het Stafkamp opgezet met de keuken, materiaal tent, kantinetent, EHBO tent en de tenten voor de stam. Eerst de keukentent inrichten want 's avonds moet er al voor iedereen (de voorkampers) eten klaargemaakt worden. Dit jaar kreeg de keuken een houten vloer, wat voor de stam een enorme verbetering is. De tweede dag (dinsdag 2 augustus) was het bomendag, iedereen die naar het bos trekt om bomen te halen. De vroegere boswachter zaagt ze om, de anderen trekken ze naar de grond, ontdoen ze van hun takken, halen ze uit het bos en leggen ze op de tractor. Drie mensen van de stam blijven achter op het kampterrein om een oogje in het zeil te houden en ervoor te zorgen dat iedereen 's middags genoeg soep en brood had om hun krachten bij te vullen. De volgende paar dagen was men volop bezig met de tenten recht te zetten, constructies bouwen, en alles wat op orde brengen.

Vrijdag 5 augustus stond één van onze stammers op met een nieuwe nam. **Bram Oosterlinck** kreeg zijn totem en adjectief en zal voortaan alleen nog maar luisteren naar de naam '**Hulpvaardige Fossa**'. Proficiat Fossa!



Zaterdag 6 augustus De stam was begonnen met de voorbereidingen voor de bezoekdag. Groenten schillen en kuisen, snijden, pasta's klaarmaken, vlees halen, barbecue klaarzetten, ...druk, druk, druk.

Zondag 7 augustus kwamen de (jongere) kinderen aan op kamp, samen met hun ouders die ze brachten en het was dan ook onze bezoekdag. De stam stond al weer in de weer om de mensen te bedienen aan het buffet, het vlees te gebakken enz... . Al de kinderen waren nu op kamp, nu kon het werkelijke kamp echt beginnen.

Voor de mensen van de stam is het leven een beetje anders op kamp dan voor de leiding, wij maken/geven geen spelen maar zorgen ervoor dat iedereen op tijd

zijn eten krijgt. We staan vroeg op zodat 's morgens alles klaar staat om te kunnen ontbijten, en dat de boterhammen voor de kinderen al gesmeerd zijn. 's Middags warm eten voorzien, 4-uurtje klaarzetten, iedere dag verse soep maken voor 's avonds en hun boterhammen smeren en de kantine (snoep) klaarzetten. Daarbij houden we ook rekening met onze specialekes zoals: ei en melk allergieën.



Voor de oudere kinderen die zelf koken wordt iedere dag een fourage-bak klaargezet. Zij krijgen de ingrediënten mee om dan alles zelf klaar te maken op hun houtvuur. Bij de stammers is het ook altijd een op- en af komen van mensen. De mensen die er waren namen dan ook wel een taak op zich zoals onze **Kaaiman** die het langst op kamp bleef was een beetje onze 'Chef' van de keuken. **Leguaan** en **Grizzly** zetten het 4-uurtje klaar, **Ekster** de kantine en was ook onze kantinier 's avonds. Soep maken naam **Wezel** op zich als hij er was. Ikzelf (**Kongoni**) zette meestal de fourage bakken klaar. **Kaaiman** onze gewezen bakker/patissier en zijn assistent **Grizzly** wist ons en de kinderen al weer te bekoren met heerlijke pannenkoeken voor het 4-uurtje. Maar iedereen die er was hielp goed mee in

de keuken. Sommige van onze stammers gingen bij de Takken gaan helpen zoals **Kea** bij de TP, **Narwal**, **Cataras** en **Karekiet** bij de JVG's.

Het kamp is dan ook al weer goed verlopen en voorbij dus rest mij alleen nog maar alle stammers en niet stammers die er waren de bedanken voor hun komst en hulp. **DANK U** wel aan Allen!





De Stam op de overgang v.l.n.r: Kongoni, Grizzly, Cholo, Sarah, Tagoean, Indri, Wombat, Guppy, Albatros, Ekster, Vink, Cataras en Bij.

Uw verslaggever ter Plaatste **Vaardige Leguaan**
en Fotografe en verslaggeefster **Kalme Kongoni**



Artikel Bevertjes Groot Kamp 2011

Woensdag 10 augustus 2011

Eindelijk was het langverwachte moment ook voor de bevertjes aangebroken! De meeste van hadden de sfeer van het grootkamp al eens kunnen opsnuiven op 7 augustus, maar zelf in die grote tent gaan slapen in dat grote bos is toch nog iets anders. Om stipt 8u stond het aan de Dampoort dan ook vol met enthousiaste kindjes en ouders. Iedereen was klaar om te vertrekken, hoewel sommige ouders het toch wat moeilijk hadden met het afscheid. Na een paar geruststellende woorden van **Bulle** namen de kindjes dan toch afscheid, en stapten we allen vrolijk op de trein.



Enmaal op de trein werd het al snel een groot feest! **Milan Van de Geuchte** had genoeg koeken mee om te delen met iedereen, zoals echte bevertjes dat doen, en dankzij **Anna Meyskens** moest niemand iets missen van wat er buiten te zien was. Alle koetjes, geitjes en weilanden die we passeerden vond ze zo interessant dat iedereen ook naar buiten moest kijken. Maar ook wij kregen heel wat

bekijks. Op de trein en in de stations vond iedereen onze kleine bevertjes in hun mooie uniformen zo leuk dat heel wat mensen spontaan met onze kleine scoutsjes begonnen te praten. Op onze 2^e trein hadden **Aline Despriet** en **Lara Coppens** dan ook snel vriendschap gesloten met een vriendelijke vrouw die bij hen zat.

Maar aan elke leuke trip komt een eind, en zo bereikten ook wij onze eindhalte. Van daar moesten we nog een heel eind te voet naar het bos stappen. Met veel vallen en opstaan arriveerden we dan toch aan onze tenten, waar **Matthew Deschryver** ons al stond op te wachten. Hij had al 3 dagen meegedaan met de teerpoten, en kon zijn medebevers dan ook alles al tonen en uitleggen. De leiding kon daardoor snel de bedden installeren om dan snel te gaan eten.

Na het lekkere middagmaal stond het hele bos al onmiddellijk in rep en roer. Alle kinderen, dus niet alleen de bevertjes, werden uit hun zithoeken gesleurd door een grote groep ninja's. Zij hadden de krachten van 4 superhelden gestolen en wouden die niet teruggeven! De Zwaluw zou natuurlijk De Zwaluw niet zijn moesten ze niet proberen daar een stokje voor te steken. In vier grote groepen gingen ze een hele middag van post naar post. Daar moesten ze verschillende opdrachten doen waar ze geld voor kregen en met dat geld konden ze de krachten terugkopen. Maar natuurlijk waren de ninja's van gedacht veranderd en

hiielden ze de krachten liever zelf. Daarop besloot de eenheid om de ninja's aan te vallen. En wat een gevecht was me dat! al snel hadden de superhelden hun krachten terug en kon iedereen genieten van een welverdiend vieruurtje.

Na de lekkere koek gingen we eindelijk het terrein verkennen om te zien hoe groot dat bos nu precies wel was. En dat het groot was zal ook de kookploeg geweten hebben! Na de wandeling verslonden de bevertjes de ene boterham na de andere, en ook de soep ging vlot binnen. Toen onze buikjes weer goed gevuld waren, konden we nog snel wat liedjes gaan zingen. Maar na onze zangles werden we plots aangevallen door een tijger! Iedereen was in paniek en wist niet wat er gebeurde, maar gelukkig kwam Catwoman juist langs. Zij vertelde dat ze op zoek was naar de tijger, om dat die ontsnapt was uit het circus. Samen met de bevertjes ging ze op zoek om hem te vangen. **Lara Coppens** vond dat eigenlijk niet zo een goed plan, want de tijger had haar enorm ban gemaakt. Maar met de steun van de andere durfde ze toch meegaan. Toen de tijger getemd was, durfde **Lara Coppens** hem zelfs aaien! Catwoman bracht de bevertjes terug naar **Tic-Tac** die al ongerust begon te worden. Maar toen **Aline Despriet** vertelde wat hen overkomen was en de tijger aan **Tic-Tac** voorstelden was alles weer in orde. Na dit avontuur kropen de bevertjes moe maar voldaan in bed, klaar voor de volgende dag.

Donderdag 11 augustus 2011

De volgende dag waren de bevertjes al vroeg wakker. Gelukkig waren ze wel volledig uitgerust, want na het ontbijt en het opmaken van ons bed was het al tijd voor de sportproeven. Elk kamp moeten de bevertjes lopen en verspringen, dus ook in de bossen wordt er altijd heel wat af gesport. Iedereen liep de ziel uit zijn lijf en sprong zo ver hij of zij maar kon, maar het moet gezegd worden dat er toch een bevertje met kop en schouder bovenuit stak. **Tibe Uittenhove** was net als vorig kamp de beste sporter van alle bevertjes, en mag dan ook heel trots zijn op zijn prestaties, net als alle anderen die enorm hun best deden. Gelukkige



stond er ons na de sportproeven een lekker middagmaal te wachten, want honger had iedereen er wel van gekregen.

Na het middagdutje kregen de bevertjes een raar bezoekje. De blauwe en de groene superheld kwamen ruziemaken in hun straathoek. Of was het misschien in hun zithoek **Lara Coppens**? Ze vonden alle twee van zichzelf dat ze de beste superheld waren, maar wie was nu echt de beste? Om dat uit te zoeken was er gelukkig ook nog de rode superheld. Zij verdeelde de bevertjes in een blauw en een groen team die het dan tegen elkaar moesten opnemen in verschillende uitdagingen. Voor de eerste

opdracht moesten de twee groepen in het bos een kamp maken met daarin leventjes in hun kleur. De bedoeling was dat je de kleurtjes van het andere team ging stelen. Wie de meeste leventjes gestolen had, zou het beste team zijn. Maar toen de opdracht gedaan was, bleek dat het een gelijkstand was geworden. Dus moesten er nog meer opdrachten gedaan worden. zo moesten de groepen bijvoorbeeld om ter snelt een mummie maken van een teamlid met Wc-papier, of met een ei tussen hun voorhoofd de overkant van de weg bereiken. Bij deze proef vonden **Aline Despriet** en **Anna Meyskens** een heel raar ei. Na wel 5 keer op de grond te zijn gevallen was het nog steeds niet gebroken. De blauwe superheld vond dit een beetje verdacht, en probeerde dan maar het ei te breken. Maar hoe hard ze ook duwde, het ei wou maar niet breken! Toen alle bevertjes en de groene superheld het ei ook niet hadden kunnen breken, wou de rode superheld ook wel eens duwen om dat mysterieuze ei. Maar nauwelijks had ze het ei vast, of het ei sprong kapot, recht in het gezicht van de rode superheld! Voor de bevertjes en de groene en blauwe held was het een hilarisch zicht, maar de rode held kon er iets minder om lachen. Toch had dit ongelukje de helden zo goed laten lachen, dat ze besloten dat hun ruzie wel een beetje onnozel was. Ze besloten vriendschap te sluiten en brachten de bevertjes terug naar hun kamp voor een koekje. Eind goed al goed!

Na ons koekje was het dan weer tijd om ons te gaan wassen, want van al dat spelen waren de bevertjes wel vuil geworden. Het enige minpuntje vonden de kindjes het ijskoude water, maar toch was iedereen een uurtje later weer helemaal proper voor de avondeten. En gelukkig had iedereen zijn buikje goed gevuld, want onmiddellijk na het eten stond er een hevige zangles met de teerpoten gepland. De teerpoten hadden heel grote en mooie zithoek gebouwd waar iedereen gemakkelijk kon zitten, zingen en dansen. En dat deden we dan ook! Heel even was er gevaar dat door al het dansen de zithoek zou instorten, maar gelukkig bleef alles mooi overeind staan.

Na de zangles waren de bevertjes zo uitgeput dat ze al op weg waren naar hun bedje toen plots een superheldin hun hulp kwam vragen. Een van haar vriendinnen was ontvoerd, en alleen de bevertjes konden haar helpen bij haar zoektocht. Al snel hadden ze de ontvoerder opgespoord en in slaap gebracht met een drankje en een liedje. Beide superheldinnen waren de bevertjes enorm dankbaar, maar na dit avontuur waren ook de bevers zo moe dat ze niet snel genoeg in hun eigen bedje konden duiken.

Vrijdag 12 augustus 2011

Na een goeie nachtrust was iedereen klaar voor alweer een nieuwe dag! Maar voor **Lars Acke** begon de dag



een beetje verwarrend. Hij was wanhopig opzoek naar zijn onderbroek maar kon het nergens vinden. **Bulle** zei dat hij gewoon overal moest blijven zoeken tot hij het gevonden had, maar **Lars Acke** zocht op elk mogelijk plekje. Tot **Bulle** hem plots vroeg of hij zijn onderbroek niet al aan had en **Lars Acke** toe moest geven dat hij misschien toch niet overal gezocht had! Na deze kleine zoektocht moesten de bevertjes zich een beetje haasten met hun ontbijt, want stipt om 10uur moest iedereen in perfect uniform klaarstaan voor vertrek. vandaag gingen we namelijk een grote tocht doen. Gelukkig voor de bevertjes was het niet zomaar een tocht, maar een fototocht met op het einde een grote verrassing van de leiding. Maar voor ze die verrassing kregen moesten ze natuurlijk eerst wel hun benen strekken en tonen dat ze goede speurneuzen zijn! in groepjes van 2 of 3 gingen ze op pad en moesten ze de weg zelf zoeken aan de hand van foto's. Alle bevertjes waren zo nieuwsgierig dat ze super snel doorstapten. In minder dan 2 uur hadden alle groepjes de tocht afgelegd en was iedereen aangekomen aan het station. Iedereen vroeg zich natuurlijk af wat de verrassing was, maar de leiding wou toch nog niks lossen, want eerst moesten de bevertjes nog even op de bus zitten. Maar hun wachten werd na een kleine rit dan toch beloond, want toen de bus zijn eindhalte bereikte, konden de bevertjes om de hoek een heel grote speeltuin zien! De speeltuin was zo groot, er stonden zo veel speeltuigen en de bevertjes konden zo lang spelen dat alle zere voeten al snel vergeten waren. En toen even later ook onze vrienden van de teerpoten op dezelfde speeltuin kwamen spelen, werd het al snel een groot feest!

Maar omdat aan elk feest ooit wel eens een eind moet komen, moesten ook wij die avond de bus terug naar huis nemen. En **Elisabeth Meersseman** vond de busrit duidelijk ook heel leuk, want na minder dan 5 minuten lag ze al vast te slapen. Heel vast zelfs! Toen de bus aankwam aan onze halte moesten **Bulle** en **Keoo** dan ook veel moeite doen om haar wakker te krijgen. Maar eind goed al goed en al snel liep ook **Elisabeth Meersseman** vrolijk door de bossen.

Na het vele gespeel was het tijd om ons toch eventjes te wassen. En gelukkig konden we daarna genieten van een heerlijke BBQ samen met de teerpootjes. Erg lang moesten we niet aan tafel zitten, want van al dat stappen en spelen was iedereen zo moe



geworden dat de bevertjes het liefst van al gingen slapen. Morgen stond er weer een drukke dag op het programma, dus ze moesten zeker uitgeslapen zijn.

Zaterdag 13 augustus 2011

De bevertjes werden al vroeg gewekt en ook vandaag moesten ze hun uniform aandoen. Even waren ze bang dat we weer zouden gaan stappen, maar vandaag kregen ze hun verrassing zonder dat ze er iets moesten voor doen. Wat we vandaag van plan waren bleef nog even een geheimje tot na het ontbijt en de inspectie. Onmiddellijk na de inspectie stonden de bevertjes alweer klaar met hun rugzakje dat de leiding gevuld had met...zwemkledij! Vandaag gingen we namelijk samen met de teerpoten gaan zwemmen. Eerst moesten we wel nog even op de trein zitten, maar ondertussen waren de bevertjes het al gewend om de trein te nemen. En de rit duurde niet lang, want nog voor de middag waren we al aangekomen aan het zwembad. Daar aten we eerst even onze boterhammetjes op, om dan snel onze zwemkledij aan te trekken.

Eenmaal in het zwembad konden de bevertjes hun ogen niet geloven! Er was een grote wildwaterbaan, een leuk kinderbad met allerlei speeltuigen en een zwembad waar echte golven in gemaakt werden. Genoeg dus om ons een middag helemaal uit te leven. In de wildwaterbaan mochten de bevertjes natuurlijk alleen met begeleiding, maar dat schrikte **Aline Despriet, Matthew Deschryver, Lara Coppens** en **Lars Acke** helemaal niet af. Ze bleven de wildwaterbaan maar ingaan, tot de leiding er een beetje te moe van werd en ook wel eens met de andere bevertjes wou spelen. Maar gelukkig voor hen was er dan de teerpotenleiding nog, die onze bevertjes maar al te graag opnieuw meenamen in de wildwaterbaan, waarvoor dank. **Tibe Uittenhove** en **Milan Van de Geuchte** vonden dan weer het golvenbad het aller leukst. Daar hadden ze een grote drijvende plak weten te bemachtigen waar ze dan maar bleven afduiken en afspringen.

Na een heerlijke middag zwemmen was het dan weer tijd om terug te keren naar de bossen. Maar niet voor we een lekker warme douche genomen hadden. Ja, je hoort het goed, na al die dagen wassen met koud water, konden we ons nu helemaal proper schrobben onder een warme douche! Helaas konden we er niet blijven onder staan, dus als alle bevertjes weer proper en aangekleed waren moesten we weer op weg naar het station.

Toen we weer bij ons kamperrein aankwamen konden we weer lekker ons voetjes onder tafel schuiven voor een heerlijke maaltijd. En die konden we na al dat gespeel wel goed gebruiken! Het duurde dan ook niet lang om alles op te eten, en dus konden we al snel met onze zangles beginnen. Die zangles was een beetje emotioneel voor sommigen, vooral dan voor onze **Tic-Tac**. Zij moest de bevertjes het "afscheidslied" aanleren, dat we de volgende dag zouden moeten zingen. Maar zoals je al kan afleiden uit de naam, is het geen al te vrolijk lied.

Toen de bevertjes het liedje allemaal heel goed konden meezingen, was het tijd om nog eens een avondspel te spelen. Vandaag was het geen gewoon avondspel, maar een overgangsavondspel. Dat wil zeggen dat het een spel was waar de bevertjes moesten bewijzen dat ze klaar waren om de volgende dag over te gaan naar de teerpoten. Dit moesten ze bewijzen door hun beverstaart te verliezen, of

beter gezegd door hem te laten afpakken. Iedereen gaf het beste van zichzelf, en al snel was iedereen zijn staart kwijt. Het moment was gekomen om aan de bevertjes uit te leggen wat er de volgende dag zou gaan gebeuren...

Keoo vertelde aan de bevertjes dat ze de volgende dag allemaal teerpoten zouden worden, en dus geen bevertjes meer zouden zijn. Want door een paar verschuivingen in de leiding, zullen er volgend jaar ook geen bevertjes meer in de scouts zijn. Echt begrijpen waarom en hoe dat kwam konden de bevertjes niet echt, maar **Milan Van de Geuchte** zei: "Gelukkig zijn we in het goede jaar bij de bevertjes gekomen!" En gelijk had hij... Na een grote groepsknuffel was het dan tijd om te gaan slapen en ons voor te bereiden op het afscheid van morgen.

Zondag 14 augustus 2011

Toen we zondagmorgen opstonden, moesten we voor de derde keer ons uniform aantrekken. Vandaag was het de grote dag van de overgang! Na het ontbijt verzamelde de hele eenheid op de grot vlakte. Iedereen stond netjes in een grote U-formatie, en de ceremonie kon beginnen. Tijdens deze ceremonie worden per tak de prijzen uitgedeeld en daarna wordt er verteld wie naar welke tak overgaat, en dus vanaf september met nieuwe vriendjes en leiding zal spelen.

Bij de bevertjes worden elk jaar sportprijzen uitgereikt aan de bevertjes die altijd het best presteren bij de sportproeven, die de meeste vooruitgang boeken over de 3 kampen, en die zich het best inzetten tijdens de spelen.

Dit jaar waren de trotste winnaars:

- 1)**Tibe Uittenhove**
- 2)**Lars Acke**
- 3)**Anna Meyskens**

Zij hebben hun sportprijs meer dan verdiend en mogen dan ook heel trots op zichzelf zijn! een andere prijs die elk jaar uitgereikt wordt is de prijs voor het Bevertjes van het Jaar. Deze prijs gaat naar het bevertje dat het meest naar de vergaderingen komt, altijd in orde is met zijn uniform, zich het meeste inzet en het flinkst is. En dit jaar werd dat **Aline Despriet!** Ook zij heeft haar prijs meer dan verdient! Een



dikke proficiat aan alle bevertjes die een prijs wonnen, maar natuurlijk ook aan de rest, want iedereen behaalde dit jaar zijn brevet voor watergewinning.

Na het uitreiken van de prijzen kwam dan de echte overgang. Omdat je maar een jaar bij de bevertjes kan blijven, zijn alle kindjes overgegaan naar de teerpoten. Daar zullen ze zich ongetwijfeld ook fantastisch amuseren, maar toch zullen ze gemist worden! voor de leiding was het ook een moeilijk afscheid, mede omdat er na dit jaar geen bevertjes meer zullen zijn. **Keoo** zal jammer genoeg een jaar niet meer naar de scouts komen, dus haar zullen de bevertjes het meest moeten missen. **Tic-Tac** is overgegaan naar de wolven, dus misschien zitten de bevertjes dan ooit nog eens in de tak bij haar. En **Bulle** heeft ook een grote verandering gedaan, want vanaf september is zij geen leidster meer van de kleinste kindjes van de scouts, maar juist van de aller grootste. Zij zal vanaf september te vinden zijn bij de verkenners-gidsen. Toen iedereen wist waar hij volgend jaar zal starten werd het “afscheidslied” gezongen en was het tijd voor het afscheid. Iedereen ging al eens een dagje meedoen met zijn nieuwe tak. **Matthew Deschryver** keek daar heel hard naar uit, want hij wist al hoe leuk het is bij de teerpoten. Hij zorgde er dan ook voor dat zijn mede-bevertjes even enthousiast werden als hij, maar voor sommigen van hen was het wel een beetje moeilijk. Maar de traantjes van de leiding, **Lara Coppens** en **Anna Meyskens** werden snel gedroogd, want er stond de bevertjes een heel leuke dag te wachten bij de teerpoten. En na deze super leuke dag vol spelletjes en nieuwe vrienden, klommen de bevertjes gewoon weer in hun eigen bedje...

Maandag 15 augustus 2011

Na onze dag bij de teerpoten konden de bevertjes er maar geen genoeg van krijgen, en gelukkig voor hen moest dat ook niet! Omdat er een paar teerpotenleiders eerder naar huis moesten, had de beverleiding besloten om voor de rest van het kamp samen te spelen met de teerpoten. Gelukkig vond niemand dat een probleem.

Vandaag was ook **Margot Despriet**, de zus van **Aline Despriet**, jarig dus het



was een extra feestelijke dag. Na het ontbijt en de inspectie speelden we wat kleine spelletjes. Ook trokken we het bos in om te oefenen voor onze mopjes. Morgen was het immers al de laatste avond en dan zou er groot kampvuur zijn. Met de hele eenheid komen we dan rond het kampvuur zitten om liedjes te zingen, en mopjes te vertellen! Maar daar moet natuurlijk ook veel voor geoefend worden.

Na het middageten en de siësta gingen we normaal weer onze mopjes oefenen, tot er plots 3 superhelden in onze zithoek stonden. Zij waren op zoek naar waardige vervangers, om hen op te volgen na hun pensioen. Maar om te weten

wie van de teerpoten/bevers daar klaar voor was, moesten er natuurlijk een paar opdrachten gedaan worden. Die opdrachten waren oa: 2 tubes tandpasta volledig oppoetsen, een rol Wc-papier ontrollen en op elk velletje een kusje geven met lippenstift, een mummie maken met Wc-papier, 3 stukjes zeep volledig weggewassen, 3 levende dieren zoeken en nog zoveel meer! Iedereen vond wel een opdracht die hij wou doen, en door het enorme teamwork waren de opdrachten al snel volbracht. De superhelden keken en zagen dat het goed was! Om da bevertjes te belonen voor hun inzet kregen ze dan ook een heerlijk vieruurtje, en cake van **Margot Despriet**! De cake was heerlijk **Margot Despriet**, bedankt!

Na het vieruurtje gingen we dan weer verder oefenen, tot het tijd was om ons te wassen. Omdat we nu met iets meer kindjes waren, duurde het wassen iets langer, maar gelukkig waren we nog op tijd voor het avondmaal. Na het eten werd er dan weer flink wat afgezongen, maar toch merkte de leiding dat de teerpoten/bevertjes heel moe waren. En omdat ze de volgende dag niet vroeg in bed zouden liggen, was het nu dus tijd om iets vroeger te gaan slapen. Eerst maakten we nog een leuke avondwandeling door het bos, en dan kroop iedereen moe maar voldaan in zijn bedje.

Dinsdag 16 augustus 2011

Vandaag was het dan zo ver, onze laatste volledige dag in het bos! En omdat het vanavond al het kampvuur was, zouden we vandaag veel moeten oefenen voor onze mopjes. Daarmee vulden we dan ook onze dag, want alles moest perfect



worden. De bevertjes deden samen met een paar teerpoten een dansje, en dat konden ze al vlug. Maar de andere teerpoten hadden iets meer werk met hun mopjes, omdat zij echt toneel moesten spelen.

Maar gelukkig hadden we veel tijd om te oefenen, want in de voormiddag trokken we het bos in, enkel en alleen om ons rustig te kunnen voorbereiden.

We repeteerden tot het tijd was voor het middageten, dat ons zoals altijd enorm smaakte. Als dessert was er zelfs watermeloen, wat iedereen super lekker vond! Maar helaas vonden ook de wespen dat lekker. De leiding deed zijn best om er een paar te vangen of weg te jagen, maar we kregen ze niet allemaal weg. Gelukkig hadden **Tibe Uittenhove** en **Matthew Deschryver** een beter idee. Zij gebruikten een stukje watermeloen en een beker om een echte val te bouwen voor de wespen. Of het goed werkte weet ik niet meer, maar slim bedacht was het wel!

Na het gevecht met de wespen was het tijd voor een kleine siësta. En omdat de zon er eindelijk was doorgekomen, en het toch de laatste dag was, besloot de leiding om ons tijdens de siësta allemaal gezellig samen in het zonnetjes te leggen. Iedereen had zijn boekjes en strips meegenomen, en samen lagen we lekker van de zon te genieten. Tot **Tibe Uittenhove** iedereen deed opschrikken door te roepen: “Pas op, een wolf!” De leiding sprong onmiddellijk weg om het dier weg te jagen, maar gelukkig had **Tibe Uittenhove** zich een beetje vergist. Het was gewoon een hond van een paar wandelaars die voorbij liep. Toen de rust weer was gekeerd las iedereen zijn strip uit. En niet veel later begonnen we er dan weer aan. Het was al bijna avond, en we moesten nog veel repeteren! Maar de bevertjes en teerpoten zijn geboren acteurs, want al snel had iedereen goed door wat hij precies moest doen in zijn mopje. Het duurde dan ook niet lang of we konden ons voor de laatste keer gaan wassen met het koude water, en voor de laatste keer aanschrijven voor ons avondeten. Na het eten konden we dan nog een keer alles oefenen, om zeker te zijn dat iedereen zijn rol kende. En om half 8 was het dan zo ver! De hele eenheid verzamelde zich rond 2 grote kampvuren om samen de laatste avond door te brengen.

Er werden die avond veel liedjes gezongen en ons dansje was een groot succes, samen met de mopjes van de teerpoten. Maar aan alle mooie liedjes komt een eind, en het werd al een beetje laat voor de bevertjes. In de pauze hebben we ze dan ook voor de laatste keer in hun tent te slapen gelegd, zodat iedereen uitgerust genoeg zou zijn om de volgende dag de vele avonturen aan zijn mama en papa te kunnen vertellen.



Woensdag 17 augustus 2011

Toen we de laatste morgen wakker werden was iedereen onmiddellijk druk bezig. Na het ontbijt moesten alle valiezen gemaakt worden, de bedden moesten weg en de tenten werden ook al opgeruimd. Alle bevertjes maakten flink zelf hun valies en hielpen de leiding waar ze maar konden. Ze hadden duidelijk zin om naar huis te gaan, na zo lang in het bos te zitten!

Maar voor we naar huis vertrokken kregen we eerst nog lekkere hotdogs. Iedereen smulde, en sommige bevertjes zouden wel 3 hotdogs gegeten hebben, maar dat was een te groot risico voor in de bos. Sorry **Matthew Deschryver**, maar misschien mag je er volgend jaar wel nog eentje meer eten. Na het lekkere middagmaal konden we nog even met **Keoo** het kamp bespreken. Iedereen

mocht vertellen wat hij wel of niet leuk vond op kamp, en gelukkig voor de leiding hoorden we meer positieve dan negatieve dingen.

En dan brak het grote moment aan... De bussen waren gearriveerd! De bevertjes werden onmiddellijk enthousiast, want in minder dan 3 uur zouden ze mama en papa terugzien. Maar eerst moesten we nog het “afscheidslied” zingen met de hele eenheid en afscheid nemen van de leiding natuurlijk. Voor de leiding was het een heel emotioneel afscheid, want we zullen die bevertjes echt missen! Maar het kamp zat er op, dus de kindjes stapten op de bus, en vertrokken moe maar gelukkig terug naar huis...



Voor ik mijn artikel van dit fantastisch kamp afsluit wil ik toch nog even een paar mensen bedanken. Als eerste natuurlijk de stam, voor de heerlijke maaltijden en de vele goede zorgen voor de bevertjes én de leiding. En uiteraard ook de eenheidsleiding, voor het mogelijk maken van alweer een super kamp! Hopelijk hebben de bevertjes even hard genoten van hun eerste grootkamp als de leiding. Volgend jaar zijn er helaas geen bevertjes meer, maar het is geen vaarwel mijn vriendjes van het woud, wij zien elkander weer...

Bulle

Scherpzinnige Hinde

ASSISTENT TAKLEIDSTER BEVERS

Artikel Teerpoten Groot Kamp 2011

7 augustus 2011

Vandaag start het groot kamp van 2011 van de teerpoten, de apotheose van een jaar werking. Om alles goed te laten verlopen leggen de leiding tot 11uur de laatste hand aan de constructie van **Hathi** en worden alle tenten nog eens mooi uitgekuist opdat alles perfect zou zijn. De eerste teerpot die aanwezig is, is **Leon Demey**, hij mag bijgevolg als eerste kiezen waar hij zal slapen. Nadien melden de andere teerpoten zich in sneltempo aan. Voor iedereen het goed en wel beseft zitten alle teerpoten in de zithoek en wordt begonnen met het overlopen van de belangrijkste regels. Aangezien het bezoekdag is worden de teerpoten na een hamburger gegeten te hebben vrijgelaten om bij de ouders te gaan. Na anderhalf uurtje worden de teerpoten verzameld om een rondleiding van het terrein te krijgen. Tijdens de rondleiding worden allerlei spelletjes gespeeld om het terrein goed te leren kennen. Tijdens de spelletjes valt **Keith Deschryver** nogal ongelukkig in de tengels, of waren het “tekkels” **Quincy De Boever**? Na de rondleiding is het tijd om afscheid te nemen van de ouders waarna we echt aan het kamp kunnen beginnen.

De eerste dag van het kamp is eigenlijk nog niemand vuil dus wordt in plaats van ons te wassen een hoop spelletjes gespeeld in het bos waarbij vooral **Tibo Van Hecke** zich uitleeft. Na heerlijke boterhammetjes met soep, een energieke zangles door **Ko** en de kantine staat daar opeens Catwomen die de teerpoten om hulp komt vragen omdat Batman is vergiftigd. De teerpoten helpen maar al te graag en na onder andere een confrontatie met dr. Evil slagen de teerpoten erin om een tegengif te bemachtigen. Uiteindelijk komt alles goed en Catwomen bedankt de teerpoten. De teerpoten zijn volledig uitgeput en zijn dan ook tevreden dat ze eindelijk in hun lekker warm bedje mogen kruipen.

8 augustus 2011

De eerste ochtend van het nieuwe kamp is aangebroken. En naar goed-oude gewoonte starten we met een turnles. Een heerlijk ontbijtje wordt dan ook door iedereen verorberd. Daarna is het tijd voor de eerste inspectie van dit kamp, waarbij van iedereen wordt verwacht dat het bed van iedereen netjes ligt en de tent proper. De meeste zijn al eens mee geweest op kamp en bijgevolg is de inspectie bij bijna iedereen perfect. Als beloning worden



tot aan het middageten spelletjes gespeeld. Op het menu staat Nasi Goreng en is als altijd weer verrukkelijk. Na het middageten geniet iedereen van een welverdiende siësta tot daar plots Zorro staat. Al zijn kleren zijn gestolen en hij heeft de hulp van de teerpoten nodig om de schurk die ze heeft gejat te vatten. De teerpoten moeten via allerlei opdrachten een kaart bemachtigen waarmee ze de schurk kunnen vinden. De teerpoten slagen natuurlijk weer met glans in deze opdrachten en kunnen uiteindelijk wordt de schurk gevat waarna Zorro enorm tevreden is omdat hij zijn kleren terug krijgt. Na het vieruurtje is het tijd om ons eens proper te maken. Iedereen wast zich van kop tot teen en dit gaat bij de jongens duidelijk veel sneller dan bij de meisjes ☺. Na het wassen beginnen **Flor Bracke, Muna Mann, Marie Eggermont, Paulien Van Hoecke en Thea Parker** spontaan **Mink, Kea** en **Panda** te masseren, of is het “Macheren” **Muna**? De rest speelt ondertussen voetbal of frisbee met **Hathi** of **Ko**. Na het avondeten wordt duidelijk waarom **Ko** al de hele dag een stekende pijn heeft in zijn pols. Hij is samen met de andere takleiders slachtoffer van voodoo praktijken. De volledige eenheid moet een hoop opdrachten uitvoeren om middelen te verzamelen om de voodoo praktijken stop te zetten en de boze geesten te verjagen. De Zwaluw toont zich als een sterk blok en de hele eenheid slaagt erin om deze doelstelling tot een goed einde te brengen. Dit duurt echter een hele tijd en bijgevolg zijn de teerpoten al bijna aan het slapen voor ze in bed moeten kruipen, de bedtijd komt dan ook geen moment te vroeg.

9 augustus 2011

Goeiemorgen, morgen... goeiedag... de teerpootjes worden vandaag uit hun schoonheidsslaapje gehaald door **Mang**, die ook een verkwikkende turnles geeft. Na het verorberen van de lekkere boterhammekes met melk, is het alweer tijd voor de Teerpoten om hun inspectie te maken en hun tandjes te poetsen. Terwijl **Kea** naar de wasblokken loopt met alle jongens, wordt ronduit verteld over het eenheidsavondspel van gisteren. Dat heeft wel wat indruk gemaakt op hen, want **Matisse Dewever** en **Emile Eggermont** hebben het de hele tijd over de voedingspopjes (i.p.v. voodoopopjes) en hoe ze die hebben zien branden... Na die gebruikelijke routine worden er véél spelletjes gespeeld in de Wolvenvallei. Zo spelen **Quincy De Boever, Mona Deschrijver** en **Flor Bracke** in hun zelfgemaakt kamp, waarbij **Flor** een strenge mama speelt over de twee andere. De jongensgroep is daarentegen wel heel lief, want die maken een groot vogelnest met besjes en water voor de vogels in het bos. Na al het geknutsel is het alweer tijd om aan tafel te gaan en raadt eens wat de pot schaft: spinaziestoemp met worst! Bij vele teerpoten lichten de oogjes op bij het zien van hun bord. Dit heeft het gevolg dat niet alleen **Tibo Van Hecke** voor een tweede en derde keer gaat, maar veel van zijn vriendjes ook mee komen, njam! Na een welverdiende siësta worden de Superman – en Mega Mindypakjes opnieuw aangetrokken, zodat de Teerpoten klaar zijn voor een volgend avontuur. En het is nodig ook, want wanneer ze terug komen van de wasblokken

zijn er twee figuren ruzie aan het maken in de zithoek. Mega Mindy en Mystique komen er maar niet uit wie de mooiste, slimste, sterkste, ... is. Met de hulp van de Teerpoten gaan ze dit uitzoeken. De meisjes vormen een groep met Mega Mindy, terwijl de jongens met Mystique mee gaan. Na allerlei opdrachten blijkt er een gelijkstand te zijn, dus wordt er nog een kleine quiz gehouden. Daaruit komen enkele grappige antwoorden; zo noemt **Leon Demey** de leuze 'de leuven' en denkt **Emile Eggermont** dat de voornaam van Kiekeboe 'Jommeke' is. Uiteindelijk blijken de twee groepen even sterk te zijn en gaan de twee jonge deernes terug naar Superheldenland zonder ruzie. En als het middageten al geen lekkere verrassing was, dan is het zeker nu wel zo; het zijn namelijk

PANNENKOEKEN!

JUIJ!

Achter het verorberen van deze lekkernij is het tijd om zich te gaan wassen. Daarna wordt er eerst nog veel gespeeld om dan lekkere soep met boterhammen te eten. Na een leuke zangles op de heide, waar luidkeels 'vrolijke vrienden' wordt gezongen, maken de TP'en zich klaar voor het avondspel. Bij dit avondspel worden de teerpoten enorm op de proef gesteld, ze moeten namelijk een draak doden. Gelukkig loopt alles goed af en met een alweer aangesterkt zelfvertrouwen kruipen de teerpoten met een veilig gevoel in bed.

10 augustus 2011

Vandaag is het **Hathi** die de TP'en uit dromenland haalt en ervoor zorgt dat de slapertjes uit hun ogen worden geveegd. Er wordt goed ontbeten en nadat de inspectie is gecontroleerd en alle tandjes fris gepoetst zijn is het tijd voor sportproeven. Er wordt gelopen, hoog en ver gesprongen. Vooral bij het hoogspringen is de leiding verbaasd over een zotte **Mona Deschrijver**, die maar liefst 75 cm hoog springt!

Bij het lopen komt **Margot Despriet** als eerste over de meet, op de voet gevolgd door **Remi Jorens** en **Keith Deschryver**. Bij het verspringen weet



Robbe Verschelden het verst van de leiding weg te springen. Van al dat sporten hebben Teerpoten flinke honger gekregen. Gelukkig kunnen ze weer rekenen op een feestmaal vandaag: fishticks met aardappelschijfjes, sla en tomaat. Na de siësta schrikken de TP'en door ninja's die door heel het kamp lopen. Die hebben de krachten van de superhelden afgenomen! Dat kunnen de TP'en en de rest van de eenheid natuurlijk niet toelaten... dus er moeten opdrachten vervuld worden in ruil voor geld. Dat geld wordt op het einde overhandigd aan de ninja's, in de hoop dat ze dan de krachten zullen terug geven. De ninja's weigeren, dus moet

de eenheid ze een lesje leren. De ninja's worden massaal neergelegd met dank aan **Forel** en **Hert**, want het zijn nogal sterke ninja's en het plat leggen verloopt nogal stroef. De superkrachten worden teruggegeven aan de helden die daarvoor de eenheid bedanken en met een gerust hart terug kunnen vertrekken richting Superheldenland.

Na een welverdiend vieruutje (peperkoek en een beker melk) is het alweer tijd om ons te wassen. Wanneer iedereen terug blinkend in de zithoek zit, is het tijd voor de teerpooteisen. De jongste TP'en gaan mee naar de Wolvenvallei om te spelen, terwijl de oudsten hun eisen nog eens herhalen. En het is nodig ook, want Mowgli, dat 'naakte kikkvors' betekent, is voor sommige nogal moeilijk om te onthouden. Zo heeft **Karo Uittenhove** hem 'naakte kikkervors' genoemd en niet veel daarna denkt **Marie Eggermont** dat het 'naakte kipvors' is. Al snel is het opnieuw etenstijd en kunnen de TP'en genieten van een warme tas soep met boterhammen. Het begint al wat donker te worden, dus wordt het tijd voor zangles met daarachter een lekkere kantine. Om de dag af te sluiten wordt er een lang verhaal verteld door **Hathi**. De TP'en kruipen tevreden in hun slaapzakjes, nog 7 superleuke, spannende en avontuurlijke dagen tegemoet.

11 augustus 2011

Een nieuwe dag breekt aan in onze bossen. De vogels fluiten en de teerpoten staan op. Na een korte maar stevige ochtend turnles van **Ko**, verorberen wij ons ontbijt. Het is weer eens tijd voor onze dagelijkse inspectie. De teerpoten zijn nu al een paar dagen op kamp en alle inspecties liggen er nagenoeg perfect bij. Als het karwij erop zit, begeven wij ons richting het bos om vele spelletjes te spelen. Op weg naar de 2^{de} vijver komen we een merkwaardige fietser tegen, jawel, een 'moutainbak' volgens **Marie Eggermont**. Uiteraard zijn wij op onze hoede voor dit vreemd wezen, **Matisse Dewever** weet ons te



vertellen dat die heel gevaarlijk zijn! Maar eenmaal gepasseerd, wandelen wij flink door om nog enkele spelletjes te spelen voor het middagmaal. Nadat we het middagmaal hebben binnengespeeld, is het weer tijd voor de siesta, helaas, zoals altijd, zijn de teerpoten te enthousiast om stil te liggen op hun bed, want ja, het is bijna middagspel. Één of andere rare producer komt langs bij de teerpoten en die vraagt of zij de nieuwe hoofdrol in zijn film willen spelen : de Hulk! Daarvoor moeten ze enkele opdrachten doen : ze moeten kracht krijgen, evenwicht bemachtigen, sneller dan een arend worden en groen worden.

Uiteraard is dit laatste snel geklaard, hoe krijg je een teerpoot het snelste groen? Rarara... Bij de krachttest hebben enkelen nog wat problemen, o.a. **Tibo Van Hecke** en **Quincy De Boever** zullen nog een beetje moeten groeien om zo sterk als de hulk te worden. Uiteindelijk veranderen we toch allemaal in de hulk en is het tijd voor een vieruurtje. Wat doen we na het vieruurtje? Onze was en onze plas natuurlijk. Schrobben, schrobben, schrobben maar! Die groene verf moet eraf. Verder gaan we de dag beëindigen met een stevige zangles, maar plots vindt **Matisse** een schatkaart in de toiletten. Wat nu gedaan? Samen met **Mang** vertrekken de teerpoten op zoek naar de schatkist. Maar de teerpoten kunnen niet zomaar bij deze schat, deze schatkist wordt bewaakt door twee geesten die plots in het midden van de teerpoten opduiken. Terugtrekken naar de wasblokken en een nieuw plan bespreken is de opdracht. Na het bezoek aan de almachtige heks, krijgen de teerpoten een middeltje mee om de geesten weg te jagen. Éénmaal deze verdreven zijn, vinden we de schat, en wat zit erin? Onze kantine! Gelukkig. Snel de kantine opeten en dan op naar een verdiend nachtrust. Slaapwel!

12 augustus 2011

Iedereen weet dat het vandaag tijd is voor de grote Explo. Jammer genoeg heeft **Hathi** de wekker veel te vroeg gezet, wel twee uur te vroeg! Achtervolgd door een halfnaakte **Ko** wordt orde op zaken gesteld en mogen de teerpoten alsook de leiding nog twee uurtjes langer slapen. Twee uur later weergalmt nogmaals dezelfde kreet door de Lommelse bossen : OPSTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN! De teerpoten springen recht uit hun bed en beginnen direct hun uniform aan te trekken. Nadat we hebben ontbeten, gepakt en gezakt zijn, is het tijd om te vertrekken op de befaamde explo. De teerpoten worden in 4 groepen verdeeld en mogen met 10 minuten tussen vertrekken van het kampterrein richting Lommel. Dit jaar is er een foto-explo voorzien waarop we de foto's moeten volgen om op het juiste pad te blijven. De richting wordt telkens aangeduid door **Ko**, **Mang** of **Hathi**. Onderweg is het flink doorstappen, maar dat zal beloond worden... Na vele opdrachten, bospaadjes en riviertjes komen we aan te Lommel. Daar staat ons natuurlijk een grote verrassing te wachten, wat smaakt een teerpoot altijd na zo'n lange wandeling? Jawel, frieten! Voor elk kind is er een pak friet met frikadel voorzien met saus naar keuze, een drankje en een lolly. Nadat we onze buikjes rond gegeten hebben, vertrekken wij naar de voorlaatste verrassing van de dag – de grote speeltuin van Lommel. Als we daar aankomen, is iedereen al een beetje moe, maar men is nooit te moe om te spelen. Daar komen we ook de bevertjes tegen en later zullen we ook nog de Wolven ontmoeten. Onder toezicht van de leiding mogen de teerpoten eens goed uit hun dak gaan op alles wat beweegt. Uitgeteld maar voldaan, nemen wij rond 5 uur de bus terug naar het kampterrein. Het busje is helemaal gevuld met De Zwaluw, omdat de Wolven de vorige bus hebben gemist. ☺ Na een korte opfrissing en verse kleren is het tijd

voor een barbecue. Wat een teerpoot niet allemaal kan eten op één dag... Het is een ontzettend leuke dag geweest maar ook een zeer lastige. Na de vlezige maaltijd is het tijd om in ons warm bedje te kruipen en naar dromenland te vertrekken.

Zaterdag 13 augustus

Dag 7 is aangebroken! Alle teerpootjes hebben kunnen genieten van een deugddoende slaap na de explo van gisteren. Vandaag staat er iets ongelooflijk plezants op het programma, maar eerst moeten onze spiertjes nog wakker gemaakt worden in de fameuze ochtendgymnastiek. **Olaf Deweirtdt, Margot Despriet** en **Marie Eggermont** lijken reeds op dit vroege ochtenduur onvermoeibaar. Voor **Mona Deschrijver** en **Remi Jorens** had de nacht daarentegen gerust wat langer mogen duren. Tegen de tijd dat de prille zonnestrallen worden bedekt door vastberaden stapelwolken, is het reeds tijd om het ontbijt te gaan verorberen. Na de inspectie wordt eindelijk de tocht ingezet naar: het zwembad. Voor de lustige stappers **Robbe Verschelden** en **Tibo Van Hecke** kan de bestemming niet vroeg genoeg bereikt worden. Misschien is het voor de thuisblijver niet onnuttig om het belang van een zwembad te beschrijven. In zwembad Dommelslag is er naast een uitgebreid kinderbad en een golfbad ook een wildwaterparcours dat zich voornamelijk bij **Gil Declercq, Karo Uittenhove, Robbe Verschelden** en **Karel Boogaerts** tot de absolute favoriet heeft kunnen ontpoppen. Verder is het warme water ook zeker geen overbodige luxe na bijna een week van koud water. Wanneer de zwempartij erop zit en het vieruurtje van Madeleinekoekjes verdwenen in de hongerige magen, is het tijd om met kordate pas kampwaarts te keren. Op het kampterrein aangekomen, worden de zwembroekjes, -pakjes en bikini'tjes opgehangen aan de waslijn. Het belooft een normale kampavond te worden totdat in de avond een zekere Komelu Rukaku de teerpoten komt toegesneld. Hij is zijn voetbaltalent kwijtgeraakt en vraagt de teerpoten om hulp. **Flor Bracke** toont haar goede inborst en neemt de andere teerpoten mee op sleeptouw om deze opdracht ondanks het late uur toch nog tot een goed einde te brengen. En of dat de teerpoten hun best hebben gedaan! Komelu verlaat tevreden het kamp en voor de lieve kindertjes is het opnieuw dodotijd.

14 augustus 2011

Vandaag mag iedereen zijn uniform aantrekken, want het is namelijk de dag van de overgang. Na een korte turnles van **Kea**, het ontbijt en de inspectie staan we klaar om met z'n allen naar de ceremonie te gaan. Zoals elk jaar wordt dit een spannende dag want verschillende kindjes gaan naar een andere tak. Anderen worden beloond voor hun prestaties. De leidersploeg verandert ook. **Ko** neemt het woord en begint bij de sportproeven:

De sportprijzen gaan altijd naar degene die tijdens de kampen het meest verbeterd zijn in het lopen, hoog- en verspringen. Goud gaat naar **Gil De**

Clercq, zilver naar **Mona Deschrijver** en brons naar **Quincy De Boever**. Dit jaar is **Margot Despriet** teerpoot van het jaar!!! Op de 2^{de} plaats eindigt **Olaf De Weirdt** en op de 3^{de} plaats **Thea Parker**. Aangezien Olaf en Thea volgend jaar bij de wolven zullen zitten, wordt **Muna Mann** (die op de 4^{de} plaats eindigt) grijze zus! Een dikke proficiat aan al de teerpootjes die dit jaar in de prijzen vallen!

Een aantal teerpootjes verlaten ons om naar de wolven te gaan, namelijk **Marie Eggermont, Remi Jorens, Margot Despriet, Robbe Verschelden, Arno Ternier, Keith De Schryver, Karo Uittenhove, Flor Bracke, Olaf De Weirdt, Thea Parker** en **Gil De clericq**. We zullen jullie missen!!



Maar niet getreurd, we worden uiteraard ook versterkt door nieuwe teerpootjes. We heten **Lars Acke, Lara Coppens, Matthew De Schryver, Aline Despriet, Elisabeth Meersseman, Anna Meyskens, Tibe Uittenhove** en **Milan Van de Geuchte** van harte welkom!

Helaas nemen we afscheid van **Wontolla** (Yak) en **Kigo** (Tokeh) die zich voortaan bij de stam zullen voegen. We danken jullie voor de jarenlange inzet in de scouts en we zullen jullie missen. Maar weer niet getreurd, onze 2 nieuwe leidsters, **Vlinder** en **Laura**, zullen de teerpootentak versterken! Zo komen bij de teerpooten de vrouwen nog eens in de meerderheid. **Ko** is voortaan niet meer Ko maar wel Wontolla. Met zijn groene linten neemt hij de taak als takleider op zich. We zijn er zeker van dat hij dat prima zal doen. Ook **Hathi** klimt een beetje hoger op. Hij krijgt rode linten en wordt dus assistent-takleider. **Mang** blijft bij de teerpootjes en zo is onze leiderstak volledig.

Na de ceremonie is het vlug omkleden om dan te genieten van een lekkere macaronischotel. Onze bordjes zijn leeg en de afwas is gedaan, tijd voor de siësta. Daarna beginnen we met het traditionele overgangsspel van de teerpooten. Hierbij worden de nieuwe teerpootjes en leiding op een leuke manier onder handen genomen. Vooral **Vlinder** heeft moeite met geblinddoekt een boterham op te eten. Voor de rest is iedereen in de opdrachten geslaagd! Aangezien we vuil geworden zijn, gaan we ons wassen om daarna soep en boterhammen te eten. Als nieuwe leidsters geven **Laura** en **Vlinder** nog een flinke zangles tot opeens Batvrouw in de zithoek in paniek aangelopen komt. Haar beste vriendin, Robina, is namelijk gekidnapt!

De teerpooten helpen Batvrouw en vinden Robina vastgebonden terug. Ze bevrijden haar en brengen zo de hartsvriendinnen weer samen. Eind goed al goed! Na het avondlied kruipt iedereen in bed.

Maandag 15 augustus

De dag begint met droevig nieuws. Zowel **Ko** (vanaf volgend jaar aan te spreken als Wontolla) als **Hathi** en **Kea** moeten ons verlaten. Gelukkig verandert dit weinig of niks voor de teerpootjes want de leuke spelletjes blijven, net als meer dan genoeg toffe leiding die overblijft. De teerpoten zijn ondertussen zodanig geroutineerd geraakt zodat de inspectie bij de meesten als een makkie wordt beschouwd. Na de inspectie met bijhorende vlaggenroet trekken we het bos in voor allerlei leuke spelletjes. **Emile Eggermont** en **Léon Demey** tonen zich als trendsetters door eigenhandig dasringen te vervaardigen uit boomschors met als resultaat dat er al vlug ‘volgelingen’ komen in deze ambacht. Anderen zoals **Pauline Van Hoecke**, **Quincy De Boever**, **Keith Deschryver** en **Muna Mann** bouwen liever een kamp in het bos waarbij zelfs de details niet uit het oog worden verloren. Een comfortabel tapijt van mos, een zithoek uit hout of een geïsoleerd dak passeerden allen de revue. Het middageten bestaat uit gebrad met een bruin biersausje waar zelfs culinaire hoogvliegers als Peter Goossens of Jeroen Meus wat van kunnen leren. Na de deugddoende siësta passeren superhelden Mega Mindy en Batman die met het oog op hun naderende pensioen alvast op zoek gaan naar een opvolger. Hiervoor moeten de teerpoten opdrachten uitvoeren als: samen opgeteld 200 keer pompen, een stuk zeep opwassen, 15 handtekeningen van leiding of stam verzamelen enz. Wanneer de superhelden overtuigd zijn van de teerpoten hun kunnen, worden ze veilig teruggebracht bij de leiding. Daar blijkt dat twee slaaptenten reeds zijn afgebroken in het kader van de opkuis. Alle jongens slapen nu samen evenals alle meisjes. De valiezen liggen opgeborgen bovenop balken en onder een zeil. Na het wassen en avondeten worden de sketches voor de kampvuuravond wat voorbereid. Alvorens het slapengaan wordt er nog een nachtwandeling door het bos gehouden. Iedereen kruipt na de terugkomst moe doch welvoldaan in zijn bed.

16 augustus 2011

‘Teerpootjes mogen opstaan!’ wordt er voor de voorlaatste keer dit kamp geroepen. Aangezien het kamp er bijna op zit, worden de valiezen al een beetje geordend. Vanavond is het kampvuur en iedereen kijkt er al naar uit! Na een ontbijt en een kattenwasje gaan de bevertjes en teerpootjes samen met **Hinde** en **Mang** naar de wolvenvallei om daar voor de eerste keer de sketches door te nemen. Dit lukt al aardig goed dus besluit de leiding dat de kindjes vrij mogen spelen. **Arno Ternier** komt met een grote glimlach aan **Mang**



vertellen dat **Margot Despriet** gisteren ‘jager’ was. Onze **Arno** bedoelt natuurlijk dat **Margot** jarig was ;) Na de laatste afwerkingen aan hun kamp die de teerpootjes gedurende het kamp gebouwd hebben (en ja, ik moet toegeven dat het een pareltje geworden is), gaan we onze buikjes rond eten. In de eettent zijn er weer veel wespen aanwezig. **Emile Eggermont** en **Remi Jorens** vangen en doden er een paar. Wanneer ze opweg zijn om de afwas te doen, komen ze **Forel** tegen. Enthousiast vertellen ze hoe ze de wespen hebben gedood. **Forel** kijkt hen aan en zegt ‘jullie zijn echt killers!’ waarop **Emile** antwoordt ‘Ja, inktekillers!’ Voor één keer houden we de siësta niet in onze tent maar gaan we allemaal gezellig samen in het bos gaan zitten en leest iedereen rustig een boekje. Na een iets langere siësta dan normaal beginnen we weer te oefenen. We oefenen de sketches tot iedereen het foutloos doet. We lachen allemaal nog een goed als **Quincy De Boever** haar mopje weer net iets anders vertelt. Voor de laatste maal wassen we ons nog eens grondig met koud water. In uniform en de das om het hoofd geknoopt, zijn we klaar voor de kampvuuravond. Samen zingen we nog vele liedjes en danken we **Timalia** en **Panda** voor het leiden van de kampvuuravond. We kruipen nog voor een laatste nacht in de tent.

17 augustus 2011

Voor de laatste keer ontwaakt iedereen in de bossen. Dit met gemengde gevoelens: enerzijds blij om terug bij familie te zijn en in een bed te slapen, anderzijds een beetje treurig dat het kamp afgelopen is.

Het wordt een drukke morgen nu alle valiezen definitief gepakt moeten worden. Vele veldbedden en slaapzakken moeten na 10 dagen weer in de zak gestopt worden. Dit is een hele klus. Gelukkig is iedereen tijdig klaar met hulp van de beverleiding. Bedankt hiervoor! De teerpootjes kijken al uit naar het middagmaal want ze verwachten hotdogs. Dit was tot vreugde van de teerpoten ook zo.

De bus arriveert en de JVG's en VG's helpen mee om al de bagage in de bus te stoppen. Wanneer heel de eenheid klaarstaat, kunnen we beginnen met het afscheidslied. Na de nestkreten stappen we samen met **Mang** op de bus en zwaaien we de leiding die nog blijft om het kamp verder af te breken uit. Ondanks het slechte weer zullen we met weemoed terugdenken aan het geslaagde kamp 2011. We kijken al uit naar het volgende kamp!

Als laatste wil ik in naam van de teerpotentak, iedereen bedanken die aanwezig was en meehielp aan het welslagen van het kamp. Bedankt, stam, eenheidsleiding en leiding!!



Uw reporters ter plaatse:

**Opgewekte Kea, Gevatte Indri, Hevige Mink (Mang),
Strijdvaardige Mustang (Hathi) en Actieve Fret (Ko)**

Programma Teerpoten

Alle vergaderingen worden geopend en afgesloten in De Muze.
Indien jullie niet kunnen komen gelieve een mailtje te sturen naar Fret@dezwaluw.org of te bellen op mijn gsm-nummer: 0484/03.09.64.

3 september 2011

14h-17h30: Vandaag is de eerste vergadering van het jaar, we zullen dus veel spelletjes spelen en elkaar wat proberen leren kennen. Je hebt enkel **50eurocent** nodig voor de cola en eventueel een **regenvest**.

10 september 2011

14h-17h30: Vandaag komen er ongetwijfeld veel kindjes bij en bijgevolg zullen wij die in de groep opnemen en veel spelletjes spelen. We zullen ook even vertellen wat er de rest van het jaar nog op het programma staat. Zoals altijd **50 cent** voor de cola en eventueel een **regenvest**.

17 september 2011

14h-17h30: Vandaag wordt het eerste deel van het jungleverhaal verteld. Als het weer het toelaat zullen wij onze spelletjes spelen in het speeltuintje van het prinsenhof. **50 cent** voor de cola en een **regenjas** zijn voldoende.

24 september 2011: geen vergadering

1 oktober 2011

10h-17h30: we gaan eens andere oorden opzoeken, we gaan namelijk naar de blaarmeersen waar we veel spelletjes zullen spelen en informatie zullen te horen krijgen over de jungledieren. Voor alle duidelijkheid: we openen en sluiten aan de Muze. Voor vandaag breng je een **lunchpakket** mee, **buskaart** of geld voor de bus, **50 cent** voor de cola en een regenjas.

8 oktober 2011

14h-17h30: Het terrein in Wondelgem is vandaag ons spelterrein. Vandaag krijgen Laura en Vlinder ook een jungelnaam, benieuwd wat het zal worden...

Jullie brengen een buskaart of geld voor de bus mee, **50 cent** voor de cola en een **regenjas**. Vergeet het Herfstkamp niet te betalen!

15 oktober 2011

14h-17h30: Vandaag gaan we knutselen dus breng allemaal een **t-shirt** van papa mee die vuil mag worden zodat ons uniform proper blijft. Voor de rest brengen jullie **50 cent** mee voor de cola. Laatste vergadering vóór Herfstkamp!

22 oktober 2011: Geen vergadering

29 oktober tem 2 november 2011

Herfstkamp, tijdig inschrijven is de boodschap!

5 november 2011: Geen vergadering

12 november 2011

14h-17h30: Vandaag leren we onze weg vinden aan de hand van spoortekens. We brengen **50cent** mee voor de cola en een **regenjas**.

19 november 2011

14h-17h00!!! Spaghettiaavond!!!: Vandaag gaan we gewoon veel spelletjes spelen, jullie brengen **50cent** mee voor de cola en een **regenjas**.

26 november 2011: Geen vergadering

3 december 2011

10h-17h30: Vandaag komt de oude wijze man uit Spanje, of was het Turkije op bezoek. Jullie brengen een lunchpakket mee, **50cent** voor de cola en een **regenjas**.

Wontolla
Actieve Fret
Sam Bastiaens

TAKLEIDER TEERPOTEN

Fret@dezwaluw.org
0484/03.09.64

Artikel Wolven Groot Kamp 2011

7 augustus

Het Groot Kamp, iedereen heeft er wel al eens van gehoord: slapen in tenten, geen elektriciteit, geen warm water en ga zo maar verder. Hoe gaan we dat overleven?? Voor vele wolfjes was het de eerste keer dat ze zo lang van huis waren zonder de mama en de papa. We begonnen de eerste dag van het grootkamp 2011 direct met de begeerde bezoekdag. De dag waar de ouders een bezoekje komen nemen op het terrein waar er de volgende 10 dagen op geleefd, gegeten, gewassen, gespeeld,... zal worden.

Na het verdelen van slaappleatsen en wie welke functie krijgt in de tent was het tijd voor de kampwenken. Daarbij krijgen we te horen wat wel en wat niet mag. Hierna was het tijd om te gaan boefen. Nadat een van de traditionele liederen werd gezongen en er luidkeels werd gebiekt konden we smullen van een heerlijk gerechtje speciaal klaargemaakt door de 'stam'. Rap een welverdiende siësta en dan was het weer tijd om er in te vliegen. Een belangrijk aspect om 10 dagen lang Sam Hostensen te kunnen leven is teamwork en team spirit en dat werd tijdens het eerste spel uitbundig getest. We speelden mens erger je niet XXXL, waar het dus belangrijk was om als groep zo goed mogelijk Sam Hostensen te werken en zo ver mogelijk op het spelbord te geraken en te winnen. Uiteindelijk was het groep blauw (met de eeuwige laatkomer **Bruno De Vos De Vos** :p) die de overwinning nam. Na het 4-uurtje was het tijd voor de alleralleraller laatste keer afscheid te nemen van de ouders. En velen deden dit ook zeer uitbundig hé **Benjamin Meersseman**. Voor velen kon het kamp nu echt beginnen en veranderden ze hun brave en luisterende masker in voor een uitbundig en speels masker. Na de zangles kregen we te maken met echte mensenhandelaars. De dochter van een oud en wijs man was ontvoerd door mensenhandelaars. Gelukkig toonden de wolven hun groot hart voor de hondermiljoenmiliardste keer en besloten hem te helpen. Nadat de eisen van de mensenhandelaars waren ingewilligd, weigerden de 'slechteriken' de dochter te laten gaan dus zat er niks anders op dan ze pakken en neer te leggen. De wolven kregen eeuwige dank van de man. Hierna was het bedjestijd. Voor velen een spannend moment, de allereerste keer in zo een grote en donkere tent slapen. Maar al bij al viel dit nog goed mee en viel iedereen rap in een diepe slaap.



8 augustus

De eerste nacht op een veldbed (of voor sommigen luchtmatras) werd beëindigd door **Chil**, die de Wolven wekte en ook een turnlesje gaf. De spieren zaten al goed, de energie om ze te gebruiken kregen we in de vorm van een heerlijk ontbijtje. Na de zondags traditionele morele opvoeding gegeven door **Akela** en **Baloe** was het tijd om onze hongerige maagjes te vullen met voedsel. Na de warme maaltijd kwamen de wolven in aanraking met de enige echte Fantastic four. Ze kwamen bij ons met een dilemma. 2 kandidaten wilden tot de Four toetreden maar er was maar één plaats dus vroegen ze ons om uit te zoeken wie de perfecte kandidaat was. Dit werd getest via een aantal proeven bij de Fantastic Four. Uiteindelijk was het Franklin Richards of Spacey –**Stacey De Vuyst** die beter uit de hoek kwam en dus toegelaten werd tot de wereldberoemde Fantastic Four die nu eigenlijk de Fantastic Five werden.

Na het 4-uurtje verzamelden we allemaal in de zithoek om techniek sluipen te krijgen. Gegeven door Bagheera. Achteraf werden de wolven getest of ze de puntjes van BASTOS GS konden toepassen in het echt. **Bruno De Vos de Vos** kwam hier als een echte kampioen uit de hoek en bereikte als eerste de finish. En weer begonnen onze maagjes te knorren, tijd voor het avondeten. Na het avondeten kregen we een kleine maar uitbundige zangles en een spannend verhaal. 's Avonds kregen we te maken met echt voodoo gebeuren. **Akela** was bevloekt net als alle andere takleiders Het was uiteindelijk aan de volledige eenheid om de vloek op te heffen en de slechteriken te verslaan. Na weer een intensieve dag kropen we voldaan in onze bedjes want morgen stond er weer een nieuwe dag klaar!!

9 augustus

Alweer (niet weeral!) een nieuwe dag. Als ontbijt kregen we deze keer hagelslag op de boterham. De wasblokken bewezen weer eens hun nut toen we na een kwartiertje blinkend de inspectie voorbereidden. Na onze inspectie trokken we gezamenlijk de sportschoenen aan want we gingen sportproeven doen!!! Hoog en ver springen joepiejoepiejiha.

Hier de uitslag

Ver

1ste: Ferre Lust & Simon Verschelden met 290 cm

2de: Arne Stroo met 280cm

Hoog

1ste: Andreas Vega Trabucco met 100 cm

2de: Balder Mervillie, Ferre Lust & Simon Verschelden met 95 cm



Na het middageten en de siësta kregen de wolven een spel voorgeschoteld van de verkenner.... Moeilijk dus om te beschrijven wat er zoal gebeurd is dit laat ik dit over aan jullie eigen herinneringen..... Na het 4-uurtje kregen we techniek touw klimmen. Velen denken dat touw klimmen een kwestie van macht is maar eigenlijk is het een brok techniek. Een combinatie van lef en goed voetenwerk. Na het avondeten (heerlijke soep en een boterham) kregen we een korte zangles en speelden we het grote superhelden spel. Bij dit spel was het de bedoeling om zo een hoog mogelijk rang te bemachtigen. Dit deden ze door verschillende opdrachten uit te voeren uiteindelijk was het **Simon Meyskens** die oppermachtig was. En zo kroop iedereen zijn bedje in.

10 augustus

Vandaag kregen de Wolven de stem van **Raksha** als wekker te horen en zorgde zij ook voor de ingrediënten van een stevige turnles. De sportschoenen mochten ook al aan de voeten voor deel 2 van de sportproeven: 60m, 100m en 400m lopen. Vandaag was de laatste kans om je kansen op een sportprijs te winnen te verhogen. De sportprijs wordt berekend door te kijken naar de evolutie van je prestaties gedurende het jaar met hier de uitslag van de loopprestaties

60m

1ste: Gilles Dewever & Simon Verschelden met 10.7s

2de: Andreas Vega Trabucco met 11s

100m

1ste: Arne Stroo met 15.6s

2de: Ferre Lust met 15.8s

3de: Sam Hostens met 16.3s

400m

1ste: Ferre Lust met 1'21"

2de: Simon Verschelden & Benno Mann met 1'22"

Opvallend tijdens de sportproeven was onze trotse krijger **Talin Lootens**, die blijkbaar iets te veel energie in zijn lijfje had. Terwijl iedereen nog zat te zuchten van de 400 meter wou **Talin Lootens** alweer voor een 2 de keer lopen niet normaal! ☺. In de middag werden we opeens verrast door levensechte ninjas die de hele eenheid teisterden. De ninjas hadden de superkrachten van de 4 superhelden gestolen en ze wilden ze alleen maar terug geven als ze er genoeg geld voor in de plaats kregen. Geld verdienen deden we door verschillende proeven af te leggen zoals een spectaculair hindernissen parcours in een bepaalde tijd te vervullen. Hier kwam **Celine Fournier** verrassend uit de hoek. En toonde ze wat voor klimtalent ze eigenlijk wel had. Bal op 2 meter hoogte geen probleem voor haar!! Toen alle kinderen uiteindelijk genoeg geld hadden verdiend en zo de superkrachten terug wilden kopen bleek het een hinderlaag te zijn. Er zat niets anders op dan het maar op te nemen tegen de

supersnelle en lenige ninjas. Na verloop van duizenden avonturen hadden vele wolven door dat ze niet konden winnen zonder de nodige techniek. Toegepast door **Milo De Vos**, **Ramon Demey** en **Bruno De Vos**. Eentje die de benen van de ninja vast houdt en dan de andere twee die tegelijkertijd op de ninja afstormen en hem zo op de grond leggen. Eind goed al goed en de volledige eenheid werd bedankt door de superhelden die nu hun superkrachten terug hadden. Na een koekje en lekker fris glaasje melk werd de kennis van de wolven over de jungle getest. Via de scoutsquiz waarbij iedere wolf apart zoveel mogelijk vragen goed moet proberen antwoorden en zo extra punten kan verdienen voor de titel van welp van het jaar. Uiteindelijk was het **Sara Mensh Mens** die met een verrassende score iedereen omver blies. 48/50 wel heb je nou... Na het avondeten besloten we aangezien veel kinderen al een beetje tekenen van vermoeidheid vertoonden het spel van gisteren voort te spelen maar in een rustiger tempo. Maar plots veranderde alles. **Bagheera** werd voor de ogen van alle kinderen en leiding op spectaculaire wijze ontvoerd. De wolven moesten proeven doen om hem terug te krijgen maar wat bleek: verprutste ze een proef dan werd er een nieuwe leider ontvoerd. Uiteindelijk was het zo ver gekomen dat al de leiding ontvoerd was en dus de wolven er helemaal alleen voor stonden. Gelukkig kwamen er een paar gasten naar voren die besloten alles in goede handen te leiden en de groep te sturen. En we kijken vooral niet naar **Emiel** ☺. Maar alle hulp kwam te laat **Bagheera**, **Raksha**, **Kaa** en **Baloe** werden vermoord en in stukjes gedumpt in de vijver. Met rillingen kropen de wolven in hun bed want morgen hadden we een lastige, lange maar vooral leuke dag voor de boeg.



11 augustus

De wake-up call was voor steeds minder Wolven een leuk signaal, maar toch geraakte iedereen uit zijn/haar bed. Maar nadat de wolven het zinnetje “uniform aan” te horen schoten ze allemaal vliegensvlug uit hun bedje, behalve **Lotte Bracke** die iets meer tijd nodig heeft ☺. Vandaag vertrokken we op tweedaagse waarbij we een nacht op verplaatsing zouden doorbrengen. Via de explo, dit is een soort van voorbereidende tocht naar de jongverkenner toe, werden we naar ons tijdelijke slaapplek gebracht. Hiervoor dienden de wolven aan de hand van foto's en raadsel hun weg proberen vinden. 's Middags genoten we allemaal van een overheerlijk pakske friet en vleesje uit de frituur. Nadat onze maagjes gevuld waren snelden we naar een grote buitenspeeltuin waar de

wolven hun nog resterende energie kwijt konden. Achteraf begaven we ons naar een grote grasvlakte waar we maar liefst 5 tenten in sneltempo rechtzetten. Achteraf werden nog vele spelletjes gespeeld en een spannend verhaal verteld. Vervolgens kroop iedereen in zijn eigen slaapzak (vervoerd door **Hert**) want morgen zou het een even misschien nog leukere dag worden. Maar voor sommigen bracht de nacht niet onmiddellijk de nodige rust zoals voor **Marle Verhaeghe** die last had van hevige krampen in haar benen van al dat stappen. Maar na de goede zorgen van **Baloe** kon ook zij dromenland opzoeken. OOOh jaaaah voor we het vergeten, er gebeurde nog iets grappig met **Simon Meyskens**. Omdat er geen wc-papier voldoende was, dienden **Kaa** en **Bagheera** op het grote terrein bij een andere aanwezige groep extra te gaan vragen. Maar wie troffen zij daar op zijn eentje en uitdagend dansend voor de Chiromeisjes aan? **Simon Meyskens** Een rasechte playboy diene **Simon**.

12 augustus

De volgende ochtend lieten we na het eten alles netjes achter; tenten opgeplooid en weggeborgen en geen papiertje meer te bespeuren en stapten richting Center Parks voor een dagje waterparadijs!! Joepieeeeeee!!! Voor we binnen gingen, tijdens onze lunchpakkettenmaaltijd moesten we schuilen onder de bomen want het goot alsof men met emmers gooide. Het zwembad bevatte een wild waterbaan met meerdere buizen, een aquarium onder water, lekker warm water en ga zo maar verder. Dit heerlijke genieten in het water kon iedereen goed gebruiken, ook eens de hars en de boskruiden uit je haar en vel losweken in het heerlijke warme water was pure verwennerij en maakte iedereen weer lekker fris! Na ons fantastisch avontuur in het waterparadijs vertrokken we terug in de richting van ons vertrouwde kampterrein. Daar konden we genieten van een heerlijk BBQ bereidt met hulp van **Wombat**, **Ekster** (van de stam) en **Bagheera**. Waarvoor onze dank. Na deze heerlijke afsluiter besloten we onze slaapzakken op te zoeken want iedereen was na die 2 dagen behoorlijk uitgeput.

13 augustus

De wekker van dienst was **Baloe**. Vandaag zaten we ongeveer in het midden van het kamp en dat betekende een grote inspectie waar bij de tenten, valiezen, bedjes en noem maar op, perfect in orde moesten zijn. En alles lag perfect, we hadden ook niks anders verwacht.

Na deze iets meer uitgebreide inspectie kregen we een techniek dasroof en spoortekens, waarbij de regels van het spel dasroof worden uitgelegd en waarbij de spoortekens nog eens allemaal overlopen worden. **Mowgli** was oppermachtig tijdens dasroof. 10 tegenstanders een voor een verslaan. GOED ZO!! Na het middageten kregen we te maken met de weergoden. Jawel regen. Natuurlijk zijn de wolven geen mietjes en trotseerden deze wolkbreuken ook met gemak. We speelden het bekende spel 1000 km waarbij het de bedoeling is om zo rap mogelijk tot die 1000 km te geraken door kms te verdienen. Maar men kon ook

andere groepen saboteren door ze bijvoorbeeld een platte band te geven. Uiteindelijk was het de groep van **Gilles Dewever** en **Maya <3 Demuynck** die de meeste kilometers hadden. Normaal gezien was het de bedoeling om nadien de oudste wolven een vuurtje te laten maken maar aangezien het die hele nacht en ochtend geregend had kon men zelfs met bovennatuurlijke middelen geen vuurtje maken. Dus besloten we het te vervangen door enkele kleine spelen. Morgen was het overgang dat betekent dat het avondspel in teken staat van de wolven die overgaan. Hierbij ontstonden ook grappige situaties zoals Noah die opeens in slaap valt en zelfs van een luide knal niet wakker werd, gekke jongen die Noah! Achteraf kroop iedereen in zijn bedje.

14 augustus

Zes uur 's morgens: **Gilles Dewever: Kaa, Bagheera??**. **Kaa en Bagheera: ja??**. **Gilles Dewever: onze tent is aan het drijven**. En gelijk hadden ze. Die nacht had er blijkbaar een onweer gewoed en waren er bepaalde tenten ingelopen. **Benjamin Meersseman** was zelfs aan het drijven met zijn luchtmatras op een plas in zijn tent. De enige oplossing: putjes graven en eindeloos aftrekken. Deze lange dag begon met wel een zeer vroeg begin. Na een iets moeilijkere inspectie werd heel de scoutseenheid verzameld en was het tijd voor de jaarlijkse overgangsceremonie uitreiken van prijzen, het vormen van nieuwe leidersgroepen, Zo ging de sportprijs naar: **Benjamin Meersseman, Simon Verschelden** werd wolf van het jaar en kreeg daarvoor een echte opinel. Behaalden hun zilveren wolf (het hoogste wat te bereiken valt binnen de wolven): **Sam Hostens, Ferre Lust, Sara Mens, Arne Stroo** en **Marle Verhaeghe** Minder aangenaam was het nieuws van **Akela**, die na vele jaren leiding had besloten tijd te steken in een eigen zaak en ons dus ging verlaten. **Baloe** verhuisde van de wolven naar de jongverkenner. De leukere zaak: we kregen er twee nieuwe krachten bij: **Panda** en **Wallabie**. De rest van de dag stond in het teken van elkaar beter leren kennen: de nieuwe wolven die kennismaakten met de al iets oudere wolven en omgekeerd. In de middag werden de wolven omgetoverd in echte maffiosi. Bedoeling van het spel was zoveel mogelijk geld verdienen en er voor zorgen dat je uit de handen blijft van de strenge politie. Uiteindelijk was het groepje onder leiding van maffiabaas **Robin Vercauteren** die het meest verdiend hadden en dus ook de meeste macht hadden. 's Avonds werden de wolven verdeeld in twee groepen. Een groep met letters van het alfabet en een groep met cijfers. De bedoeling was de complementaire tegenstander vinden en zijn das uit zijn broek trekken. De groep



van de letters waren duidelijk een beetje onoverwinnelijk. Achteraf namen we afscheid van de overgekomen wolven en kropen allemaal na deze waterige maar plezierige dag in ons bedje.

15 augustus

Om 8 stipt: opstaan!!!. Voorlaatstelaatste dag: de zon scheen en het beloofde een leuke dag te worden. Na de dagelijkse inspectie speelden we enkele kleine spelen. Later op de dag kwamen de wolven oude bekenden tegen: de Fantastic Four. Nu hadden ze de hulp nodig van de wolven om de zilveren surfer te verslaan. Maar aangezien deze abnormale krachten had, werden de wolven eerst op trainingskamp gestuurd. Na het rappe klaarstomen waren ze er klaar voor en konden met veeeeeel moeite de zilveren surfer bedwingen en voor eeuwig verslaan. Na het 4 uurtje speelden we nog enkele spelen en voor we het wisten stond er opeens een echte superheld aan onze zithoek. MCjojo. Zijn side-kick Mcdaddy was ontvoerd door de lightning brothers maar aangezien zijn krachten zonder zijn side-kick sterk gereduceerd worden kon hij zelf Mcdaddy niet meer redden. De wolven besloten hem dan maar te helpen. Maar de lightning brothers verslaan gaat ook weer niet zo simpel. Zonder bliksemshooters bijvoorbeeld zijn de lightning brothers onoverwinnelijk. Al deze hulpmiddelen moesten de wolven dus eerst nog verdienen bij bepaalde posten. Na een verrassingsaanval en het doorvoeren van een goede techniek werden de lightning brothers met gemak verslaan en waren Mcdaddy en MCjojo weer Sam Hostensen en konden ze weer de misdaad gaan bevechten. Achteraf kropen we allemaal in ons bedje.

16 augustus

De voorlaatste dag was aangebroken. Vandaag werd een groot deel van het kamp al afgebroken, verder werd er nog een finishing touch aan de sketches gegeven of gewoon nog helemaal opgesteld en veel spelletjes gespeeld.'s Avonds kwamen we allen Sam Hostensen voor de kampvuuravond. Twee grote vuren werden aangestoken (eentje van de verkenners en eentje van de wolven) toen we stilletjes, maar naar het einde toe luid "vuuuur" herhaalden en de avond was ingezet. Tussen het zingen door bracht elke tak zijn sketches. Er werd heel wat afgelachen en op het einde zongen we allemaal Sam Hostensen het avondlied. Iedereen werd bedankt en het was tijd om naar dromenland te gaan. Wie uiteindelijk het beste mooiste en grootste vuur heeft kunnen we niet direct op papier schrijven maar diep in ons hart kennen we de steenvaste waarheid (de **WOLVEN**)

17 augustus

Met gemengde gevoelens stonden we op. Enerzijds het blij zijn van het wederzien met mama en papa en anderzijds het einde van het kamp. De valiezen werden gemaakt en toen dat gedaan was speelden we nog enkele spelletjes. Iets vroeger dan normaal gingen we 's middags gaan eten. De hotdogs vielen in

de smaak en niet veel later hoorden we de welgekende zin “BUS IS DAAAR!!” We sleurden onze valiezen in de bus en gingen in één grote cirkel staan voor het gebruikelijke afscheidslied. Welnee ‘t is geen vaarwel, wij zien elkander weer... Tot volgend jaar voor een nieuw en spetterend scoutsjaar! JOEEEEEEPPPIIE TensLotte Bracke rest ons nog een bedankwoordje voor de hele ploeg die ervoor gezorgd heeft dat de boel weer moeiteloos draaide. Dus dankjewel VT’s en last but not least Baribal, Hert en Forel



Tot de volgende keer

Bagheera
Gewiekste Panter

Programma Wolven

Zaterdag 03/09/2011

14h tot 17h30. Vandaag gaan we heel veel spelletjes spelen om iedereen te leren kennen. Meebrengen: € 0.50 + regenvest.

Zaterdag 10/09/2011

14h tot 17h30. Aangezien er veel nieuwe wolfjes zijn overgekomen houden we nog een kennismakingsvergadering. Heel veel spelletjes dus! Meebrengen: € 0.50 + regenvest.

Zaterdag 17/09/2011

14h tot 17h30. Vandaag zien we de techniek teerpooteisen. Verder gaan we zeer veel spelen. Meebrengen: € 0.50 + regenvest.

Zaterdag 24/09/2011

Geen vergadering.

Zaterdag 01/10/2011

10h tot 17h30. Vandaag halen we onze danskunsten eens boven voor de dans van Baloe en testen we de bowlingbanen van Gent uit. Meebrengen: lunchpakket + € 5.00 + regenvest + tram- of buskaart (of € 2).

Zaterdag 08/10/2011

14h tot 17h30. We trekken naar de bossen van Wondelgem om daar de Grote Raad der Maneschijn te houden. We kiezen namelijk een nieuwe Mowgli en junglenamen voor de nieuwe Welpenleiding. Meebrengen: € 0,50 + tram- of buskaart (of € 2) + regenvest.

Zaterdag 15/10/2011

14h tot 17h30. Ooit al eens een spoor willen volgen? Kom dan zeker af want vandaag leren we de verschillende spoortekens. Daarna gaan we op sporentocht. Meebrengen: € 0,50 + regenvest.

Zaterdag 22/10/2011

Geen vergadering.

Herfstkamp van zaterdag 29 oktober tot woensdag 2 november! 5 dolle dagen waar je meer info over vindt in de kampfolder.

Zaterdag 05/11/2011

Geen vergadering.

Zaterdag 12/11/2011

10h tot 17h30. Vandaag trekken we naar de Wondelgemse bossen en spelen er een groot bosspel. We krijgen ook nog een jungleverhaal voorgeschoteld.

Meebrengen: € 0.50 + tram- of buskaart (of € 2) + regenvest.

Zaterdag 19/11/2011

14h tot 17h!!!(Spaghettivond). Geen dancing on ice, maar het scheelt toch niet veel: vandaag leren we volksdansen, van de middeleeuwen tot nu! Meebrengen: dansschoenen of turnpantoffels + € 0,50 + regenvest.

Zaterdag 26/11/2011

Geen vergadering.

Zaterdag 03/12/2011

10h tot 17h30. Hoor, wie klopt daar kind'ren? Inderdaad, vandaag verwachten we groot bezoek. We bereiden ons voor met vele spelletjes. Vergeet je lunchpakket en € 0.50 niet!

Zaterdag 10/12/2011

14h tot 17h30. Ooit al gehoord van het Kristallijn? Want hier gaan we vandaag naartoe. Meebrengen:

- Handschoenen en eventueel een sjaal en een muts
- € 6
- Tram- of buskaart (of € 2)

Zaterdag 17/12/2011

14h tot 17h30. Vandaag trekken we de stad in om koekjes te verkopen. We leren ook en nieuwe dans, namelijk de dans van Bagheera. Meebrengen: € 0.50 + regenvest.

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Akela vooraf te verwittigen via mail op mees@dezwaluw.org of via telefoon op 0472/33.20.27

**Akela
Correcte Mees
Emilia Jacob**

TAKLEIDSTER WOLVEN

0472/33.20.27
mees@dezwaluw.org

Artikel Groot Kamp JVG's

Beste JVG's en aanhang,

We hebben alweer een zeer geslaagd groot kamp achter de rug dus hier volgt het verslag van al onze belevenissen! Tien dagen in de wilde Lommelse bossen, vuur maken, koken, sjoeren, tochten, iedereen ging er volledig voor.

Voor 13 JVG's begon het kamp al 8 dagen eerder, namelijk op 31 juli. We kwamen 's middags samen in Wondelgem waar we de kamion vulden met al het materiaal voor 18 dagen kamp. Iedereen stond klaar met zijn werkhandschoenen en werkkledij (nuja, iedereen...) en het ging vlot vooruit, zodat we niet te laat



thuis waren om voor de laatste keer nog eens in ons eigen bed te kunnen slapen.

De volgende dag begon dan het voorkamp! Afspraak was om 8u aan station Dampoort om de trein te nemen. Direct al een beetje stress voor Lama, zo kwam niet iedereen op tijd en vergaten sommigen hun das (*kuch* **Cato Dambre** *kuch*)... Maar de trein werd gehaald en we vertrokken

richting Lommel! Onderweg kwam er een leuke verrassing: examen voor de 2^e klassers! Aangezien we bij De Zwaluw onze technieken serieus nemen en je niet zomaar je 2^e klas en dus totem krijgt, was dit de perfecte test om te zien of iedereen alles wel nog goed kende. Hier en daar werd er wat geprutst zoals bij de driehoeksbepaling van **Arthur Warmoes**, maar al bij al was Lama tevreden. Niet veel later nadat we toekwamen kwam ook de kamion toe dus konden we beginnen uitladen. Hier bleek dan dat er een aantal hun werkhandschoenen in hun valies hadden gestoken. Logisch denk je dan, maar die valiezen zaten natuurlijk in de kamion... Niet zo slim he **Merel Stroo**? Het gerief van de eenheid legden we op zijn plaats en het JVG gerief opzij zodat we konden beginnen aan de eerste stafkamptenten. Deze zijn niet zo moeilijk op te stellen dus de tijd vloog vooruit, zodat we al aan het JVG kamp konden beginnen. Voor de voorkampers stelden we 1-persoonstentjes op in een leuke cirkel. Die tentjes gaan al vele jaren mee in De Zwaluw, dus hier en daar was er wel een scheurtje of een kapotte rits... Maar dat overleefden we wel!

De volgende dag was het de dag dat velen naar uitkeken (de ene op een positievere manier dan de andere): bomendag! Met bijlen en zagen trekt het Zwaluw leger dan het bos in en halen we alle bomen er uit die de oude boswachter voor ons omzaagt (deze bomen zijn om het bos uit te dunnen, voordat iemand ons van iets beticht). We trekken de bomen omlaag, kappen de takken er van af en gooien hem op de kamion van boer Fons. Dit van 9u 's ochtends tot 17u 's avonds, dus een goedgevulde dag! Onderweg kregen we wat vertraging door dat er iets kapot ging aan de kamion, maar op het einde van de dag kwam onze teller op 392 bomen! Lama zijn ogen fonkelden van plezier voor de grote constructies dat we konden maken...

We begonnen de dag dus met veel goede moed, de plannen bleven groots dus we vlogen er direct in. Onze zithoek ging weer 2 meter in de lucht zijn, met een loopbrug er naartoe. De eerste putten werden gegraven voor de stevige poten vast te maken die de vele kilo's van het platform en 30 kinderen zo'n 10 dagen lang moesten dragen. Nadat de poten er waren sjorden we de dwarsers vast om zo het platform al op te vullen. We deden een effortke en gingen ons pas wassen als het platform vol gelegd was met balken, hetgeen lukte! Zo konden we tevreden ons op ons gemak wassen en in de kantine zitten. Bij het wassen kregen **Luka Mann** en **Johanne Parker** het idee om hun gezichtsmasker te tonen aan Lama als ze daarvoor elk een zakje m&m's kregen. Waarom niet, maar daarvoor moesten ze wel door heel het kamp lopen zodat Lama zijn fototoestel kon nemen. Het was de m&m's dus zeker waard!



Op dag 4 hadden we spijtig genoeg wat minder goed weer, waardoor alles wat minder vlot vooruit ging. Toch werden al vele shelters opgesteld, het platform van de zithoek vast gemaakt en de eerste stukken van de loopbrug gemaakt. Ons kamp begon al goed zijn finale vormen te krijgen...

We stonden de volgende dag op met 8 nieuwe totems onder ons! **Arthur Warmoes** gaat nu verder als **Fantasierijke Hyena**, **Dino Coppens** als **Bedrijvige Fennek**, **Francis Verkinderen** als **Berekende Dingo**, **Pepijn Verscheuren** als **Aarzelende Okapi**, **Matthew Wright** als **Verbaasde Pekari**, **Johanne Parker** als **Kleurrijke Ara**, **Luka Mann** als **Innemende Impala** en **Cato Dambre** als **Doordachte Fitis**. Proficiat! Na dit nieuwtje konden we ons weer gooien op het vele sjourwerk en afwerken van ons kamp. De hudo's kwamen in orde, alle patrouilletenten werden recht gesteld, de tafel van de leiding werd gemaakt en ook aan de poort werd verder gewerkt. Ook de zithoek

en loopbrug zagen er goed uit... 's Avonds was het een lekkere BBQ, met op het einde nog wat ribbetjes voor iedereen.

De laatste dag voorkamp, ook bekend als “offday”. Het doel hierbij is dat alles af is tegen de middag, zodat we dan eens niet kunnen werken en kunnen gaan



zwemmen. Alles werd dan ook afgewerkt, van de zithoek tot aan de omheiningen. De eenheidsleiding was 's middags tevreden van ons kamp, dus we konden afzakken naar het zwembad in Overpelt/Neerpelt! Dankzij het chloorwater en de douches waren we eindelijk nog eens volledig proper, maar voor niet zo lang natuurlijk.

Eindelijk, dag 1 van het kamp! Tegen 11u druppelden er al veel JVG's toe met hun ouders. Het duurde wel even tegen dat iedereen er was zodat we wat later begonnen aan de

patrouillehoeken, maar die gingen vlot vooruit dankzij de ervaring van de voorkampers en het enthousiasme van de patrouille moest een eettafel, vuurtafel, afgwastafel en materiaalrek sjourren, en een vuur –en afvalput graven. Veel werk dus, maar we waren in totaal met 29 dus dat kwam goed! We gingen ook vandaag in totaal 2u achteruit, dus dat betekende 2u langer werken, joepie!

Spijtig genoeg zitten ongelukken in een klein hoekje, zo had **Rozan Michiels** pech en bezeerde ze zich bij het aanstampen van de grond bij een poot van de vuurtafel. Ze had zéér veel pech want ze moest zelf naar het ziekenhuis gebracht worden, waardoor het kamp voor haar afgelopen was nog voordat het begonnen was... Iedereen vond het zeer spijtig, dus we stuurden een kaartje op om haar beter te laten voelen. Volgend jaar word



je in de watten gelegd Rozan! Tegen de avond waren de meeste tafels klaar zodat we op een tafel het avondeten konden eten. Hierna gingen we voor de 1^e wasbeurt van het kamp, om erna de kampregels uitgelegd te krijgen van Lama. Op Groot Kamp maken we elk dag vuur, gebruiken we bijlen en hamers en spelen we in bossen, waardoor de regels toch goed duidelijk moesten zijn voor

iedereen om het aantal ongelukken tot een minimum te houden. Met wat snoepen in de mond lukte het luisteren goed, waarna we aan het 1^e avondspel konden beginnen: het ladderspel! Iedereen had zijn bepaalde positie op de ladder, en kon hogerop raken door iemand hoger uit te dagen tot een spelletje. Won je dat spelletje wisselde je van plaats, zodat je op plaats 1 kon raken. **Aaron Diericks** bleef het lang volhouden aan de top, maar na de invoering van de regel dat de allerlaatste de eerste kon uitdagen kwam **Fennek** opeens bovenaan, net toen het spel eindigde! Tot grote frustratie van Aaron, die het niet eerlijk vond... We gingen dan moe en voldaan gaan slapen.

We stonden op met een turnles van Albatros die dit kamp Ooievaar en Lama kwam helpen, waarna we onze patrouillehoeken afwerkten en er omheiningen rond maakten. Tijdens de inspectie kwam Fret ons uitleggen dat elke patrouille veel geld kon verdienen voor voetballers te kopen op de explo die we later



gingen doen op kamp. Per goede sjorring kreeg elke patrouille 3 miljoen en per afgelegde techniek 5 miljoen. Die dag werd er dus veel mes-bijl-schop-zaag-hamer afgelegd, en werden er veel nuttelose sjorringen gemaakt...

Die middag konden we dan eindelijk onze eigen middagmaal maken! Iedereen bouwde een stevig vuurtje om de nasi goreng warm te krijgen, en het smaakte. 's Middags kwamen er maffiabazen bij ons om uit te zoeken wie de grootste maffiabaas was. Men moest geld verdienen door opdrachten te doen bij Al Capone en de anderen en kon zo beter worden. Er was echter ook een gevangenis waar je vast gemaakt werd met spanbanden. Zo werden

de schoenen van **Ara** en **Impala** vastgemaakt. Slim als ze waren konden ze zich echter bevrijden door hun schoenen uit te doen. De maffiosi waren ze echter te slim af en gooiden hun schoenen in de boom. Na heel wat denk –en sukkelwerk konden Ara en Impala ze dan uit de boom halen. Als winnaar kwam de groep van **Fennek** uit de bus als de beste. Hierna deden we al de eerste sportproeven, namelijk ver –en hoogspringen. **Dingo** sprong het verst met 3,7 meter en **Fitis** het hoogst met 1,1 meter. Nice! **Ruben Hoflack, Tobias Haeck, Sven Demuynck, Merel Stroo** en **Dingo** blonken uit door over 1 meter te springen, dat hun patrouille 5 miljoen opleverde!

Na het avondeten en wassen deden we onze eerste zangles met Karekiet, die samen met Narwal ons ook een paar dagen kwam helpen. Met lekkere snoepen in onze maag kwam er opeens een of andere kerel aangelopen die wat

bommetjes gooide en iets liet liggen, waarna Lama opeens zeer veel pijn had aan zijn pols. Hij had er al heel de dag last aan, en de pijn werd opeens verdriedubbeld. We vonden een voodoo popje met een pin net op de plaats van Lama zijn pijn, dus we gingen dan maar naar het stafkamp om te horen of iemand daar meer wist. Hier bleek dat alle takleiders hetzelfde hadden meegemaakt. Hert wist de plaatselijke sjamaan zijn, die ons wist te vertellen dat we opdrachten moesten doen om de voodoo vloek te omzeilen en de voodoo mensen te verslaan. Natuurlijk lukte dat zodat onze takleiders allemaal genezen waren en we na eens goed te vechten konden gaan slapen.



Na de turnles van Karekiet (met vliegtuigen zoals je kan zien), het ontbijt en de inspectie kregen we van Karekiet de morele opvoeding van het kamp. Het ging er redelijk filosofisch aan toe, wat voor niet iedereen zo makkelijk was... Bij de ene ging het al wat beter dan de andere, maar iedereen kon toch eens goed nadenken en dat is het doel he! Niet veel later kwam **Yanne Mortier** ons ook vergezellen, zij was pas terug van De Zwaluw vertegenwoordigen bij de Jamboree in Zweden. Hooray!

's Middags speelden we het spel met welklinkende titel "Hoeren en hoerenlopers, meer dan een spel". Iedereen kreeg een kaartje waarop stond wat voor personage zij waren in het spel: een hoer of pooier bij de slechten, of politie bij de goeien. De politie moest de hoerenhuizen neerhalen door de bazen te arresteren, en de hoerenhuizen moesten zo veel mogelijk geld verdienen door klanten. Niemand wist in het begin echter wie wie was, dus het ging er zeer tactisch aan toe. Ook had iedereen zijn eigen doel, hetgeen het spel zeer variabel hield. Door iemand nat te spuiten met spuitjes kon je ontdekken wie die persoon was en of je die kon arresteren of geld van kon krijgen, waardoor het spel af en toe richting pure waterchaos ging, maar we konden het spel toch gelukkig 2x spelen. Eerst wonnen de slechteriken, maar bij het 2^e spel won de politie. Na dit leuke spel konden we aan het superlekkere 4-uurtje beginnen: pannenkoeken! Iedereen maakte een stevig vuurtje zodat de pannenkoeken vlot gemaakt werden. Lama introduceerde ook het idee van kaaspannenkoeken, wat niet iedereen zo een smakelijk idee vond... Maar toch waren ze lekker! Op een bepaald moment kwam **Helena Diericks** vragen of ze iets kon gaan halen in het strafkamp... Stafkamp bedoelde ze dus! Zó erg is het kamp nu ook weer niet he... De stam had ook nog wat zelfgemaakte pannenkoeken met confituur klaar, dus onze maag was goed gevuld. Nog van dat!

Die avond gingen we op dropping. Iedereen nam zijn kaartleesmateriaal, das en hoed en was klaar voor een goede kaartleestocht in den donker. De patrouilles werden vervoerd na geblinddoekt te zijn en konden vertrekken, maar niet ver van het droppunt werden we benaderd door een Hollander die ons bedreigde en ons forceerde om zijn 2 kg drugs dieper in België te krijgen... De brug over het kanaal was afgezet door de politie, waardoor we het bootje van de Hollander moesten gebruiken om over het water te gaan. Niemand vertrouwde het zo, waarna de PL voorstelde om eens te checken of alles veilig was. Halverwege het kanaal kwamen er opeens 2 mannen in wetsuit aangezwommen die de PL's in het water trokken! Ze namen de PL's als waarborg zodat we niet naar de politie gingen... We konden dan niets anders dan oversteken en zo snel mogelijk bij het afzetpunt van de Hollander zijn drugs raken en zo onze PL terug te krijgen. Bij het uit de boot sleuren van **Okapi** waren de peddels ook in het water beland, zodat de volgende groep vooruit moest raken met enkel de handen... Bij het oversteken was het bootje van **Fitis**, Karekiet en **Jana De Boever** bijna volledig leeggelopen, waardoor Karekiet en Jana (Fitis was er net op tijd uit) maar nat toekwamen. De boot van Narwal en **Raoul Rombouts** ging ook niet zo vlot vooruit, zo bleven ze maar in cirkeltjes vooruit varen... Gelukkig was het afzetpunt niet zo ver waardoor we er snel raakten en even konden pauzeren met een warme soep en boterhammen die Ooievaar en Lama ons kwamen brengen. Hierna konden we samen met de PL het laatste stuk naar ons terrein stappen, maar we moesten wel opletten van rondrijdende drugsbendes. Zo passeerden de Vossen langs een klein baantje waar een auto stond die opeens zijn lichten aandeed en de motor aanstak, waarvan bijna iedereen in zijn broek deed. Het was echter die oppepper die **Jana De Boever** nodig had om erdoor te raken, want ze had het lastig bij het rondlopen in een natte broek. Chapeau dat ze zo vol hield! Uiteindelijk kwam iederen toe op het kampterrein zodat we na een lange nacht eindelijk konden gaan slapen.

Gelukkig konden we na de dropping wat uitslapen tot kwart voor 11, zodat we direct konden beginnen aan het middageten. Niet zomaar het middageten, vandaag was het namelijk kookwedstrijd! Hier kookt dan elke patrouille voor de leiding, en moet zorgen dat de maaltijd de beste van al is, zowel qua koken als qua presentatie en extraatjes. De leiding kreeg lekkere voorgerechtjes, gebakken patatten in hartjesvormen en heel veel pudding; het smaakte dus! Als winnaar kwamen de Luipaarden uit de bus, dicht gevolgd door de Vossen (met alles in hartjesvorm, dankzij onze **Kleurrijke Ara**). De winnaar hiervan haalde een grote stap richting Patrouille van het Kamp.

Die middag deden we onze superhelden kledij aan en werden we niet veel daarna opgejaagd richting wasblokken door een aantal ninja's. Daar kwamen alle takken samen en zochten de ninja's boel met een paar superhelden. De superhelden vertelden dat de ninja's hun krachten hadden afgenomen en ze ze terug konden krijgen door opdrachten te doen. De Zwaluw ging natuurlijk helpen, waarna de opdrachten succesvol werden beëindigd. Dan zat er niets

anders op dan de ninja's eens goed op hun bek te laten gaan door ze plat te leggen. (bijna) Iedereen ging er voor, zoals **Hyena** met zijn worstelmasker. Er was 1 lange ninja die verdacht veel leek op Ooievaar die lastig was om plat te leggen, maar met verenigde krachten van onder andere Hert en Forel lukte het. Na het 4-uurtje werkten we de sportproeven af door de 100 en 400 meter te lopen. De leiding had een klein foutje gemaakt bij de 400 meter waardoor hij wat langer was, maar iedereen zijn tijd werd aangepast dus alles kwam goed. **Dingo** liep de 400 het snelst in 91 seconden en ook bij de 100 meter was hij het snelst met 20,11 seconden. 's Avonds kwam Vink ons het spel uitleggen. Iedereen speelde per 2 en kreeg een floppy met daarop de code van de groep. Met elk cijfer van de code kon de groep dan een deel van de zin ontcijferen, dit tot dat heel de zin ontcijferd werd. Eerst moest men bij Ooievaar of Albatros gaan dasroven door naar het juiste fluitsignaal te luisteren, waarna je het paswoord kreeg om bij Narwal of Lama op de laptop een deel van de zin te krijgen. Bij het dasroven toonde **Jakobe Haeck** haar sluwe/laffe kant (het is hoe je het bekijkt...) door te doen alsof ze weende, waarna ze de das van de leiding pakte toen ze kwamen kijken of alles ok was. Tsssss! Als winnaar kwam de groep **Raoul Rombouts, Borre Van de Walle en Maarten Depoortere**, proficiat!

De volgende dag was de dag van de explo aangebroken! Maar niet zomaar een explo, we gingen namelijk op 2-daagse... Op de eerste dag deden we de explo van Fret. Elke patrouille had al zijn tijdens het kamp verdiende budget gespendeerd aan voetballers als Messi en Ronaldo (de Portugees) en zo zijn team samengesteld. Op elk punt moesten de patrouilles dan een wedstrijd tegen elkaar spelen door te kicken. Aangezien alle patrouilles wandelen met 10 minuten tussen elkaar speelde Ooievaar dan elke keer voor de andere patrouille. Had de patrouille meer waardepunten door zijn gekochte voetballers dan de andere moest Ooievaar met 1 hand spelen, anders mocht hij met 2 handen. Maar



goed, dit was niet het enige van de explo natuurlijk! Er stond namelijk een hele dag stevig wandelen voor de boeg... We vertrokken direct richting het frietkot waar we onze maag konden opvullen met lekkere frietjes. Iedereen overschatte zijn honger (ogen groter dan de maag!), want er was op het einde veel over. Maar zo stond iedereen weer op 100% om er volledig voor te gaan! Het kaartlezen ging niet bij iedereen al te vlot, zo waren de Herten traag en gingen zij van positie 2 redelijk snel naar positie 5, de laatste dus... Maar zolang de

sfeer goed blijft he! Bij de Luipaarden ging het dan weer veel vlotter, **Febe Declercq** toonde dat ze een natuurtalent was en kon bijna kaartlezen met haar ogen toe; Lama was onder de indruk! Ook bij **Ruben Hoflack** ging het zeer vlot. Het was een stevige tocht, want het begon al donker te worden nog voordat we er waren. De Leeuwen deden een goede eindspurt (Fret vertelde dat het was alsof ze drugs hadden genomen) en kwamen als eerste toe aan onze slaappleaats. Normaal gezien gingen we tenten opstellen, maar de eigenares van het restaurant/café stelde voor dat we sliepen in de oude watermolen. Daar konden we moeilijk nee tegen zeggen! Baribal en Wombat kwamen onze warme avondmaal brengen zodat we uitgeput in een stoel konden zakken en het ons laten smaken. Niet veel later deed **Hyena** zijn schoenen uit en toonde zijn gigantische blaren, het was nogal een zicht! Lama wou zich natuurlijk niet laten doen en ze waren dan beide aan het vergelijken wie de meeste blaren had. Misschien toch nieuwe schoenen kopen? Iedereen was kapot van de tocht, wat te verstaan is als je 30 km stapt, dus we rolden onze slaapzak uit en legden ons in 1 bende te slapen in de (droge) watermolen. Lichten aan, tijd voor dag 2 van de 2-daagse! Het was nog een mysterie wat we gingen doen, maar aangezien we aan een riviertje met kano's lagen dachten velen dat we gingen kano varen zoals vorig jaar. Bijna, want na een stukje met de auto kwamen we op een plek aan waar we onze eigen vloten moesten bouwen! We kregen grote opgeblazen binnenbanden van kamions, balken en sjortouw en sjorden ze aan elkaar vast. In plus minus de patrouilles per vlot konden we vertrekken met pedel in aanslag. We hadden geluk met het weer, want net voor en net na de vlotentocht hadden we regen, maar bij het varen zelf zaten we droog. Chance! Het varen ging niet overall even snel, mede dankzij de trage vloten maar eerder grotendeels dankzij het niet kunnen/willen peddelen van sommigen, is het niet **Ara**? Bij de Luipaarden ging het (zoals te verwachten) weer goed vooruit, maar dat kan ook wel met de lichtgewichtten te maken hebben. Nochtans moet je ook goed kunnen samenwerken, wat ze opnieuw goed deden. Na zo'n 3u te varen kwamen we eindelijk toe aan een brug waar we konden uitstappen en onze droge kleren aandoen. We aten ons 4-uurtje van de dag, én kantine van de vorige dag op en vertrokken in 1 grote groep naar het station van Geel. Bij sommigen brak er al paniek uit dat we helemaal naar Lommel terug moesten stappen, maar Lama kalmeerde de gemoederen door het goede nieuws te brengen dat we de trein terug gingen



nemen. De 7km vlogt voorbij (na wat lama's en geiten tegen te komen) zodat we op de trein konden stappen en dan van het station terug naar het kampterrein. We wisten ons nog eens goed en plaatsten ons in de zithoek om te genieten van de BBQ die de leiding, met chef Ooievaar, had voorbereid. **Impala** wou zeer graag de chocomousse hebben dat we de dag ervoor niet hadden gekregen, maar Lama zei: "Dat is voor mañana", waarop Impala een zeer droef gezicht trok en vroeg "Wie is Mañana?". Spaans he... Sommigen vielen al in slaap in de zithoek zelf, dus na het avondlied te zingen kropen we terug in ons eigen bedje. Slaapwel!

De laatste dag vóór de overgang was aangebroken, en wat hadden we nog niet gehad? Inderdaad, de Technische Omloop! Hierin moet elke patrouille tonen dat ze de scouttechnieken goed kennen en kunnen, en ook goed kunnen samenwerken. Deze dag is de allerbelangrijkste voor Patrouille van het Kamp! Voordat de patrouilles mochten vertrekken moest eerst om het snelst een balk doorgekapt worden. De houtstukjes vlogen alle kanten uit, waarna 5 postjes werden afgelopen, gaande van techniek sluipen tot techniek morse. Alles ging goed vooruit, zodat we al aan de 2^e vijver konden verzamelen en hout beginnen samenrapen om op een jagersvuurtje onze middagmaal klaar te maken. Spijtig genoeg wouden de regengoden hierbij niet meedoen, ze deden namelijk de sluizen open zodat de leiding niets anders kon doen dan beslissen toch in ons eigen kamp te koken. Al het hout en dennennaalden was goed nat, maar uiteindelijk lukte het bij iedereen, al dan niet met de hulp van de leiding. Het bleef maar afwisselend sterk regenen, zodat ook het alom gevreesde commandokoord moest ingekort worden. De leiding spande hem onder de zithoek zodat elke patrouille er droog over kon kruipen. Ook dit was niet voor iedereen, zo liet **Ara** haar patrouille 10 minuten verliezen door dat ze niet op het koord kon kruipen, tot grote frustratie van **Dingo**. Sommigen hadden nog nooit over een commandokoord gekropen, maar na te zien hoe het moest lukte het



zeer snel, zoals **Tobias Haeck** voortoonde.

Die avond kwamen er wat Italianen op bezoek. Twee ervan begonnen boel te maken en achter een wit doek schoot de andere de andere in de knie. Daarna liep de schutter Fat Tony weg met zijn handlangers en liepen opeens de PL's hen achterna. De andere Italiaan vertelde dan dat Fat Tony een nieuwe drug had gemaakt die

ervoor zorgde dat die dat het namen een slaaf werden van die dat het gaf. Zo waren de PL's dus de slaven geworden van Fat Tony... Er was echter een dokter

in de buurt die wist hoe je mensen van de drug af kon krijgen. Daarvoor moesten we onder andere met 2 aan elkaar vast sluipen wat niet zo makkelijk ging, zo lukte het **Helena Diericks** om haar enkel om te slaan... Dat moet je me wel eens uitleggen. Maar de opdrachten werden goed vervuld zodat we, na de bende van Fat Tony en de PL's te overmeesteren, de PL's weer de onze konden maken. Fat Tony en zijn bende werden afgevoerd naar de plaatselijke gevangenis om er vele jaartjes de zeep te laten vallen, en wij konden tevreden gaan slapen.

14 augustus, dag van de overgang! Vandaag verlieten de 3^e jaars ons om eens een dagje van de Verkenner-Gidsen te proeven (niet letterlijk) en kregen wij heel veel Wolven erbij die wij eens gingen tonen hoe de Jongverkenner-Jonggidsen het overleven in een bos. Verder waren er nog vele prijzen te winnen, dus er wachtten ons zeer spannende tijden! Na de turnles en het ontbijt ruimden we ons terrein op om samen met heel de eenheid te verzamelen voor onze poort. Na de Bevers, Teerpoten en Wolven was het onze beurt. We begonnen met de sportprijzen, voor de sportiefste en best meespelende Jongverkenner of Jonggids. Brons was voor de lange **Merel Stroo**, zilver voor de springveren van **Fitis** en goud voor de inzet van **Aaron Diericks**. Vervolgens was het de prijs van Patrouille van het Kamp, dat dit jaar naar de Luipaarden ging! Zij waren gedurende het Groot Kamp de best samenwerkende patrouille, hadden de Technische Omloop en Kookwedstrijd gewonnen; kortom de beste patrouille. **Okapi, Fitis, Febe Declercq, Lucinde Fournier, Ruben Hoflack** en **Aaron Diericks** mochten een leuke prijs kiezen. De Leeuwen werden Patrouille van de Tochten, zij waren doorheen het jaar (gemiddeld) het beste van alle patrouilles in het kaartlezen op onze vele tochten. Ze kregen de wisselbeker, en **Impala, Pekari, Sven Demuyne, Judith Parker, Borre Van de Walle** en **Maarten Depoortere** kregen elk een medaille, proficiat! De prijs der prijzen, die van Jongverkenner-Jonggids van het jaar, ging ook dit jaar naar **Fitis**! Zij was er op bijna elke vergadering met perfect uniform, had zeer goede inspecties, maar legde vooral veel technieken af en was kortom de allerbeste. Volgend jaar opnieuw Fitis? Ook Ooievaar verliet ons, na 10 jaar



leiding stopt hij met actieve leiding, maar we zien hem zeker terug in ons JVG kot in Wondelgem of op de vele kampen. Merci en tot dan! Onze leidersploeg werd dan weer versterkt met Giraf van de Wolven en Husky en Arasari van de Verkenner-Gidsen, nice! Lama kreeg ook zijn blauwe linten en gaat een

inleidend jaar doen als adjunct-eenheidsleider, gecombineerd met takleider bij de JVG's.

Na deze ceremonie en vele traantjes konden we met de nieuwe JVG's beginnen aan de middagmaaltijd! We toonden nog eens goed hoe je een vuurtje maakt en de echte "scout" kan uithangen. De tijdelijke PL's van dienst waren **Fitis**, **Fennek**, **Merel Stroo**, **Aaron Diericks** en **Jana De Boever**. Hierna konden we het middagspel gaan spelen. Iedereen speelde per 2 en moest op het grote spelbord vooruit raken door te dobbelen bij Lama. Op het spelbord kon je dan monsters tegenkomen die je moest verslaan door er tegen te vechten bij Giraf en Husky. Dit moest je doen met mousse wapens, dus iedereen kon er nog eens goed op los slaan, zoals je **Merel Stroo** en **Kedist Coppejans** mooi ziet demonstreren op



de foto. Of toch vooral Merel. Door een monster te verslaan verdiende je geld waarmee je jezelf sterker kon maken bij Arasari of betere wapens mee kon kopen. Het spel ging goed vooruit, maar vanwege de omvang van het spelbord kon spijtig genoeg niemand het uitspelen. We aten ons 4-uurtje waarna het tijd was voor de death ride! De nieuwtjes deden een veiligheidsbroekje aan en klimden de boom in om over het touw te gaan. Zeer spannend voor sommigen, zo was **Megan De Boever** er niet gerust in maar ze ging er toch vlot over. Beneden stond er echter een verrassing op de nieuwtjes te wachte, zo kregen ze heel wat modder over hen heel als "doop" om bij de Jongverkenner-Jonggidsen te komen. Zo word je een echte! **Ruben Hoflack** en **Tobias Haeck** hadden hier zeer veel plezier bij, zo waren ze zó enthousiast dat ze redelijk wat modder over henzelf kregen... Ook de nieuwe leiding Arasari en Husky kregen er van langs. Giraf daarentegen kreeg, na een subtiele hint van Cholo, wat specialer water met een geurtje aan over hem heen... Ik zie de grijns van Tobias en Ruben nog voor mij, leuk dat ze het vonden! Na het avondeten, het wassen en de kantine kwamen er 2 Limburgers langs die in paniek (paniek op z'n Limburgs natuurlijk, zéér traag verteld) vertelden dat er binnen nog geen 2u een horde zombies gingen afkomen die iedereen ging besmetten met hun razernij. We moesten dus zorgen dat we er uit zagen als zombies (door ons gezicht in bloem te duwen en ketchup als bloed op ons te krijgen) en er ook zo naar roken (door een vieze brij te eten). We kregen ook wat wapens en konden zo op tijd bij de zombies infiltreren en ze dan uitschakelen. Een job goed gedaan! De Limburgers bedankten ons en we konden na deze goede daad (voor onszelf) gaan slapen.

Na de overgang begint spijtig genoeg ook al de afbraak van ons kamp, dus de poorten, omheiningen en vuurtafels (na het middagmaal) konden er al aan geloven. De kampvuuravond kwam ook al gevaarlijk dichtbij, dus het was dringend tijd dat elke patrouille zijn beste lol bovenhaalde en deze kon uitbeelden! De Luipaarden hadden snel een lol met een Hollander (die later opeens een Turk was geworden), maar bij de anderen duurde het wat langer. De Hertent hadden het met **Yanne Mortier** wat lastig bij het uitbeelden, zo schoot ze altijd in de lach nog voordat de clou van de lol gezegd was. 's Middags speelden we nog eens het spel van de overgang met het grote spelbord, genaamd "Tempel der Mysteries". Hier ging het wat vlotter vooruit, zo kwam het team van **Okapi** zéér dicht bij de eindbaas, de draak. De stamleden Meerkat en Gregory kwamen meevechten als monsters, dus er werd er weer goed op los getimmerd, met **Arne Bovyn** die iedereen neermaaide met zijn



zwaardvechtkunsten.

Hierna braken we wat verder af en genoten we na het avondeten en het wassen van onze kantine op bij een kleine zangles. Dit tot opeens er een aantal JVG's luid begonnen te schreeuwen en krijsen, 2 anderen aanvielen en opeens wegliepen. Niet veel later begonnen deze 2 ook te schreeuwen en liepen ze ook weg. Niet wetende wat we moesten doen verdeelden we ons in 2 groepen om in het bos naar hen te zoeken. Nog voordat we

aan de overkant raakten waren we echter al de helft verloren door nog schreeuwende zotten die anderen op een of andere manier besmetten. Aan de andere kant van het bos kwam een Limburgse dokter af van het Maria ziekenhuis die wist wat er aan de hand was. Er ging namelijk een razernij ziekte rond die zeer besmettelijk was. Hij had echter een poeder waarmee de niet-besmetten de besmetten weer gezond konden maken. We moesten echter zeer opletten, want de besmetten konden ons dan weer besmetten door bloed op ons te krijgen. We moesten het dus zeer tactisch aanpakken en niet zomaar als een olifant in een porseleinkast in het bos rondlopen. Na zeer wisselende teams kwamen de niet-besmetten als winnaars uit de bus, hoera! De Limburgse dokter was wel vergeten zeggen dat de ziekte na 10u gewoon stopte, dus iedereen werd gelukkig weer normaal, zodat niemand besmet in zijn bed moest kruipen...

Dag 9, de laatste volledige dag van het kamp! Deze stond volledig in teken van afbreken en hier en daar een beetje oefenen voor de sketches die we die avond al moesten doen voor de eenheid! De eettafels, afgastafels en afvalputten werden

snel afgebroken of opgevuld, en ook alle patrouilletenten haalden we neer. Die avond gingen alle jongens in de droogtent en alle meisjes in de materiaaltent slapen, lekker gezellig. We kregen het eten van de staf zodat we ons volledig konden concentreren op ons kamp piekfijn in orde te krijgen, zodat niemand ooit kan weten dat wij daar 17 dagen hebben gezeten. De zithoek moest er spijtig genoeg ook aan, maar Ooievaar en Lama zorgden ervoor dat dit zeer vlot en spectaculair gebeurde! Met een machete gaat alles nu eenmaal een beetje sneller... **Jakobe Haeck** kwam ook aan de leiding vragen voor “WC om de WC te kuisen”... Ma, ma, ma... Ma hunk? ’s Avonds kwam de stress er goed aan want we hadden maar 20 minuten om ons te wassen en een generale repititie te houden! Bij iedereen liep die goed zodat we naar het stafkamp konden gaan en aan de kampvuuravond konden beginnen. We zongen er op los (hier en daar een beetje te stil maar Lama zorgde dat dit beter werd), lachten ons kapot met de hilarische lollen van de takken en gaven ons beste op onze eigen lollen. We rondde de avond af met het avondlied van de welpen en gingen gaan slapen in een tent met 15...

De volgende dag begon al weer met zeer veel vaart, want de seniortenten moesten nog voor het ontbijt afgebroken worden om mee te gaan met de kamion. Bij de meisjes ging het opstaan zo traag dat Lama een idee had: “De 2 laatsten uit de tent mogen de wcpotten schoon maken!”. Opeens stook iedereen uit de tent met zijn veldbed, maar spijtig genoeg moeten er 2 de laatste zijn, en dat waren (niet verrassend) **Impala** en **Ara**. Smakelijk! Doordat we de dag voordien zeer goed hadden doorgewerkt moesten we enkel nog papiertjes rapen en de vuurstenen wegsteken, zodat we na het middageten (mmmm hotdogs, he **Merel Stroo** en **Fitis**...) op ons gemak de evaluaties konden invullen. Iedereen gaf goed zijn mening over de spelen, het eten en de leiding (de ene al wat uitgebreider dan de andere, zoals **Jana De Boever** die het helemaal volschreef). Niet veel later kwam de bus zodat we konden opstappen en afscheid nemen van ons prachtige kamp! Het was weer zeer geslaagd, en ik hoop dat iedereen zich zeer goed geamuseerd heeft. Tot in september!

Dan wil ik enkel nog de eenheidsleiding bedanken voor het goede regelen van het kamp, en de stam voor het lekkere eten (en onszelf voor het koken ervan).

Je verslaggever ter plaatse,

Eigenwijze Lama
Yoeri Lens

ASSISTENT EENHEIDSLEIDER



Programma JVG's september-december

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Lama (lama@dezwaluw.org of 0494/45 21 88). Indien we naar Wondelgem gaan, gelieve dan altijd een tramkaart of geld mee te hebben. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet.

Elke laatste vergadering van de maand openen we in De Muze en sluiten we in Wondelgem!

Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een seintje indien dit niet zou lukken.

Zaterdag 03/09/11 Vergadering van 14u00-17u30

Vandaag is het de eerste dag van het nieuwe scoutsjaar. We delen de patrouilles in en spelen heel veel kleine spelen.

Zaterdag 10/09/11 Vergadering van 14u00-17u30

We leren vandaag hoe we met een stafkaart de weg kunnen vinden. We bekijken ook een kompas en spelen er een leuk spel rond.

Zaterdag 17/09/11 Vergadering van 14u00-17u30

Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We doen de koffers van het Groot Kamp nog eens open en vullen ze aan indien nodig. De nieuwtjes zien wat je moet doen om jongverkenner/jonggids te worden. Verder vele spelletjes.

Zaterdag 24/09/11 Geen vergadering**Zaterdag 01/10/11 Vergadering van 10u00-17u30**

We nemen de bus naar buiten Gent en proberen de weg terug naar De Muze te vinden. Zorg voor verse kousen, kaartleesmateriaal en een regenjas. Vergeet ook je lunchpakket niet!

Zaterdag 08/10/11 Vergadering van 14u00-17u30

Vandaag gaan we wat geld gaan verdienen door koekjes te verkopen in het stad. Haal je verkoopkunsten boven, de beste verkoper krijgt een prijs! Vergeet je Herfstkamp niet te betalen!

Zaterdag 15/10/11 Vergadering van 14u00-17u30

Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We leren veel knopen, van de platte knoop tot de paalsteek en spelen er een leuk spel rond. Vergeet niet om te betalen voor het Herfstkamp!

**Zaterdag 22/10/11 Geen vergadering
Herfstkamp van Zaterdag 29 Oktober tot Woensdag 02
November 2011****Zaterdag 05/11/11 Geen vergadering****Zaterdag 12/11/11 Vergadering van 10u00-17u30**

Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We leren hoe we moeten sjorren en maken onze eigen leuke constructie. Verder vele spelletjes. Vergeet je lunchpakket niet.

Zaterdag 19/11/11 Vergadering van 14u00-17u00!

Vandaag leren we hoe we de hoogte van een boom moeten inschatten of de breedte van een beek. Ook leren we onze persoonlijke maten om te helpen bij het schatten. Natuurlijk spelen we ook heel veel spelen. De vergadering eindigt om 17u00, want het is 's avonds **spaghettivond!**

Zaterdag 26/11/11 Geen vergadering

Zaterdag 03/12/11 Vergadering van 10u00-17u30

Sinterklaas vergadering! We spelen onze eigen sinterklaas: iedereen brengt een cadeautje mee ter waarde van ongeveer 5€. We gaan schaatsen, dus vergeet je handschoenen, eventueel een muts e.d en 5€ niet.

Zaterdag 10/12/11 Vergadering van 14u00-17u30

We leggen uit hoe je het weer kan voorspellen aan de hand van dieren, wolken, luchtdruk... Kortom, je wordt een echte weerman. Hoeveel gaat de aarde nog opwarmen? Haal de Sabine Hagedoren in je boven! Verder spelen we vele kleine spelen.

Zaterdag 17/12/11 Vergadering van 14u00-17u30

Openen in Gent, sluiten in Wondelgem! We leren alles wat er te leren valt van de techniek EHBO, van een steunverband tot de pompiersgreep. We leren zelf hoe we iemand moeten reanimeren! We spelen er een groot spel rond.

Zaterdag 24/12/11 Geen vergadering

Zaterdag 31/12/11 Geen vergadering

**Eigenwijze Lama
Yoeri Lens**

ASSISTENT EENHEIDSLEIDER

0494/45.21.88

lama@dezwaluw.org

Artikel VG's Groot Kamp 2011

Maandag 01/08/2011

Eindelijk was het zo ver.. na 347 dagen wachten mochten we eindelijk terug op groot kamp vertrekken. Zoals ieder jaar, trok onze karavaan richting Lommel, meerbepaald Kattenbos. Na twee uurtjes rijden reden we het vertrouwde terrein op. Een half uurtje later konden we direct beginnen met het uitladen van alle materiaal. Nadien konden we aan onze eigen slaapplaats beginnen denken. Dit jaar hadden we de luxe om iedereen in een aparte tent te leggen. Iedereen had dus zijn eigen 'nestje' waarop je kon terugvallen. Sommige nestjes hadden door de jaren heen al wat averij opgelopen (vooral de ritsen bleken een heikel punt) maar er is niets gezelliger dan je eigen plekje op kamp. Alleen Leeuw en Saki sliep samen. 'The nest of the best' bij wijze van spreken. Maar dat de leiding de beste was dat hoort u nu toch wel al te weten :-p

Voor vandaag zat het werken erop, en iedereen ging een beetje vroeger gaan slapen want morgen konden we ons energie goed gebruiken.

Dinsdag 02/08/2011

Die energie hadden we nodig om boompjes te rooien ☺. Na een snel en stevig ontbijt, trok iedereen zijn beste handschoenen aan en wapende zich met een bijl. Na een kort ritje met de auto stonden we oog in oog met het bos waar we de rest van onze dag gingen slijten. Dat het zweten ging worden, dat wisten we. Maar dat het zo hard zweten ging worden, had niemand verwacht. De zon brandde genadeloos op onze bezwete lijven maar ook de weergoden zouden ons niet klein krijgen.

Na veel werken en enige ellende (bedankt boer Fons ;-) zijn we toch weer heelhuids thuis geraakt. Een extra lange wasbeurt en een welverdiende nachtrust waren de beloning.

Woensdag 03/08/2011

Met alle bomen die we gisteren gerooid hadden, gingen we vandaag ons hoekje een beetje opvrolijken met een keuken, toren en zithoek. De keuken was het ambitieus project want we wouden namelijk de mooiste keuken van het ganse kabouterbos hebben. Nadat we de shelter hadden opgezet, konden we lustig beginnen sjoeren aan het materiaalrek, de afwas, het kookeiland en het fornuis. Ook de zithoek en toren mochten niet onderschat worden maar morgen was er nog een dagje om lustig te sjoeren.

Donderdag 04/08/2011

De ontgoocheling was groot vandaag toen we opstonden. De kaboutertjes hadden niet verder gewerkt vannacht dus de zithoek en toren moesten we vandaag nog in elkaar knutselen.

Na een lekker 'bakkie troost' had iedereen de moed teruggevonden en vlogen we er in als nooit tevoren. Het werd een sjoorfeest van jewelste en na de middag stond zowaar onze toren recht. De zithoek begon ook meer en meer vorm te krijgen en de keuken vorderde ook met rasse schreden.

Genoeg gewerkt voor vandaag. Na een lekker drankje, ging iedereen gaan slapen..of niet?

Vrijdag 05/08/2011

Toen we 's morgens opstonden, was er iets vreemd gebeurd. Onze **Jary 'Mario' De Bosscher** en **Louise Suy** hadden hun mensennaam omgeruild voor een dierennaam. Met andere woorden: ze hadden overnacht hun totemnaam gekregen. Voortaan spreken wij hen aan met Goedlachse Buffel en Subtiele Husky. Proficiat aan beide! En alsof het niet genoeg was voor vandaag, moesten we onze 2 oudste gidsen (**Arasari** en **Husky**) missen voor vandaag. Die gingen namelijk op woudloper. Hiervoor moeten ze 24 uur 'overleven' in het bos maar vooraleer ze aan die klus mogen beginnen, moeten ze eerst 20 verschillende knopen en 5 verschillende sjorringen kunnen leggen. Niet evident hoor ik u denken, en dat is ook zo. Komt dit tot een goed einde? Dat kan u een beetje verder in dit artikel lezen... Dat de anderen het niet aan hun hart lieten komen dat onze 'anciens' aan het afzien waren in de bossen was duidelijk te merken op de barbecue. Sfeer is een understatement. Maar aan alle mooie liedjes komt een eind. Dus ook aan deze barbecue.

Zaterdag 06/08/2011

Vandaag restte ons enkel de afwerking van onze constructies waardoor er in de namiddag tijd was om eens te ontspannen. **Saki** moest en zou gaan bowlen (omdat dat nu eenmaal iets geniaal is) terwijl de rest wou gaan zwemmen. En aangezien we in een democratie leven gingen we dus gaan bowlen. Kadhafi zou nog iets kunnen leren van **Saki** :-p

Helaas voor **Saki** bleek de bowling toe te zijn. Zwaar ontgoocheld en met een pruillipje – bij **Saki** toch – reden we terug om onze zwemzak te maken. Na veel waterpret en Cowboy-burgers reden we moe maar voldaan terug naar het kampterrein. Iedereen ging met de glimlach gaan slapen want morgen kwamen mama en papa ons eindelijk eens bezoeken.

Zondag 07/08/2011

Er priemden zowaar zonnestrallen door de wolken toen de eerste ouders aankwamen. Een aangename drukte vulde ons kampterrein. Moeders en vaders schoten als paddenstoelen uit de grond en op elk gezicht stond een glimlach te

lezen. Een mens zou van minder emotioneel worden. De glimlachen werden zowaar nog breder toen de ouders met zakken vol eten, snoep en drinken kwamen aandragen. De frons op **Saki en Leeuw** hun voorhoofd ook. Wanneer gaan we dit allemaal opeten? Ik zal het toegeven.. het is nooit opgeraakt.

Als middageten waren hamburgers voorzien. Een kolfje naar de hand van **Buffel** die stond te grillen alsof hij al 10 jaar bij Mc Donalds werkt. En voorwaar.. het smaakte naar meer. Good job **Buffel**!!

De eerste echte kampdag betekent ook het eerste middagspel. Het concept ging als volgt: de VG's werden verdeeld in 2 groepen en moesten in team verschillende opdrachten doen. De eerste opdracht luidde: "onder jullie zijn 2 koffers ingegraven. Daarin zit een koord waarmee je een balk op 20 centimeter hoogte moet vastsjorren. Daarna moeten jullie met je team zo snel mogelijk onder de balk door. Inclusief materiaal."

De gemoederen liepen hoog op want voor we het wisten was er een zandgevecht aan de gang ☺ 't moet niet altijd braafkes zijn hé.

Na het middagspel en het uitzwaaien van de ouders was het alweer tijd om te eten en na een overenthousiaste zangles was het tijd geworden om Cluedo te spelen. De bosvariant welteverstaan.

Twee personen moesten een opdracht doen tegen elkaar en de winnaar mocht in het bos op zoek gaan naar zijn/haar ontbrekende informatie. Vooral toen **Vlinder** en **Buffel** het tegen elkaar moesten opnemen werd het bijwijlen hilarisch. Zeker toen ze eerst 10 keer rond hun vinger moesten draaien om dan zo snel mogelijk twee toertjes rond de wasblokken lopen. Vanaf nu weten we ook dat **Wallabie** niet goed is in 'krabbengang' (op handen en voeten met de rug naar de grond wandelen).

Uiteindelijk was Buffel de dader in het VG-kamp met de bijl. Tien minuutjes later klonk het taptoe-fluitsignaal over het kamp. Slaapwel.

Maandag 08/08/2011



Aangezien het de VG's zijn die leiding zullen moeten geven aan de jeugd van morgen, moeten zij ook de kneepjes van het vak leren van de oude rotten. Vandaag was het aan hen om te tonen wat ze in hun mars hebben. Één helft ging de teerpotentak gaan versterken, de andere helft ging de wolventak gaan versterken. Hoe ze het daar vanaf gebracht hebben, kan u dan ook lezen in de respectievelijke artikels. De VG's hadden zich in alle geval goed geamuseerd, ik hoop van de kinderen hetzelfde ;-)

's Avonds liepen er plots vreemde schimmen rond op het kampterrein die voodooopjes dropten in elke zithoek. Plots begon de takleiding te kermen van

de pijn, waardoor het probleem rap duidelijk was: de takleiding had een voo doovloek opgelopen. Dankzij de volledige eenheid mogen we blij zijn dat de takleiding nog rondloopt... nen dikke merci zou Bart Peeters zeggen.

Dinsdag 09/08/2011

Vandaag was het een speciale dag. In plaats van een middagspel te spelen vandaag, spelen we 'Hells' Kitchen'. Van 10u30 tot en met 17u00 werd het VG-kamp omgetoverd tot de betere sterrenkeuken.. of dat was toch het plan ;-)

Tussen die tijd was het de bedoeling om een heerlijk 4-gangenmenu klaar te maken. Als hapje werd een trio van garnalen geserveerd (en het smaakte zowaar naar meer) dat gevolgd werd door een versgemaakte ravioli. Daar liep het toch een beetje fout. Wat een lekker stukje pasta moest worden leek een taai blokje

deeg met vulling. Het is natuurlijk niet evident om pasta fijn te rollen (zonder deegrol) nietwaar **Bunzing**.

Het hoofdgerecht (Varkensreepjes met rijst en peterseliepesto) kon dan weer op veel bijval rekenen. Behalve de peterseliepesto want zonder peterselie en Parmezaanse kaas komt er van pesto niet veel in huis (zelfs de beste maken soms foutjes).



De loempia's van banaan met chocoladesaus waren dan weer een schot in de roos. Vooral **Grizzly** die een bezoekje kwam brengen leek een fan. Ook de slagroom kon hem smaken tot hij zag dat ze een beetje overtijd was ☺

Als avondspel speelden we het Kubb-spel maar een beetje cooler. In plaats van met houten blokken te gooien, moesten de pionnen omvergeschoten worden met het loodjesgeweer. Helaas konden we het spel niet helemaal uitspelen want we moesten ons bedje in. Normaal kan het eens later worden maar niet vanavond. Dat zou al snel duidelijk worden.

Woensdag 10/08/2011

Alweer niet zomaar een dag... Neen , vandaag was het de dag dat we op 3-daagse zouden vertrekken. Dat wisten onze verkennertjes wel nog niet. Na onze alledaagse inspectie (de ene dag al wat beter dan de andere) gaven we de verkenners dan ook de taak om het trekkersrugzak vertrekkenklaar te maken. ?? Vele vraagtekens bij diegene die het nog niet doorhadden. Vandaag vertrokken we dus inderdaad al op ons tripje naar Bomal, vlakbij Durbuy . Maar eerst nog het super leuke eenheidsmiddagspel waar 4 superhelden hun krachten plots kwijt waren en deze moesten terugkopen. Dat geld verdienden we door opdrachten te doen bij ninja's. Bedankt beverleiding. Na een hels slotgevecht met bloed, zweet en tranen zaten we voor we het wisten in de auto met bestemming station Mol.

Even de horloges terugdraaien want we gingen we weer de “echte” wereld in. 4 uur werd 6 uur en zo hadden we dus de namiddag en avond om tot in Bomal te geraken per trein. Stappen kwam er gelukkig niet meer aan te pas, want de verkennertjes waren toch al een beetje uitgeput van op de trein te zitten. Rond 11u15 kwamen we toe waarna we vlug onze tentjes opzetten. De 2 Besten hadden weer uitstekend werk geleverd en hun tentje stond op ‘in no time’. En dan nog netjes ook. Dan was er nog het dilemma wie er alleen moest slapen want we zijn met een oneven aantal en dus vonden de gidsen er niets beter op dan gewoon met 3 in een eenpersoonstentje te slapen. Bleef er dus nog 1 tent over, en dat werd dan onze bagagetent.

Donderdag 11/08/2011

Wat een nacht. Harde ondergrond en een uurtje minder lang slapen. Maar dat uurtje was misschien niet zo erg. En koud had niemand het, het is stikken in zo kleine tentjes met 2, stel je voor met 3. Maar wij zijn niet voor niets DE verkenners en laten ons daardoor niet doen. Snel allemaal even wat opfrissen, wat rugzakken klaarmaken en een tochtje doorheen de Ardennen. **Saki** heeft alweer prachtig werk afgeleverd, de tocht was niet te lang of te kort, was net lang genoeg om ons allen tevreden te stellen ondanks de vele beklimmingen en de afdalingen, het heeft ons in ieder geval veel zweet gekost en vele rugzakwissels. Als middagmaal hadden de verkenners van thuis uit aiki noodles en mama’s mee, voor **Leeuw** de eerste keer dat hij dit at, voor andere wekelijkse kost, niet **Laura** en **Buffel**? Terwijl iedereen geduldig zat te wachten op hun kokend water op hun esbit vuurtje was **Leeuw** zijn eerste zakje al op. Hij had dan ook een gasbobonneke mee. Jammer genoeg waren de verkenners iets te gulzig geweest met hun water en dat was dus al snel op. Alleen de leiding deelde nog hun laatste slokjes, maar ook zij moesten terug op krachten komen en iets nuttigen. Dus zochten we maar iets om te drinken. Na een terrasje hielden we het rusten voor bekeken en vlogen wij er terug in. Na een warme zonnige dag kwamen we terug aan in het rustige dorpje Bomal. Maar we hadden geen eten meer dus zochten we eerst naar een winkel voor we terugkeerden naar onze camping. Al snel vonden we een Spar, maar die was helaas al dicht. Dan maar een frituur. Na ons buikje rond te hebben gegeten gingen we tevreden terug naar de camping waar de ene oogjes al wat sneller dan de andere begonnen te sluiten. **Leeuw** was onze eerste plooier en besloot



dan maar gewoon om te gaan slapen. De Verkenners hadden hier nog geen zin in en gingen onder alziend oog van **Saki** nog eentje gaan drinken voor de verjaardag van **Arasari**. En gelijk hadden ze, er was zelf vuurwerk. Maar ook daar kwam een eind aan en al snel ging iedereen slapen.

Vrijdag 12/08/2011

Vandaag stond er kajak op het menu. Maar om te kunnen kajakken moesten we daar natuurlijk eerst geraken. En hoe anders als wij scouts zouden naar daar gaan? Inderdaad te voet. Een kleine 10 kilometer? Of was het meer? In ieder geval we hebben ervan afgezien! Alweer die heuvels waar geen einde aan kwam, het leken wel een goeie 20 kilometer. Uitgeput kwamen we aan, maar die vermoeidheid was snel weg toen we onze bootjes zagen en het plezier ervan inzagen hoe leuk kajak wel niet is. De eerste honderden meters zijn altijd wel grappig. Normaal vaar je rechtdoor en blijf je mooi in het midden, maar daar dachten **Husky** en **Wallabie** anders over. Zij gingen van kant naar kant. Ook zij hadden het door na een tijd maar **Arasari** en **Bunzing** waren het precies verleerd? In ieder geval iedereen heeft wat zitten sukkelen uiteindelijk ☺. Ook het weer zat niet mee vandaag, het heeft zelf zo hard geregend dat we langs de kant moeten hebben liggen schuilen. Moeten? Iedereen was toch al nat, behalve **Leeuw** dan. Die is dan ook op alles voorbereid. Hij had zijn poncho aangetrokken en bleef de hele vaart droog. Iedereen kletsnat – behalve **Leeuw** – aangekomen was het toch een beetje fris en had iedereen dorst, dus het eerste beste café: 7 maal choco, 1 koffie en 1 cola want **Vlinder** lust dat niet. Ook voor het eten hadden we weer een dilemma, maar de bakkers waren uitverkocht dus een pitazaak stond te glimachen. BikBikBik...HowHowHow... Voldaan namen we de loodzware rugzakken met kletsnatte kleren in terug op de rug en namen we een verkorte versie terug richting camping. Wat gaan de dagen snel voorbij al je je amuseert. Na ons allemaal gewassen te hebben begaven we ons alweer naar 't café. Na alles iets gedronken te hebben besloten we dan ook om maar in ons nestje te kruipen.

Zaterdag 13/08/2011

Gelukkig was het de laatste keer dat we op de “grond” moesten slapen. Vandaag hadden we maar één doel en dat was terugkeren naar ons eigen kampterrein te Lommel. Dus opstaan, nog een laatste keer genieten van een warme douche, en terug de trein op! Het waren precies wel wat lastige dagen, iedereen heeft toch wel eens zijn oogjes dicht gedaan, behalve **Leeuw** (alweer) die dan foto's ervan heeft genomen. En wat doe je zoal op een trein met slapende kinderen en een alcoholstift? Plezier verzekerd, nietwaar **Wallabie**? Aangekomen in Lommel moesten we nog een klein stukje te voet, maar dat was peanuts in vergelijking met het vorige tochtje. Om 2 uur waren we al terug, en omdat we op kamp waren werd 2 uur terug 4 uur en was het dus al tijd voor een (uitgebreid) vieruurtje. Na ons eigen nestje terug te hebben geïnstalleerd en alles weer een

beetje netjes gezet te hebben mochten we genieten van een gezellige avond in de zithoek en konden we nog wat napraten over onze 3-daagse. Maar dat niet zomaar, er was natuurlijk ook een overheerlijke maaltijd bij met **Leeuw** aan de BBQ. En met morgen in zicht (dén 14^{de}) kropen we maar vroeg in ons bedje.

Zondag 14/08/2011

Overgang! Eindelijk is het zo ver, de dag waar iedereen een heel jaar naar uitkijkt! Een dag waar men zich amuseert in zijn nieuwe tak, waar hij/zij het komende jaar zal in vertoeven. Zo wensen wij **Wallabie** veel succes bij de teerpoten, **Vlinder** en **Laura Van Eeckhout** bij de Wolven, en onze 2 cadetten **Husky** en **Arasari** bij de JVG's. En dan onze 2 grote jongens houden we nog een jaartje, "Buzzel en Buffing". Maar onze 2 boys blijven gelukkig niet alleen, zij worden aangelegd met een paar nieuwe verkennertjes. Welkom! Helaas moeten wij dan ook met spijt afscheid nemen van **Saki** als Takleider die zich zeker nog op de scouts zal laten zien maar dan niet meer als takleider van de verkenners. Bedankt **Saki** voor alweer een prachtig jaar. Er gaat er eentje, dus moet er ook iemand bijkomen en aangezien er geen bevertjes meer zijn moet ook die leiding verstoken worden van tak en mogen wij met open armen **Hinde** ontvangen! **Leeuw** zal met plezier deze taak van **Saki** overnemen en er ook een schitterend jaar van proberen maken, wat hem ook zal lukken want het is reeds gezegd, hij is dén beste. **Wallabie** heeft haar geamuseerd bij de wolven en haar zus, **Panda**. **Laura Van Eeckhout** en **Vlinder** lieten hun schilderen van kop tot teen. **Arasari** en **Husky** werden weer onder de technieken vanbij de jvg's gedompeld. En **Bunzing** en **Buffel** hebben hun rot geamuseerd met het dopen van de 10 nieuwkomers. Hoe vettige hoe prettiger niet? Sauzen, kruiden, zand, de afvalput, geen ontkomen aan, maar wel een welverdiende wasbeurt voor hen die niet meer zo fris roken. Onze 2 verkenners genoten dan ook van al dat werkvolk en lieten hun hout aanvullen zodat ze wel nog 2 weken een vuurtje konden maken. Hide and seek dan, ons allen gekend avond spel was ook weer top dit jaar. Zo leer je de nieuwtjes een beetje kennen. Zo hebben we **Hyena** die toch wel verassend uit de hoek kan komen. **Okapi** die wel graag verstoppertje speelt. **Ara**, **Yanne Mortier** en **Impala** die nogal graag babbelen. En **Lucinde Fournier** die over een klein sneetje jammerde? Het kleine begin van wat we nog allemaal mogen meemaken dit jaar ☺. Voor het slapen ons avondlied nog eens zingen en dan moesten we al afscheid nemen van ons nieuwe groepje, maar we zien elkander weer in september!

Maandag 15/08/2011

Het einde naderde! Maar het plezier bleef erin. Of toch niet altijd. De inspectie vlotte vandaag niet zoals het moest en de keuken die niet altijd piekfijn in orde was deed de leiding een beetje boos worden. De inspectie heeft tot 11 uur geduurd waardoor er dus geen tijd meer was voor een techniekje in de voormiddag. De VG's mochten direct achter fourage gaan alweer beginne

koken. Het koken ging ditmaal wel vlotter en het opruimen was in no time gebeurd. De vg's wisten de leiding terug op de fleuren en we konden dan ook voor het eerst? genieten van een welverdiende siësta! Techniek loodjesgeweer, dat eigenlijk voor in de voormiddag was, werd gegeven door **Saki**. Daarop volgend dat men zoveel mocht schieten als men wou natuurlijk. Zo hebben we ontdekt dat **Buffel** een talent is, maar dat **Leeuw** –uiteraard- alweer den beste is. Aangezien we al de 15^{de} zijn is er beslist dat we al een deel van de constructies moesten afbreken. Zo begonnen wij dan ook met onze kompastoren af te breken. **Buffel** toonde dat hij een echte man is en trok bomen uit de grond alsof het niets was, bedankt **Buffel**! Al het hele kamp lagen die croque-ijzers naar ons te glimlachen en dan hebben we er ook maar eens gebruik van gemaakt. Goudbruine croque-monsieurs kwamen het vuur uit, en ze waren overheerlijk! Dat moeten we meer doen. Vandaag hadden we beslist om het wat rustiger aan te doen en hadden we dan ook een quiz op ons programma staan. En wat een resultaten, slechts 1 iemand die geslaagd is met de hakken over de sloot. **Bunzing**, een kleine proficiat met je 25/50. Enkele toppers waren de afkorting GSM volgens **Bunzing** : “Gypsy s***ing me”, 1m³ weegt volgens **Arasari** 0,0001g. **Columbus** is dan weer de uitvinder van de relativiteitstheorie volgens **Laura**. **Vlinder** beweert dat de Schelde en de Kale samenvloeien in Gent, maar **Laura** doet beter met de Schelde en de Dender. Country Roads kan iedereen misschien dan wel zingen maar als ze het moeten opschrijven? **Wallabie** zegt dan dat de Beatles met 14 zijn, wat een band! Mycel Jacksen is dan weer Michael Jackson bij **Buffel**. En ga zo maar door, een quiz om niet snel te vergeten dus. En dan was het alweer bedtijd, wat gaan de dagen vlug voorbij.

Dinsdag 16/08/2011

Vandaag de grote afbraakdag. Morgen zouden de kleine kindjes al naar huis gaan en moesten dus alle constructies vandaag tegen de grond. Ook eigen tenten moesten worden afgebroken nu ze nog droog waren. Dus zo gezegd zo gedaan. De vg's installeerden hun bedje in de seniortent bij de leiding en alle constructies waren netjes verdwenen. De wolven hadden andere tenten nodig om in te slapen en dus hebben de verkenners dan ook in geen tijd 5 tenten rechtgezet waarvoor de wolven ons zeer dankbaar voor waren. Ook voor vanavond moesten de verkenners eens gaan beginnen nadenken. Dus dan maar lollen tappen. Terwijl ook kuisten we ons hoekje op tot het laatste snipperke , en voor elk snipperke dat de leiding vond mochten ze dan 10 keer pompen... En ze hebben véél mogen pompen :D . Volgende keer beter hé! Vlug nog wat hout sprokkelen voor het grote kampvuur, en daar was het kampvuuravond al, gezellig liedjes zingen met de hele eenheid als afsluiter van het grootkamp en het scoutsjaar 2010-2011.

Woensdag 17/08/2011

De kinderen mochten naar huis vandaag! Maar de verkenners nog niet! Helaas. Zij moesten zorgen voor de afbraak van het volledige kamp samen met de rest van de leiding. Na een paar hamburgers naar binnen gespeeld te hebben, was de bus daar al en moest die ingeladen worden, inderdaad de verkenners waren alweer van de partij. Nog eens het afscheidslied zingen voor de laatste keer en de kindjes uitzwaaien. Wij moesten ook afscheid nemen van Arasari en Leeuw. **Arasari** vertrok op reis en **Leeuw** had een operatie de volgende dag. Maar niet getreurd wij zien elkander weer ☺. Niettemin er moet verder worden afgebroken/afgeruimd. Het werk ging vooruit en al snel konden we genieten van de rust. 's Avond genoten we dan ook van een kaasbuffet of een broodje bij het gezellige kampvuurtje. Nog wat napraten en ons net fit genoeg houden voor de allerlaatste dag. De camion.

Donderdag 18/08/2011

Het enige dat vandaag op het programma stond was de camion laden in Lommel en lossen in Wondelgem. Niet meer nadenken, gewoon doen! Met vocht in de ogen moesten we dan uiteindelijk toch afscheid nemen van Lommel, want het kamp zat er alweer op. Maar niet getreurd volgend jaar zijn we er weer! Dan rest er ons nog enkele dankwoordjes. Zo bedanken wij het gouden trio: Baribal, Hert en Forel voor hun inzet het hele jaar door. De talrijke Stam waar wij altijd op kunnen rekenen. En **Saki** die prachtige jaren als leider er heeft opzitten. Bedankt aan hem voor alle inzet en steun.

Programma VG's September-December

Hieronder kan je het programma van de komende maanden terugvinden. Indien je niet kan komen, verwittig je via mail op leeuw@dezwaluw.org of via telefoon op het nummer 0498/49.45.41

03-09-11 : 14u00. Vandaag gaan we onze patrouillekoffers uitmesten en herverdelen onder onze patrouilles. Ook gaan we de kalender voor het komende jaar eens bekijken. Plaats van afspraak : WONDELGEM. Meebrengen: Vaatdoek en sponsje.

10-09-11 : 14u00. Naast de vele kleine spelletjes herhalen wij nog eens de techniek morse. Mensen die willen afleggen mogen dat ook natuurlijk.

17-09-11 : 14u00. In oktober gaan we voor het eerst op tocht en zal dus de techniek kaartlezen moeten worden heropgefrist. Vergeet dus je kaartleesmateriaal niet!

24-09-11 : Geen vergadering

01-10-11 : **10u00**. Zoals reeds vermeld in september, vertrekken we vandaag dus op tocht. Wat brengen we mee? Een lunchpakket, geld of tramkaart voor vervoer en kaartleesmateriaal.

08-10-11 : 14u00. Openen aan de MUZE. Om dit jaar leuke activiteiten te kunnen doen, doen we een koekenverkoop. Perfect uniform is de sleutel tot succes. Herfstkamp niet vergeten betalen!

15-10-11 : 14u00. De laatste dag om je Herfstkamp te betalen! Bekijk je technieken nog eens want vandaag nemen we een kleine teervoettest af.

Vergadering van 22-10-11, 8h tot 23-10-11, 4h : Leidersweekend, ook voor de VG's. Verdere info volgt.

29-10-11 tot 02-11-11 : Herfstkamp

05-11-11 : Geen vergadering

12-11-11 : 10u00. Vandaag leren we nog eens sjourren, zowel in theorie als in praktijk. En we maken dan ook eens echte seniortafels. Uiteraard komen daar nog vele spelletjes bij. Lunchpakket mee aub.

19-11-11 : 14u00. Vandaag spelen we heel veel spelletjes. En het goede nieuws is dat jullie ze zelf gemaakt zullen hebben. Na de techniek op kamp zal dit geen probleem meer voor jullie zijn.

26-11-11 : Geen vergadering

03-12-11 : 10u00. Klaasvergadering! Helaas brengt de goedheilig man niets mee voor stoute kindjes, dus jullie zullen zelf een cadeau moeten kopen. Vergeet je lunchpakket niet!

Gemotiveerde Leeuw

Dutrieue Michiel

TAKLEIDER VG'S

leeuw@dezwaluw.org

0498/49.45.41

Wij danken onze sponsors:



BAKERIES

> SINCE 1932 <