



Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Yoeri Lens

Ekkergemstraat 141

9000 Gent

Redactie

Yoeri Lens

Eigenwijze Lama

September 2013

Oktober 2013

November 2013

Wij danken onze sponsors:



NoeVo



Zaakvoerders:

Schram Philippe
0475/83.01.65
noevo@skynet.be

Cleemput Hilde
0478/43.08.47

Winkel:
Bierstal 48
9920 Lovendegem
Tel: 09/253.27.88
Tel: 09/372.08.20
Fax: 09/253.61.26

Werkplaats/magazijn:
Buntstraat 87
9940 Evergem

Uw partner voor service en verkoop van elektrische fietsen E-move

Vanaf 2011 verdeler van elektrische bakfietsen

Herstelling fietsen alle merken

Verhuur van materiaal voor tuin, bouw en industrie

Alle aluminium en metaalconstructies

Alle aluminium en metaalconstructies

Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



We hebben alweer een zeer geslaagd kamp achter de rug! Met goedgevulde programma's en bijna elke dag zon en temperaturen boven de 20 graden zagen we alleen maar blije gezichten. De uitgebreide verslagen en avonturen vind je verder in dit boekje, en de vele foto's zijn terug te vinden op de site. De sterke leidersploeg en goedgevulde stam voor het eten zijn dan ook hartelijk bedankt! Ook de BBQ op de bezochtdag die weer samenviel met de 1e dag was zeer geslaagd. Dankzij het schitterende weer was er dit jaar een recordaantal bezoekers, waarvoor bedankt!

Een nieuw jaar betekent vaak veranderingen: zo neem ik, Lama, dit jaar het eenheidsleiderschap over van Hert. Na vele jaren adjunct en 2 jaar eenheidsleider vond hij het tijd om door te schuiven, en wij zijn dan ook zeer dankbaar voor zijn vele jaren inzet voor De Zwaluw! Hert blijft uiteraard nog bijstaan met raad en daad, en zal het winkeltje dit jaar nog bemannen. Gelukkig word ik dit jaar geholpen door Baribal, die zijn expertise nog een jaartje gaat delen als adjunct, en word ik verder bijgestaan door Fret en Leeuw, die de taak zullen combineren met takleider van respectievelijk de JVG's en VG's. Dit is geen eenvoudig engagement, en ze zijn er dan ook zeer sterk voor bedankt!

We krijgen dit jaar 9 (!) nieuwe leiders die overkomen van de Verkenner-Gidsen, waardoor we dit jaar met 24 leiders zijn. Het perfecte moment om de **Bevertak** opnieuw op te richten! Panda komt over van de Teerpootjes en neemt de verantwoordelijkheid op zich, waar ze al heel enthousiast mee is begonnen. Voorlopig hebben we nog veel kindjes nodig, dus alle 5-jarigen zijn meer dan welkom op onze vergaderingen. De kampen houden we beperkt voor de Bevertjes: zo zijn de kleine kampen 3 dagen, en het grote kamp 5 dagen.

De grote leidersploeg wordt verder ondersteund door de zelfde 4 takleiders als vorig jaar: Hinde, Mees, Fret en Leeuw blijven hun tak leiden, hetgeen nodig gaat zijn met de nieuwe leidersploeg! Takleider zijn betekent namelijk niet alleen voor de kinderen en activiteiten zorgen, maar ook voor de opleiding van de nieuwe leiders. We hebben er het volste vertrouwen in dat dit goed komt :)

Verder hebben we dit jaar onze traditionele feesten en wijnverkoop. Deze wijnverkoop is zeer noodzakelijk voor de ondersteuning van onze werking. We hebben dan ook graag dat iedereen de voortreffelijke wijnen zo veel mogelijk verkoopt. Na 2 jaar de rode Norico, witte Chardonnay en prosecco Ca' Di Rajo, gaan we op zoek naar nieuwe wijnen en prosecco. Uiteraard zorgen wij voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. Meer info volgt in oktober.

Na vele jaren dezelfde prijzen te kunnen behouden, zien we ons dit jaar spijtig genoeg genoodzaakt de prijzen van onze feesten en kampen te verhogen. We houden dit zo beperkt mogelijk: de kampen €10 extra, en de feesten €3. Als tegemoetkoming starten we dit jaar ook met een **vroegboekorting**: ouders die betalen of zich inschrijven via mail vóór de opgegeven deadline maken gebruik van onze oude prijzen. Zo hopen we ook dat het aantal laattijdige inschrijvingen zich beperken, zodat wij ons beter kunnen voorbereiden op het correcte aantal bezoekers. Gezien onze groei zijn de plaatsen dan ook beperkt en lopen de laatbetalers de kans niet meer te kunnen deelnemen.

Het allereerste op de planning is het Herfstkamp, dat dit jaar doorgaat van 26 oktober tot 30 oktober. We bezoeken opnieuw de Spreedonken in Olmen, wat een uitstekende locatie blijft. We zijn ondertussen druk bezig een potentiële nieuwe locatie te bekijken, dus wie weet is het binnenkort ergens anders...

Na het herfstkamp volgt de spaghetti avond op zaterdag 16 november, waar iedereen van harte welkom is om te genieten van onze heerlijke zelfgemaakte spaghetti bolognaise! Ook hiervoor volgt binnenkort een folder met alle info.

De leidersploeg heeft alvast een goedgevuld programma gemaakt en is klaar voor alweer een zeer goed scoutsjaar!

Eigenwijze Lama (Yoeri Lens)

Eenheidsleider

lama@dezwaluw.org - 0494/45.21.88

Lidgeld en verzekering

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:

€50 voor het eerste kind
€45 voor het tweede kind
€40 voor het derde, vierde, vijfde,... kind

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS (www.fos.be) of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je **een ontvangstbewijs** ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld **overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak"**.

Rek. nr.: BE40 0014 9451 4463
120° FOS De Zwaluw
Ralingen 53
9940 Evergem

DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR
HET HERFSTKAMP, EIND OKTOBER!!!

Organigram 2013-2014

Zo ziet het leiderskader van dit jaar er uit. Bezoek zeker eens onze website, daar kan je foto's en verdere info over de leiding terugvinden.

Eenheidsleiding

Yoeri Lens - Lama EL	
Pepijn Everaert - Baribal AEL	
Michiel Dutrieue - Leeuw AEL	Sam Bastiaens - Fret AEL

Bevers
Joyce De Boever - Panda TL
Johanne Parker - Ara HL
Yanne Mortier - Pinguïn HL
Gaely De Boever - HL

Teerpoten
Renée Mortier - Hinde TL
Zowie Mann - Vlinder ATL
Elien Van Hooreweghe - Mink ATL
Charlotte De Boever - Wallabie HL
Arthur Warmoes - Hyena HL
Lars Desomer - HL

Wolven
Emilia Jacob - Mees TL
Pieter Demeester - Cheetah EATL
Anton Eeckhout - Panter ATL
Louise Suy - Husky ATL
Luka Mann - Impala HL
Matthew Wright - Pekari HL

Jongverkeners-Jonggidsen
Sam Bastiaens - Fret AEL
Ariadne Warmoes - Arasari ATL
Laura Van Eeckhout - Katta ATL
Ernest Eeckhout - Bunzing HL
Francis Verkinderen - Dingo HL
Pepijn Verscheure - Okapi HL

Verkeners-Gidsen
Michiel Dutrieue - Leeuw AEL
Brecht Demeester - Mustang EATL

Stam

Herfstkamp

We gaan opnieuw naar onze ondertussen vertrouwde locatie:

Jeugdheim "De Spreedonken"

Gestelseweg 12

2491 Olmen

- Van zaterdag 26 oktober tot en met woensdag 30 oktober 2013.
Kostprijs: **€80** tot 19 oktober, **€90** na 19 oktober
- Van zaterdag 26 oktober tot en met maandag 28 oktober 2013 voor de Bevertjes
Kostprijs: **€40** tot 19 oktober, **€50** na 19 oktober

Inschrijving kan iedere zaterdag tot **19 Oktober 2013**, bij voorkeur via overschrijving op **001-4945144-63**.

Details komen zoals gewoonlijk in de kampfolder!

Spaghetti avond

Op **zaterdag 16 november** houden we onze jaarlijkse spaghetti avond! Op deze gezellige avond kan iedereen genieten van versgemaakte spaghetti bolognaise à volonté.

Dit feest trekt al vele jaren heel veel volk, en we rekenen dan ook dit jaar opnieuw op veel mensen om onze werking te steunen!

In oktober volgt verdere informatie. Zet de datum alleszins al vast in jullie agenda:

Spaghetti avond

16 november vanaf 18u

Totemraad

Op de grote totemraad van De Zwaluw kwamen dit jaar 3 nieuwe krijgers(sters) boven die het verdienen om een nieuwe naam en passende adjectief te krijgen. Proficiat!

Rozan Michiels werd **Zorgzame Cavia**



Maarten Depoortere werd **Verstandige Wouw**



Raoul Rombouts werd **Positieve Caraya**



Verlaten de eenheid...

Vorig jaar was dit rubriekje bij uitzondering leeg, dit jaar zijn er helaas toch een aantal leiders die stoppen met actief leiding te geven. Maar vóór wij hen definitief uitzwaaien, zetten wij hen gauw nog eventjes in de schijnwerpers want dat hebben zij verdiend.

Jary De Bosscher of Goedlachse Buffel

Komt bij de Zwaluw in 2004 en mag starten bij de Wolfjes. Jary is groter dan de andere kinderen en valt daarom wel op in de groep, hoewel het eigenlijk een rustige jongen is. Af en toe verschijnt hij eens in het boekje, zoals toen hij Johannes Paulus als stichter van de scouts benoemde. Een grapje kon er toen al af :) Hij wordt uiteindelijk nestleider bij de Wolven en behaalt zijn zilveren wolf, beter kan je daar niet verdienen. Bij de JVG's en VG's gaat hij zo vlotjes verder, zowel met grapjes als met prestaties. Hij wordt 2de klas verkenner en krijgt zijn totem op het Groot Kamp 2011: Goedlachse Buffel. Het volgende jaar is de speeltijd voorbij en gaat Buffel bij de leiding om daar de Teerpotentak te gaan versterken. Hij beleeft daar een mooie tijd en wordt (hoe kan het ook anders) de knuffelbeer van de Teerpoten. Hoewel hij het zeer naar zin heeft, kan hij voor het volgende jaar echter geen engagement meer opnemen vanwege zijn werk (die bazen toch ;)). Wij wensen hem alvast het beste in zijn verdere carrière!



Kobe Demeester of Inventieve Valk

In navolging van zijn broers Pieter en Brecht, komt ook Kobe in de scouts bij de TP'en. Hij valt op door zijn prestaties bij de sportproeven: altijd zit Kobe bij de eerste drie. Bij de Wolven het zelfde verhaal. Kobe blinkt uit in de sportproeven, maar ook op het vlak van technieken kan hij zijn mannetje staan. Hij sluit zijn Wolven carrière af als nestleider en met een Zilveren Wolf. Hij eindigt in het laatste jaar ook derde als Welp van het Jaar. Bij de JVG's leert hij ook snel veel bij: zo zal hij nooit meer vergeten een hoed aan te zetten op tocht, want als het hagelt en regent kan dat veel kopzorgen besparen. Al snel behaalt hij bij deze tak zijn tweede klas en krijgt zijn totem: Inventieve Valk. Bij de VG's geen echte



uitschieters, samen met Ram en Panter houdt hij het vooral rustig :) Hij behaalt wel zijn Woudloper (na het eerste halfuur volledig doorregend te worden, knap staaltje dus), maar gaat op groot kamp 2010 al over naar de Wolvenleiding samen met zijn goede vriend Panter. Valk krijgt daar de Junglenaam Chil en wordt een goede vriend van de Wolfjes. Hij ondersteunt de tak 3 jaar, waarbij hij in het laatste jaar nog zijn leidersproeven met succes aflegt en dus afsluit als assistent-takleider. Wij wensen hem nog goede studiejaren verder en bedanken hem voor het engagement!

Gertjan Elderweirdt of Terughoudende Giraf

Gertjan komt in de scouts in 1997 bij de wolven terecht, maar valt niet echt op in de groep. Hij bouwt echter wel stelselmatig aan zijn pad, want hij wordt uiteindelijk nestleider en mag met een zilveren wolf de Welpen verlaten voor de JVG's in 2000. Hij legt zijn belofte af in datzelfde jaar en behaalt dan ook al zijn badge atleet. Hoewel hij verstandig is, komt hij maar niet op gang met zijn technieken en behaalt hij pas bij de VG's zijn teervoet. Eén feit waarvoor we Gertjan nog zullen herinneren is dat hij samen met zijn vrienden Hendrik van Winckel (Guppy) en Robbe Bastiaens (Das) de naam van de Manta's wijzigde

naar de Piranha's. De Manta's hadden het jaar ervoor zulk een slechte reputatie opgebouwd dat die jongens daar niet meer mee wouden geconfronteerd worden. Het jaar erop, in 2004, wordt Gertjan dan toch tweedeklasverkenner en krijgt zijn totem, Terughoudende Giraf. Op dat groot kamp behaalt hij ook zijn badge woudloper. Hij gaat dan over naar de Wolvenleiding onder Karekiet en krijgt zijn junglenaam Pherao. Hij draagt die naam 7(!) jaar want Giraf lijkt het enorm leuk te vinden bij de Wolven. Hij vormt daar samen met onder andere Karekiet, Tagoean, Das, Albatros en Guppy een leidersploeg waar je op kon rekenen. Als je op mensen kan rekenen, dan verdienen die ook hun linten en zo wordt Giraf assistent in 2008 en eerste-assistent takleider onder Das in 2010. Maar na 7 jaar kijkt Giraf uit naar een andere uitdaging en vindt die bij de JVG's. In 2011 wordt hij eerste assistent-takleider bij Lama en een beetje tegen zijn verwachting in vindt hij het daar minstens even leuk als bij de Wolven. Ook dit jaar bij Fret vindt Giraf zijn draai heel goed, maar ondertussen zit Giraf al negen jaar bij de leiding (iets wat er nog weinigen kunnen zeggen tegenwoordig). Hij besluit dan ook om zijn leiderscarrière hier af te sluiten en het wat rustiger aan te doen bij de Stam. Wij bedanken hem dan ook van harte voor zijn jarenlange inzet!



Artikel Stam Groot Kamp 2013

Zondag 28 juli '13 was het weer zover, de containers en ons lokaal worden leeggehaald om de camions in te laden, want maandag 29 juli vertrekken we richting Lommel 'Kattenbos' voor ons langverwachte Grootkamp. Dit jaar ziet er onze eigen camion zelfs fraaier uit met de Zwaluwstickers op.

Maandag 29 juli '13 Aangekomen! We zijn weer in ons al goed gekend 'Kattenbos'. Eerst en vooral de camions uitladen. Een paar meisjesleiding gaan dan al met het lint ons terrein afbakenen en de rest zet het materiaal al een beetje op zijn plaats. De eerste tenten van het stafkamp worden rechtgezet alsook de refter van de wolven en de kantine-tent. Uiteraard wordt ook de keuken al rechtgezet want vanavond wordt er al gekookt: rijst met ananas, kip en currysaus.



Al was de waterleiding niet volledig in orde, het is ons toch gelukt om op tijd eten te hebben.

Dinsdag 30 juli '13 De tweede dag dit betekend dan bomendag. Iedereen maakt zich klaar om te vertrekken met bijl of zaag in de hand. Met de beschikbare wagens

worden de voorkampers naar het stuk bos gebracht waar er dit jaar bomen worden uitgedaan samen met **Luc** de boswachter. De stammers keren dan terug naar het terrein en werken de keuken verder af, zodat alles in orde is om voor de rest van het kamp te kunnen koken. Voor deze middag wordt er ook

verse soep gemaakt en boterhammen gesmeerd voor de bomenthalers. Vanavond een lekkere warme maaltijd.

De volgende dagen waren de takken druk in de weer om hun kampen verder te voorzien van tenten en begonnen ze ook met de constructies van zithoeken, poorten, vlaggenmasten en eettafels voor de groteren. Ondertussen was het in de keuken iets rustiger en waren er ook nog niet zoveel stammers aanwezig. Maar we wisten ons toch bezig te houden met het reinigen en versnijden van de verse groenten voor de soepen, aardappelen schillen,... en uiteraard ook koken. **Condor** was steeds als eerste op en zette alvast de koffie klaar tegen het ontbijt. **Grizzly** ging ook bij de takken helpen met hun constructies. De meisjes **Timalia** en ik (**Kongoni**), wij begonnen al wolfjes uit te knippen uit vilt voor volgend scoutsjaar. **Forel** zette de materiaaltent in orde en repareerde veel bijlen. **Baribal** was onze fouragier en voorzag al de aankopen voor het eten.

En dan begon het op en afgaan van de stammers, er kwamen er bij, er gingen er weer weg, zo gaat dat bij de Stam.

De bezoekdag. Iets waar alle leiding en stam hard naar uitkeken. Alle voorbereidingen voor de barbecue waren gemaakt de dag ervoor, zodat alles vandaag goed zou verlopen.

De vele blije kinderen en gelukkige ouders maakten onze dag volledig goed!

Toen alle ouders zo goed als weg waren en alles af gewassen en proper was, begonnen wij allemaal aan het kuisen van de groentjes voor in de dagelijkse verse soep. Na de lekkere boterhammen gesmeerd te hebben, konden wij nog wat nagenieten van de geslaagde bezoekdag 😊

Dinsdag 6 augustus, mmmmmmm, pannenkoeken.. Joepppiii !! Daarvoor was de stam helemaal klaar !! **Wezel** en **Kaaiman** zorgden voor het deeg, **Das**, **Cholo**, **Albatros** en **Laurence** zorgden voor de pannenkoeken !? Hoeveel zullen er nog overschieten, als de regel geldt "om ter hoogst" haha

Iedereen bereidde zich voor om 2u aan een stuk de lekkerste pannenkoeken te bakken en dat ging als een fluitje van een cent.. Ze waren dan ook voor alle kinderen meer dan geslaagd!! Al die blije gezichtjes, daar doen we het voor.

Het kamp kon voor de kinderen helemaal niet meer stuk, toen ze te weten kwamen dat ze 's avonds ook nog eens macaroni op hun bord kregen 😊

Vrijdag 9 augustus was de omgekeerde dag ze beginnen dan met het avondmaal en eindigen met het ontbijt. Chaotisch, maar niets dat wij niet aankunnen !!

Zondag 11 augustus dag van de overgang. Een dag waar veel traantjes vloeien,



zowel van blijdschap, als verdriet, en voor de Stam ook een dag waar alle aantallen van de takken anders zijn. Maar zoals gewoonlijk lukt het ons wel.

De dagen erna beginnen de takken alles weer af te breken en is het stilaan weer tijd om naar huis te

gaan. Snif, snif.

Eerst nog de kampvuuravond en dan is het echt gedaan. Tot volgend jaar Kattenbos.

Ik wens dan ook nog alle Stammers te bedanken voor hun hulp alsook de Eenheidsleiding. Bij deze **DANK U!**

Uw verslaggeefster en fotografe ter plaatse:

Kalme Kongoni

Uw verslaggeefster ter plaatse:

Wispelturige Timalia



Beventjes

Beste Ouders,

Zoals jullie misschien al weten, zijn de Bevertjes er dit jaar terug! Vanaf heden zijn dus ook 5-jarige kindjes weer welkom bij De Zwaluw. Maar ik laat ik me zelf eerst even kort voorstellen ☺ Ik ben dus **Keeo**, voor diegene die dit nog niet weten, en ik ben de takleidster van de Bevers.



Bij ons leren de Bevers technieken zoals: **veters knopen, ritsen sluiten, tandjes poetsen , enz...**

Natuurlijk wordt er bij ons ook veel geknutseld en het belangrijkste: gespeeld! Uiteraard maken wij ook hele toffe uitstappen, en durven er wel eens mensen op bezoek komen zoals bijvoorbeeld **de Sint, de paashaas, de kerstman, enz.**

Wij werken rond het thema van "**De Vriendjes Van Het Woud**".

Heeft u interesse? Wacht dan zeker niet om je kind in te schrijven! Ik hoop dat ik zo snel mogelijk veel kleine Bevers mag verwelkomen in onze groep.

Heeft u vragen dan kan u mij altijd een mailtje sturen: panda@dezwaluw.org



Programma bevertjes

Als je niet kan komen, gelieve Keeo te verwittigen via email op panda@dezwaluw.org of via GSM op 0473/61.38.51

Zaterdag 7/09/2013

14h – 17h30. Het nieuwe scoutsjaar begint, we verwelkomen de eerste bevertjes Natuurlijk spelen we ook vele kleine spelletjes

Zaterdag 14/09/2013

14h – 17h30. Vandaag spelen we heel veel kleine spelletjes. Vergeet zeker geen 0,50 cent mee te brengen

Zaterdag 21/09/2013

14h – 17h30. We spelen kleine spelletjes en leren de kindjes nog wat beter kennen

Zaterdag 28/09/2013

Geen vergadering

Zaterdag 5/10/2013

14h – 17h30. Bij ons werken we rond verschillende thema's met de kindjes, bij ons zijn dat de vriendjes van het woud. We zien de techniek + de bevereisen.

Zaterdag 12/10/2013

14h – 17h30. We zien het eerste verhaal van de VVHW en spelen natuurlijk ook vele kleine spelletjes

Zaterdag 19/10/2013

14h – 17h30. Vandaag zien we een klein techniekje balwerpen + evenwicht

Zaterdag 26/10/2013 tot maandag 28

HERFSTKAMP 26/10/2013 – 28/10/2013 (voor meer info zie kampfolder)

Zaterdag 09/11/2013

14h – 17h30. We hebben het eerste verhaal al gezien dus vandaag zien we het 2^{de} deel tussendoor spelen we ook nog vele spelletjes.

Zaterdag 16/11/2013

10h – 17h00. Vandaag gaan we lekker dansen , maar niet zomaar dansen

namelijk volksdansen :), dus kindjes vergeet allemaal jullie sportschoentjes niet. De vergadering duurt tot 17u, want het is spaghettiavond!

Zaterdag 23/11/2013

14h – 17h30. Joeppie!! Vandaag gaan we zwemmen en zien we de techniek watergewenning De kindjes worden om 13u45 aan het zwembad de rooigem verwacht Vergeet jullie zwemgerief niet en buskaart zodat we kunnen terugkeren :)

Zaterdag 30/11/2013

Geen vergadering

Zaterdag 07/12/2013

10h – 17h30. Jaja, we krijgen hoogachtend bezoek van de Sint en zijn pieten. We maken lekkere marsepeinfiguurtjes

Zaterdag 14/12/2013

14h – 17h30. Beste bevertjes zoals jullie weten is tandjes poetsen heel belangrijk daarom leren we vandaag hoe het moet. Breng allemaal tandpasta, tandenborstel, en een bekertje mee. We knutselen ook nog een klein knutselwerkje voor kerstmis. De kindjes mogen schaar en lijm meenemen.

Zaterdag 21/12/2013

Geen vergadering

Zaterdag 28/12/2013

Geen vergadering

Wat brengen we steeds mee:

- een regenjas
- 1 euro voor een koekje en drankje

Keeo

Joyce De Boever

Takleidster van de Bevertjes

panda@dezwaluw.org

0473/61.38.51

Artikel Teerpoten Groot Kamp 2013

Zondag 4 augustus

Na weken van uitkijken was het eindelijk zo ver, het grootkamp stond voor de deur! Toen de teerpootjes zondagmorgen toekwamen, werd het onmiddellijk duidelijk dat ze er enorm veel zin in hadden en gelukkig was ook de leiding er klaar voor. De tenten stonden klaar, de wasblokken waren proper gekuist en het kasteel was klaar om in gebruik te worden genomen door alle knappe ridders en jonkvrouwen. De komende 10 dagen zouden we met 18 teerpootjes het Kattenbos in Lommel onveilig maken en iedereen zag het duidelijk meer dan zitten. Toen de auto's de parking oprolden stond **Raksha** de teerpoten en hun ouders al op te wachten, om hen door te sturen naar **Ikki** die op haar beurt de tenten aanwees waar de teerpootjes hun bedjes mochten opmaken. Bij de ene ging dat duidelijk wat sneller dan bij de andere. Zo kwam **Jonas van Troys** toe op kamp en toverde samen met zijn mama en papa een volledig opgeblazen luchtmatras uit de koffer! Van handig gesproken... Op **Tuur**



Boogaerts en **Esther-Roos Hoflack** moesten we jammer genoeg nog even wachten, maar we lieten onze pret er niet door drukken. Toen iedereen zijn valies en bed in een tent geparkeerd had, konden we genieten van een heerlijke BBQ. Nuja, niet iedereen kon er evenveel van genieten, want **Lara Coppens** had nét iets te veel chips als voorgerecht gegeten, en kon dus bijna niks meer naar binnen krijgen van haar heerlijke hamburger.. Maar gelukkig had **Matthew De Schryver** nog een klein plaatsje over om haar hamburger op te eten. Toen iedereen zijn

buikje vol had gegeten, besloot de leiding om een nieuwigheid in het Kattenbos te gaan uittesten. Een eindje verderop van ons kampterrein was als uit het niets een groot speelbos ontstaan: een grote constructie van takken met tunnels om door te lopen en boomstammetjes om uit te rusten van al dat spelen. Dat moest natuurlijk verkend worden, en ook het zusje van **Lunes**

Goubert, Zora, wou dat wel eens zien. Samen trokken we er dus op uit, om dat leuke speelbos eens te verkennen. En we waren nog niet aangekomen of **Milan Van de Geuchte** bewees al waarom hij soms ook wel eens “lompie” genoemd wordt door **Raksha**: na slechts 1 middag in het bos had hij al een schaafwonde op zijn elleboog! Maar gelukkig liet **Milan** zijn wonde de pret niet bederven en samen met de andere teerpootjes leefde hij zich volledig uit in de tunnels. Na al dat gespeel was het tijd om een beetje te bekomen, maar eerst moesten we nog afscheid nemen van onze ouders. Met hier en daar een traantje, maar vooral met veel enthousiasme om aan het kamp te beginnen werden de ouders uitgezwaaid en konden we van start gaan met ons spetterend kamp! Maar om dat kamp in goede banen te leiden moesten we natuurlijk eerst een paar regeltjes afspreken. Daarna was het tijd voor het avondeten, een eerste zangles, een verhaaltje...en toen was iedereen uitgeput! Tijd dus om in ons bedje te kruipen. Of toch niet...? Net op het moment dat de teerpootjes



in hun slaapzak wilden kruipen, kwam er een knappe maar verdrietige prins langs. Zijn mooie prinses, Rapunzel, zat opgesloten in een hoge toren en hij kon haar alleen niet bevrijden. Maar gelukkig staan de teerpootjes altijd klaar om iemand in nood te helpen, en zeker als het om een mooie prinses met lang haar gaat! Samen met de prins gingen ze dus op pad om de boze heks die Rapunzel opgesloten had te verslaan. Na een avond vol avontuur konden de teerpootjes gelukkig Rapunzel bevrijden, en hadden daarna een goede nachtrust verdiend. Voor de eerste keer kropen de teerpootjes in hun tentje, om te dromen van alle leuke dagen die nog zouden komen...

Maandag 5 augustus

Na een eerste nacht slapen in het Kattenbos stonden de teerpootjes fris en monter op, om te beginnen aan hun 2^{de} dag grootkamp. Na een hevige turnles, een lekker ontbijtje en eerste inspectie was het echter tijd voor een iets rustigere activiteit. Samen met **Ikki** trokken de teerpootjes het dalbos in om het te hebben over veiligheid. Dat is ook binnen de scouts heel belangrijk, vooral in het verkeer. Als we op uitstap gaan moeten de teerpootjes altijd heel goed

opletten op de baan, en we vonden het daarom ook tijd daar eens extra veel aandacht aan te besteden. Samen met **Ikki** werd er gepraat over verkeersborden, aan welke kant van de weg we moeten lopen en het belang van fluovestjes. Gelukkig konden we na al dat gepraat ons nog eens volledig uitleven in het speelbos! Na een heerlijke maaltijd van de stam en een welverdiende siësta trokken we dan weer op avontuur. Jonkvrouw José kwam de hulp inroepen bij de teerpootjes om een geschikte huwelijkskandidaat te vinden voor haar zoon, ridder Richard. Gelukkig was net die middag **Tuur Boogaerts** aangekomen, zodat ook hij de handen uit de mouwen kon steken. Nadat de affiche's voor de jonkvrouw-verkiezing verspreid waren, werden de teerpootjes in 3 teams verdeeld om de 3 kandidaten bij te staan. Jonkvrouw Noor, Kaat en Lee moesten het in 3 opdrachten tegen elkaar opnemen om aan José te bewijzen dat zij de beste waren voor Richard. In de eerste opdracht, het maken van een klerenketting, bewees Noor dat zij Richards kleren net zo goed zal kunnen wassen en strijken als zijn moeder. Daarna uitte Kaat haar liefde aan Richard het best in een prachtige romantische serenade. En als laatste opdracht moesten er cocktails gemaakt worden, waarbij Lee samen met de teerpooten uit haar team toonde dat haar kookkunsten de beste waren. Voor José zou het dus een moeilijke keuze worden, en die kon ze niet onmiddellijk maken. De teerpooten lieten haar dan ook even nadenken, en trokken terug naar hun kasteel voor een welverdiend vieruurtje. Na een lekkere koek, een goede wasbeurt, een heerlijk avondmaal en een leuke zangles had José haar keuze eindelijk gemaakt. Jonkvrouw Noor was de gelukkige die met Richard mocht trouwen, en wel diezelfde avond nog! Er moest dus nog een heleboel gebeuren. Een trouwring, een trouwkleed,... Gelukkig kregen de teerpootjes alles op tijd geregeld en konden Noor en Richard genieten van een mooi trouwfeest. Er werd gedanst, gefeest en gedronken van de lekkere cocktails die we 's middags gemaakt hadden. Maar omdat ook de grootste feestbeesten onder de teerpootjes al een beetje moe begonnen te worden werd het feest op een schappelijk uur afgesloten. Moe maar voldaan kropen de teerpootjes in bed, klaar voor de volgende leuke avonturen.

Dinsdag 6 augustus

De derde dag was alweer aangebroken, en opnieuw hadden de teerpoten er



meer dan zin in. Na een toffe turnles en een stevig ontbijt konden we er dan ook onmiddellijk invliegen. Wanneer de teerpootjes overgaan naar de wolven krijgen ze de kans om hun wolfje af te leggen, zodat ze kunnen meedoen met de Yalahi. Om er voor te zorgen dat iedereen zijn wolfje kon

behalen werden dan ook nog eens de teerpooteisen en alle jungledieren overlopen. Vooral **Milan Van de Geuchte** bewees dat hij goed voorbereid was, en kon dan ook bijna alle antwoorden geven. Een voorbereid teerpootje is er duidelijk 2 waard... Na een voormiddagje oefenen konden de teerpootjes gelukkig nog even stoom afblazen in het speelbos, om daarna van een heerlijk middagmaal en een rustige siësta te genieten. Maar de rust was van korte duur! Ook deze middag kwam er iemand de hulp inroepen van onze moedige teerpoten. De beste ridders van de wereld hadden hun post verlaten op het grote kasteel en nu was hun baas op zoek naar vervangridders. De teerpoten stonden natuurlijk te springen om deze uitdaging aan te gaan, maar moesten eerst nog een namiddag vol training doorstaan. Ze moesten hun snelheid, dapperheid en sterkte bewijzen en mochten mooie schilden maken. Daarna waren ze echte ridders! En daar kregen ze natuurlijk honger van... Gelukkig stond er al een lekker vieruurtje op ons te wachten. Daarna konden we ons weer lekker wassen en opnieuw ons buikje vullen, dit maal met lekkere boterhammetjes. Na opnieuw een leuke zangles en een ontspannend verhaaltje dachten we er een rustige avond van te maken, maar dat was buiten het circus gerekend. De beer van het lokaal circus was ontsnapt en was aan het rondzwerven in het Kattenbos. Gelukkig zijn onze teerpootjes véél dapperder dan ze groot zijn en dus gingen ze op pad met de directrice van het circus om de beer te vangen. Met een speciale verdooftoeter konden ze de beer bedaren en de directrice nam hem snel terug mee naar zijn kooi. Met een gerust hart

konden de teerpootjes in bed kruipen om goed uitgerust te zijn voor de volgende dag...

Woensdag 7 augustus

Toen we woensdag wakker werden, had iedereen onmiddellijk door dat er iets niet in orde was: de zon scheen niet, en donkere wolken brachten grote regendruppels met zich mee. Maar gelukkig hadden wij ons goed humeur nog om de dag op te vrolijken en een leuke verrassing om naar uit te kijken. Maar daar moesten we nog een voormiddagje op wachten, en dus besloten we te schuilen voor de regen en mooie tekeningen te maken. Maar na het middageten konden we uiteindelijk niet meer wachten! Met alle teerpootjes én leiding kropen we in de auto's op weg naaaaaaar...het zwembad! Een middag

vol waterpret stond ons te wachten en de teerpootjes konden niet wachten om het water in te duiken. Jammer genoeg was het even wachten op de auto waar **Raksha** en **Lama** inzaten, want door al het gekwebbel van **Lars Acke**, **Xander Vande Walle** en **Warre Deleu** was **Raksha**



zo in de war dat ze **Lama** verkeerd liet rijden... Maar eind goed al goed en uiteindelijk hadden we nog 2 volle uren om te genieten in het water. Samen gingen we op verkenning in de reuzeglijbaan, de wildwaterbaan en het golflslagbad. Vooral het golflslagbad was een enorm succes bij de avontuurlijke teerpootjes want daar lagen grote matten waar ze konden op spelen. Al gauw werd het en getrek en geduw van jewelste om het beste plaatsje op een drijvende mat te bemachtigen. En als het nodig was om de leiding daarom in het water te duwen dan deden de teerpooten dat maar al te graag! Natuurlijk kwamen hier een paar blutsen en builen van, maar gelukkig konden we daarna van de warme draaikolk gaan genieten zonder al te zware accidenten. Het principe van deze draaikolk is dat je je kan laten meevoeren met de stroming zonder te hoeven zwemmen. Maar zoals te verwachten was, maakten een aantal teerpootjes er een uitdaging van om tegen de stroom in te proberen

zwemmen. Hiervoor moesten ze zich langs de muren voorttrekken en op schouders klauteren om toch maar niet kopje onder te gaan. Altijd speciaal doen, die teerpootjes van ons! Na al dat geklauter op de muren dacht de leiding dat de teerpooten wel uitgeput zouden zijn en dus zochten we nog even het kinderspeelbad op om uit te rusten. Maar niks was minder waar, want ook daar zetten ze al snel de boel op stelten. Toen alle peuters en kleuters het babybad verlaten hadden omdat onze teerpootjes de kleine glijbaan ingepalmd hadden was het tijd om nog een laatste keer van de reuzeglijbaan te slieren. Daarna was het tijd om onder de lekker warme douche te kruipen en onze kleren terug aan te trekken. Het zwemplezier zat er jammer genoeg al op en duidelijk geen seconde te vroeg. Op weg terug naar het Kattenbos waren de teerpootjes duidelijk minder uitgelaten en redelijk vermoeid. Maar ook de leiding was uitgeput want **Ikki** was zelfs in de auto in slaap gevallen. Bij de terugkomst stond er gelukkig een lekker bord macaroni op ons te wachten om terug op krachten te komen. Daarna was het tijd om wat gezelschapsspelen te spelen aangezien de regen nog steeds door het bos kletterde. En omdat het zwemmen ons toch oververmoeid had gemaakt kropen we niet veel later in ons warme, droge bedjes. De oogjes van de teerpooten vielen dan ook al snel dicht...

Donderdag 8 augustus

Donderdagmorgen werden we wakker en gelukkig scheen de zon opnieuw! Er stond ons dus een nieuwe dag vol bosplesier te wachten. Om de dag extra goed te beginnen had de leiding een verrassing in petto: een super leuke turnles samen met de verkenners-gidsen! Samen rondspringen op de *Ochtendgymnastiek* van Samsom en Gert was dé ideale manier om onze dag te starten! En dat konden we goed gebruiken, want na het ontbijt was het namelijk tijd voor onze sportproeven. Eerst moesten de teerpootjes 100m sprinten om daarna nog eens 400m te lopen. Bij de 100m was het vaak heel nipt, maar uiteindelijk waren de snelste lopers toch **Tibe Uittenhove**, **Anna Meyskens** en **Lars Acke**. Bij de 400m was iedereen al een beetje uitgeput, behalve die zelfde 3 blijkbaar want opnieuw liepen zij de snelste tijden. Maar natuurlijk deed iedereen meer dan zijn best! Het was dan ook niet te verwonderen dat die middag de borden snel leeg waren, iedereen had zo veel honger. Een rustige siësta na het middageten deed ook wonderen en niet veel later waren de teerpootjes weer klaar om iemand te hulp te schieten. Want de

teerpoten hadden nog maar net hun ridder- en jonkvrouwkostuums aangetrokken of er verscheen een ongelukkige kikker in ons kasteel. Zijn boze stiefmoeder had een vloek uitgesproken over hem waardoor hij nu een kikker was in plaats van een mooie prins. De teerpootjes voelden heel erg met de kikker mee en wilden dan ook niks liever dan hem helpen opnieuw een prins te worden. Om de vloek te verbreken moesten ze op zoek naar een prinses die de kikker wou kussen. Dat was natuurlijk geen makkelijke opdracht en daarom gingen we op bezoek bij de 3 roddeltantes, in de hoop dat zij ons konden vertellen waar er een prinses te vinden was. Die informatie gingen ze natuurlijk niet zomaar aan onze neus hangen! Eerst moesten de teerpootjes loodzware proeven afleggen, zoals met een telefoonboek op hun hoofd lopen of zelfs met hakken aan. Bij de ene lukte deze opdrachten al wat beter dan bij de andere. Zo ging het **Jonas van Troys** wel goed af om in hakken te paraderen en kon **Elisabeth Meerseman** goed overweg met de telefoonboeken. Al gauw werden alle inspanningen beloond, hoewel de roddeltantes niet echt wisten waar de prinses te vinden was. Om dit te weten te komen moesten de teerpootjes hulp gaan vragen aan de waarzegsters. Maar helaas waren zij net hun glazen bol



kwijt! Gelukkig konden de teerpootjes hen helpen met het verzamelen van hun toverpoeder en al snel kregen we te horen dat de prinses in ons eigen kasteel zat! Snel gingen we een kijkje nemen en zoals beloofd troffen we de mooie prinses daar aan. Na een beetje overtuigingskracht van de teerpoten besloot de

prinses om de kikker te kussen en plots...stond er een knappe prins voor onze neus! Uitzinnig van vreugde bedankte de prins de prinses. Maar voor hem was het nog niet genoeg: de prins wou er zeker van zijn dat zijn boze stiefmoeder hem niet nog een keer kon betoveren. Dus ging hij samen met de dappere teerpootjes op weg naar de tovenaar Svenijn, op zoek naar een toverspreuk om haar krachten af te nemen. Die kon de tovenaar hen wel geven, maar daar hoorde natuurlijk een magische dans bij. Eens de teerpootjes die onder de knie

hadden konden ze het gevecht met de boze stiefmoeder en haar onderdanen aangaan. Met verenigde krachten vielen de teerpoten aan en niet veel later hadden ze de boze stiefmoeder overmeesterd. Snel werd de toverspreuk mét dans uitgevoerd en de boze heks was al haar krachten kwijt! Nu konden de prins en prinses samen genieten van de zon en de teerpootjes van hun welverdiende vieruurtje. Daarna was het tijd om ons te wassen en wat kleine spelletjes te spelen. Na het avondeten en de zangles dachten we er een rustige avond van te maken om te bekomen van de drukke dag. Tot plots...het hele bos opgeschrikt werd! Witte wezens liepen roepend tussen de bomen en de kampen en maakten een hels kabaal! Het hele Kattenbos stond op stelten en niemand wist wat er aan de hand was... Al snel kwamen Jon Stark, Koning Robert, Littlefinger en Sir Rodrik in de zithoeken om de kinderen naar de grote open vlakte te leiden. Samen vertelden ze aan onze hele eenheid dat het gevaar voor de deur stond in Westeros. De White Walkers stonden aan The Wall, klaar om onze wereld over te nemen. Om hen te stoppen zou De Zwaluw goed samen moeten werken. Daarom trokken de teerpoten op pad met de wolven, de jongverkenners-jonggidsen én de verkenners-gidsen, om de White Walkers te verslaan. Na uren van speerwerpen, fondsen verzamelen, vuurballen gooien en het overwinnen van hun angsten waren ze eindelijk klaar om de strijd aan te gaan. Met z'n allen trokken de kinderen ten strijden om het gevaar terug te dringen uit onze wereld...en met succes! Het was een hevige strijd, maar het grote avontuur eindigde gelukkig ged. De teerpootjes hadden samen met de rest van de scouts het kwaad verslaan en konden nu genieten van een welverdiende nachtrust.

Vrijdag 9 augustus

Na de vermoeiende dag van gisteren hadden de teerpootjes een beetje moeite met opstaan. Maar niks wat een energieke turnles niet kan oplossen! Na de gebruikelijke ochtendrituelen en het ontbijt moest er nog iets afgewerkt worden waar we gisteren aan begonnen waren: het hoogspringen! 1 voor 1 vlogen de teerpootjes over de rekker alsof het niks was, of toch bij de meesten... Iedereen deed het uitstekend, en **Tibe Uittenhove** sprong zelfs over 1 meter! Een dikke dikke proficiat dus daarvoor. Na al dat springen had iedereen grote honger maar gelukkig stonden de boterhammetjes ons al op te wachten. Na een verkwikkende siësta konden we er weer tegenaan, en dat was maar goed ook! Toen iedereen verzameld zat in de zithoek kwam Sneeuwwitje

aangelopen. Ze was heel verdrietig dus natuurlijk vroegen de teerpootjes wat er aan de hand was. Sneeuwwitje vertelde dat haar boze stiefmoeder een vloek had uitgesproken over haar, waardoor Sneeuwwitje lelijker werd en al haar schoonheid naar de stiefmoeder ging! Dat konden de teerpootjes natuurlijk niet laten gebeuren dus ze vertrokken snel op pad om de betovering te verbreken. Het was een lastige opgave waarvoor ze veel moed en doorzettingsvermogen



moesten tonen, maar uiteindelijk hadden ze toch genoeg waterpistolen bemachtigd om de stiefmoeder te overmeesteren. Helemaal doorweekt moest de boze stiefmoeder de tegenoverspreuk ondergaan en daarna was Sneeuwwitje weer

beeldschoon! Om de teerpooten te bedanken trakteerde Sneeuwwitje op een lekker vieruurtje en dat hadden ze zeker verdiend. Daarna was het wastijd, etenstijd en zingtijd. Om de dag af te sluiten was er een rustige wandeling gepland, maar daar werd al gauw een stokje voor gestoken. Subrang, de alienjager kwam in paniek aangelopen. Hij vertelde dat er aliens geland waren op aarde en ze zaten in het Kattenbos! Daar moesten de teerpooten natuurlijk een stokje voor steken en dus gingen ze op pad om de aliens terug naar huis te sturen. Het draaide uit op een spannend gevecht, maar zoals iedereen wel weet waren de teerpootjes sterk genoeg om die boze wezens te verslaan. Subrang kon ze meenemen en terug de ruimte in sturen. En de teerpootjes, die konden met een gerust hart van hun nachtrust genieten...

Zaterdag 10 augustus

Toen we zaterdagochtend wakker werden moesten we ons uniform aantrekken en op grootkamp kan dat maar 2 dingen betekenen: explo of overgang. Vandaag was het eerst de beurt aan de explo! De teerpootjes genoten dus eerst van een stevig ontbijt en waren toen klaar om op pad te gaan. Met de bottines goed dichtgeknoopt, de hemden mooi in de broek en de fluovestjes aan waren we klaar om te stappen naar onze geheime eindbestemming... In 4

groepjes vertrokken we op een stevig avontuur door de bossen, langs de gevaarlijke baan en door rustige straten. Voor sommige onder ons was dat avontuur net iets té stevig... Zo kregen de teerpoten op een bepaald moment de opdracht om een afstand al huppelend af te leggen. In de groep van **Raksha** lukte dat heel goed bij **Aline Despriet** en **Tibe Uittenhove**, maar **Xander Vande Walle** en **Jan Meyskens** hadden er precies wat meer moeite mee. Daarom

moesten ze de andere 2 al lopend bijbenen, maar toen ging het helaas mis! **Xander** was een beetje te enthousiast en keek niet goed uit zijn doppen en toen...liep hij **Jan** omver! Ze vielen allebei boem patat op de grond en **Jan** had een grote schaafwonde op zijn knie én miste een hele schel vel op de palm van zijn hand. Daar



bovenop had **Raksha** geen EHBO verzorgingsmateriaal mee, want dat had **Ikki** bij. Gelukkig wonen er in Lommel heel wat vriendelijke mensen die ons uit de nood wilden helpen. **Jan** kreeg dus snel wat ontsmettingsmiddel en een pleister en we konden onze weg naar de mystery place dan toch nog verderzetten. Na lang stappen en veel opdrachtjes onderweg waren alle groepjes uiteindelijk aangekomen aan...de frituur! Jaja, onze geheime bestemming was een heerlijk frietjes paradijs waar we onze buikje helemaal rond konden eten met frietjes en frikandellen. Niet echt ideaal voor de lijn, maar na al dat stappen mocht het wel. En de leiding had nog een verrassing in petto! Na het eten hadden we afgesproken met de wolven en samen gingen we op weg naar de grote speeltuin van Lommel. Een hele namiddag vol speelplezier stond ons te wachten, maar niet voor ook **Tuur Boogaerts** een accidentje tegenkwam. Op weg naar de speeltuin wou hij net als **Jan** even kennismaken met de grond wat hem ook een mooie schaafwonde op zijn been opleverde. Gelukkig kon ook hij met volle teugen genieten van de speeltuin. Na 2 uur spelen kwam er jammer genoeg een einde aan deze leuke uitstap, maar gelukkig moesten we niet te voet terug naar het Kattenbos. Samen met de wolven stapten we op de bus en kwamen net op tijd terug om de BBQ aan te steken. Terwijl de worstjes op het

vuur lagen, was het eerst tijd om alle andere pijntjes van het stappen te verzorgen. Hier en daar waren er een paar kleine blaartjes te bespeuren, maar toen **Xander Vande Walle** zijn kousen uittrok viel de leiding toch wel achterover. Ondanks zijn kousen had hij aan de achterkant van zijn hielen enorme blaren gekregen die al opengegaan waren waardoor er vellen van zijn hielen hingen. Maar met de goeie zorgen van alle leiders tesamen was hij er snel weer bovenop. En met een heerlijke worst van op de BBQ was hij zijn pijnlijke voeten al weer helemaal vergeten! Na deze lekkere maaltijd en het gezellig samenzijn met de wolven was het dan al weer tijd om ons bedje op te zoeken. Na zo een uitputtende dag was het gelukkig niet moeilijk om in slaap te vallen...

Zondag 11 augustus

Bij het opstaan mochten we opnieuw ons uniform aantrekken en vandaag kon dat maar 1 ding betekenen: de overgang! Na een snelle turnles en een lekker ontbijtje was het al tijd voor de ceremonie. Dit betekende dat de teerpootjes heel lang moesten stilstaan, maar gelukkig kon dit goed gemaakt worden door alle prijzen die uitgedeeld werden. Eerst werden de sportproeven uitgereikt. Deze prijzen gaan niet naar de teerpootjes die het best presteren tijdens de sportproeven die we elk kamp doen, maar naar de teerpoten die tijdens de spelen altijd het best meedoen, zich het meest inzetten en het meest gedreven zijn tijdens de activiteiten. Dit jaar stond **Anna Meyskens** op de derde plaats, **Lars Acke** op de tweede en **Tibe Uitenhove** op de eerste plaats! Een dikke proficiat aan hen alle drie. Een andere belangrijke prijs die wij geven, gaat naar het teerpootje dat gedurende het jaar de meeste punten wist te verzamelen. Deze punten kunnen verdiend worden door altijd naar de vergaderingen te komen, een perfect uniform te hebben, goed mee te doen bij alle activiteiten en gewoon een heel aangenaam deel van de groep te zijn. Dit jaar ging de prijs van Teerpootje van het Jaar naar **Anna Meyskens**! Zij kreeg een mooie en welverdiende prijs. Maar omdat zij ons zou verlaten om naar de wolfjes te gaan en we ook graag iets voor onszelf willen houden, geven we ook altijd een speciale titel aan het teerpootje met de meeste punten dat nog een jaartje bij ons blijft. Hij of zij krijgt dan mooie welpenvachtjes om aan zijn of haar hemd te hangen en wordt Grijze Broer of Zus. **Aline Despriet** moest dus afscheid nemen van haar geliefde pluchen en doorgeven aan **Warre Deleu**! Hij is vanaf nu, tot aan de volgende overgang, onze Grijze Broer. Proficiat **Warre**! Tenslotte

werden er nog brevetten uitgedeeld aan de teerpoten die hun wolfje behaald hadden. Heel wat teerpootjes hadden daar stress voor gehad, maar uiteindelijk hadden **Aline Despriet, Milan Van de Geuchte, Lara Coppens** en **Xander Vande Walle** toch hun wolfje verdiend! Zij mogen vanaf nu dus meedoen met de Yalahi en een wolfje op hun pet naaien. Een dikke dikke proficiat aan hen! Toen alle prijzen uitgedeeld waren was het dan tijd om over te gaan naar...de overgang. We namen afscheid van bijna al onze teerpootjes, waardoor de leiding heel triestig was! Maar ook voor de leiding is er veel veranderd. We moesten afscheid nemen van **Ikki** die nu naar de jongverkennerleiding zal gaan. Ook **Baloe** heeft besloten de teerpootjes te verlaten, om de bevertak opnieuw



op te starten. **Hathi** heeft ook besloten om te stoppen met de teerpootjes, maar zal niet naar een andere tak gaan. Omdat hij te veel moet werken tijdens het weekend en de vakanties heeft hij besloten om te stoppen met leiding te geven en naar de stam over

te gaan. We zullen hen allemaal heeeeeeel hard missen! Maar toen waren enkel **Raksha** en **Ko** nog over! Gelukkig krijgen we versterking van oude bekende **Mang**, wolvenleidster **Mor** en 2 gloednieuwe leiders, **Hyena** en **Lars**. Samen met hen zullen wij er volgend jaar een fantastische teerpotentak van maken! En om te testen of het wel leuk zal zijn, mochten **Tuur Boogaerts, Jonas van Troys, Mette Expeels, Esther-Roos Hoflack, Jan Meyskens** en **Warre Deleu** hen al eens uittesten. Na een heerlijk middagmaal begonnen ze dan ook onmiddellijk aan het testen van de nieuwe leiding! Door opdrachten te doen konden de teerpoten ingrediënten verzamelen om de nieuwe leiding mee te versieren. En toen ze alle ingrediënten verzameld hadden, kon het versieren van start gaan! Met verf, shampoo en eieren werden **Hyena** en **Mor** mooi gemaakt. **Lars** was er helaas niet bij omdat hij niet op kamp was, maar ook hij mag uitkijken naar een waar teerpotenwelkom... Daarna vielen we weer in de normale namiddag- en avondroutine. Na het verhaaltje, mooi voorgelezen door

Hyena, waren de teerpootjes een beetje moe en dus gingen we ze in hun bedje stoppen. Maar toen de Odette, de Zwanenprinses, wenend aan het kasteel toekwam, moesten we haar natuurlijk helpen! Een boze tovenaer had een vloek over haar uitgesproken waardoor ze enkel 's nachts een prinses was maar overdag een zwaan! Dat konden de teerpootjes natuurlijk niet aanvaarden, en dus gingen ze op pad om Odette te helpen. Ook al waren ze maar met 6, toch deden ze enorm hun best en konden uiteindelijk de boze tovenaer verslaan. Odette was van haar betovering af en uiteindelijk konden de teerpoten toch gaan slapen.

Maandag 12 augustus

Toen we maandag wakker werden lagen gelukkig alle teerpootjes in hun bedje en was niemand bij de wolven achtergebleven. Om een beetje te bekomen van de bewogen overgangsdag begonnen we de dag rustig met een turnlesje en een lekker ontbijt. Daarna moesten we wel serieus beginnen oefenen aan onze mopjes! De kampvuuravond kwam steeds dichterbij... Na een voormiddagje moppen tappen en oefenen hadden we natuurlijk honger gekregen en gelukkig had de stam weer heerlijk gekookt voor ons. Daarna waren we van plan om nog wat te oefenen maar plots was er weer grote opschudding in het Kattenbos.



Echte kruisvaarders waren de takken aan het rondselen om met hen naar Jeruzalem te gaan. Maar daarvoor moest De Zwaluw eerst langs Syrië, Hongarije en Turkije passeren. Daar hadden ze af te rekenen met gevaarlijke vijanden. Om die te verslaan moesten ze katapulten bouwen, speerwerpen en een burcht in

brand steken! Het was dus een spannende tocht, maar aangekomen in Jeruzalem werd het onmiddellijk duidelijk dat de reis nog niet voorbij was. In de stad stikte het van de Zwarte Mannen die de stad bezet hadden. Het mondde uit in een razend spannend gevecht maar De Zwaluw laat niet met zich sullen. Al snel was Jeruzalem ingenomen en konden de kruisvaarders hun missie verderzetten. De teerpoten keerden uitgeput terug naar de zithoek en werden

beloond met een heerlijk vieruurtje. Daarna was het tijd om er weer in te vliegen met het oefenen van onze mopjes. Gelukkig zijn de meeste teerpoten ware acteertalenten en konden we nog een beetje spelen voor het avondeten. Nadat ons buikje helemaal vol zat, was het weer tijd voor een leuke zangles. Maar tijdens de zangles deed **Ikki** een beetje raar. Ze had nog voor het avondeten een rare beet in haar nek gekregen en nu kreeg ze zin om het bloed van de teerpootjes te drinken! Dat kon de leiding niet laten gebeuren en **Ikki** werd naar bed gestuurd. Toen **Raksha** even ging kijken hoe het met haar was, bleek ze verdwenen te zijn! Snel gingen **Raksha** en **Hathi** haar zoeken. Op dat moment kwam een vampierenjager in paniek het teerpotenkasteel binnenlopen. Zij vertelde dat er vampieren in het bos lopen die van plan zijn een leger te maken van kindervampieren. De teerpoten moesten hen dus wel

stoppen, als ze niet zelf in een vampier wilden veranderen! Eerst bemachtigden ze een gouden ketting om de vampier te lokken. Daarna gingen ze op weg om **Ikki** te genezen met een antigif dat de vampieren zelf bij hadden. Maar om dat te doen moesten ze de vampieren wel eerst plat leggen! Met



verenigde krachten lukte het de teerpootjes om de vampieren te verslaan en al gauw vonden ze het antigif. **Ikki** werd snel weer de oude en de teerpoten konden met een gerust hart gaan slapen.

Dinsdag 13 augustus

Onze laatste volle dag in het Kattenbos was aangebroken maar gelukkig stond iedereen op met een goed humeur! Na de gebruikelijke ochtendactiviteiten was het tijd om onze tenten op te ruimen. Om het vertrek de volgende dag zo vlot mogelijk te laten verlopen moesten 3 van de 5 tenten al afgebroken worden. En dat betekende dat alle teerpootjes in slechts 2 tenten moesten slapen. Dat zou gegarandeerd gezellig worden... Maar eerst moest al het materiaal opgeruimd worden en dat was geen gemakkelijke opdracht! Alle teerpootjes kregen meer dan een half uur om hun bagage te maken en de droogtent leeg te

maken. Daarna verzamelde **Raksha** al de handdoeken en washandjes die nog over bleven om uit te zoeken van wie ze waren. En zoals altijd waren er héél veel verloren voorwerpen! Omdat iedereen meer dan genoeg tijd had gekregen om zijn of haar persoonlijke spullen bij elkaar te zoeken en het tijd wordt dat de teerpootjes hun spullen leren herkennen bedacht **Raksha** een gepaste “straf” voor alle vergeetkousen. Voor elke handdoek of elk washandje dat geïdentificeerd werd moest de eigenaar 5 keer pompen! Nu zullen ze hopelijk leren wat beter op hun spullen te passen... Maar van al dat pompen had iedereen honger gekregen. Gelukkig had de stam weer een heerlijke maaltijd voor ons voorzien. Toen ons buikje weer vol zat en we uitgerust waren na een heerlijke siësta trokken we nog eens naar het speelbos. Daar konden de teerpoten zich nog een keer goed uitleven. Maar er moest natuurlijk ook nog een beetje geoefend worden voor de kampvuuravond! De mopjes zouden die avond al opgevoerd worden en er was nog veel werk te doen. Maar de teerpoten zijn goede acteurs en dus konden we na het vieruurtje ons nog een laatste keer wassen met het koud water. De volgende dag zou er een warme douche (of een warm bad) op ons staan wachten... Maar vandaag vertoefden we nog steeds in Lommel en het was al tijd om voor de laatste keer van een heerlijk avondmaal te genieten. Toen alle boterhammetjes op waren was het tijd om ons voor te bereiden op de kampvuuravond. We oefenden de mopjes nog een laatste keer en gingen toen een plaatsje zoeken rond het kampvuur. Al snel kwamen al de andere takken er bij zitten en kon de gezellige avond beginnen. De vuren waren aan, de stembanden waren gesmeed en de zangbundels lagen open. Het zangfestijn kon van start gaan! De teerpoten zongen goed mee en ook de mopjes gingen fantastisch. We genoten ook enorm van de andere mopjes, maar van al dat zingen werden we natuurlijk wel moe. Toen de kampvuuravond ten einde liep waren de teerpootjes dan ook blij om in hun bedje te kruipen. En dat onze liefste babbelkousen uitgeput waren was goed te merken aan de stilte die onmiddellijk over de tenten neerdaalde. Want hoewel de teerpootjes met veel samen in 1 tent sliepen, kwam er geen enkel woord meer van uit de tenten...

Woensdag 14 augustus

Toen we woensdag opstonden was iedereen blij en uitgelaten. Die middag zouden we naar huis gaan! Maar eerst was er nog tijd om lekker te ontbijten en te spelen in het bos. De 2 overige tenten werden snel afgebroken en dus was er

nog genoeg tijd om ons een beetje te ontspannen. Daarna moesten natuurlijk de evaluaties nog ingevuld worden. Dit doen we elk kamp zodat de leiding en de stam te weten komen wat de teerpootjes vinden van de spelen, het eten, de leiding,... Maar na zo een fantastisch kamp kon de commentaar niks anders dan lovend zijn! Daarna was het tijd om te smullen van heerlijke hotdogs en te wachten op de bussen... Die kwamen na lang wachten het bos ingereden en snel werden alle valiezen en zakken in de koffers geladen. Daarna was het tijd om afscheid te nemen. Na een leuk kamp vol toffe spelletjes, lekker eten en een geweldige sfeer was de tijd gekomen om naar huis te gaan. Maar nog niet voor de leiding. Zij zouden nog een dag blijven om de laatste spullen uit het bos op te ruimen. Dus stapten de teerpootjes samen met **Raksha** op de bus en vertrokken richting Gent. Maar zoals iedereen wel weet kwamen we eerst in een gigantische file terecht! De busrit duurde dus veel langer dan gedacht en dat vonden sommige teerpootjes heel vervelend. **Aline Despriet** en **Anna Meyskens** maakten er gelukkig het beste van en zongen uit volle borst mee met de radio. En ook **Lara Coppens** had niet veel last van de lange rit: na een klein beetje buikpijn was ze vertrokken naar dromenland en lag ze te slapen als een roosje. Het was pas toen we de parking in Wondelgem opreden dat ze wakker werd en dat alle andere teerpooten hun file-zorgen achter zich lieten. Het weerzien met de mama's en papa's was zeer uitbundig! Een heleboel omhelzingen en zoenen werden uitgedeeld en de verhalen kwamen al uit de monden gerold. Gelukkig vonden de teerpootjes en hun ouders ook wat tijd om de valiezen bij elkaar te zoeken en al snel kon iedereen vertrekken naar huis...

Het was een leuk, leerzaam, plezierig en vermoeiend kamp waar iedereen hopelijk met volle teugen van kunnen genieten heeft. Ik wil dan ook de leiding bedanken om het kamp samen met mij te organiseren. Daarnaast bedank ik graag de stam voor alle lekkere maaltijden en hun vriendelijke glimlachen tijdens het kamp. Tenslotte bedank ik nog de eenheidsleiding om het kamp voor ons mogelijk te maken. Ik hoop dat het volgend jaar een even groot succes wordt!

Uw reporter ter plaatse,
Raksha
Scherpzinnige Hinde

Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op hinde@dezwaluw.org of via GSM op 0473/57.14.30.

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- Lunchpakket als de vergadering om 10u begint

Zaterdag 07/09/2013

14h – 17h30. Het is alweer de 1^{ste} vergadering van een nieuw scoutsjaar! We verwelkomen veel nieuwe teerpootjes en leren elkaar beter kennen aan de hand van leuke spelletjes. Breng zeker centjes mee voor een cola en een koekje..

Zaterdag 14/09/2013

14h – 17h30. Vandaag spelen we opnieuw veel kennismakingsspelletjes. Omdat we daar zeker dorst en honger van zullen krijgen, brengen jullie best centjes mee voor een cola en een koekje.

Zaterdag 21/09/2013

14h – 17h30. Ook deze week spelen we veel leuke spelletjes om onze nieuwe teerpoten te leren kennen. We leren ook een beetje meer over de werking van de teerpootjes. Vergeet geen centjes voor een cola en een koek!

Zaterdag 28/09/2013

Geen vergadering

Zaterdag 05/10/2013

9h45 – 17h30. Vandaag trekken we naar Knokke-Heist om te gaan zwemmen! We spreken dan ook af om **9u45** aan het station van **Gent Sint-Pieters** en sluiten af in **De Muze** om 17u30. Wat brengen jullie zeker mee: zwemgerief, een lunchpakket, 10 euro en een buskaart!

Zaterdag 12/10/2013

14h – 17h30. Deze week horen we voor de eerste keer het Junglebookverhaal. Daarnaast krijgen we te horen in welke nesten we dit jaar zullen werken en oefenen we de nestkreten. Breng zeker geld mee voor een cola en een koekje.

Zaterdag 19/10/2013

14h – 17h30. We trekken vandaag naar de Blaarmeersen! Als het door 1 of ander mirakel goed weer zou zijn, mogen jullie altijd zwemkledij meebrengen. Bij gebrek aan goed weer maken we natuurlijk de grote speeltuin onveilig. Ook deze week centjes voor een cola en een koekje niet vergeten.

Zaterdag 26/10/2013 tot woensdag 30/10/2013

HERFSTKAMP! Meer informatie volgt later in de kampfolder.

Zaterdag 02/11/2013

Geen vergadering

Zaterdag 09/11/2013

Geen vergadering

Zaterdag 16/11/2013

10h – 17h00. Vandaag trekken we de stad in om een leuk groot spel te spelen! Trek dus zeker goede stapschoenen aan en breng voor de zekerheid een regenjas mee. Vergeet ook geen lunchpakket en centjes voor een cola en een koekje. De vergadering eindigt vandaag een half uurtje vroeger, want vanavond is het spaghetti avond!

Zaterdag 23/11/2013

14h – 17h30. Deze week leren we de teerpooteisen. Daarnaast spelen we heel veel spelletjes. Breng zeker centjes mee voor een cola en een koekje.

Zaterdag 30/11/2013

Geen vergadering

Zaterdag 07/12/2013

10h – 17h30. Vandaag krijgen we hoog bezoek! Wie dat is verklap ik nog even niet, maar ik denk dat jullie het wel kunnen raden... Vergeet geen lunchpakket mee te brengen!

Zaterdag 14/12/2013

14h – 17h30. Deze week doen we het even rustig aan en relaxen we met een leuke filmnamiddag. Uiteraard spelen we ook leuke spelletjes. Vergeet geen centjes voor een cola en een koekje.

Zaterdag 21/12/2013 & zaterdag 28/12/2013

Geen vergadering

Artikel Wolven Groot Kamp 2013

Zondag 4 augustus

Yihaa! Dit was onze eerste gedachte toen deze ochtend de wekker afging. De vogeltjes floten, de zon kwam tussen de wolken piepen en een gevoel van opwinding overmeesterde ons. We wisten dus direct dat het kamp was aangebroken. We sprongen dan ook snel in de auto, om af te reizen naar het groot kamp 2013 #scoutsdezwaluw. Toen we aankwamen stond de leiding al ons op te wachten, zodat we ons bed voor de komende tien dagen konden installeren. Daarna konden we het kamp verkennen met onze ouders tot iedereen aangekomen was. Tegen het middaguur stonden de pottekes al op het vuur en begonnen onze buikjes snel te knorren. Gelukkig konden we genieten van een paar lekkere hamburgers. Hierop volgde de siësta, want al dat eten in die hitte was toch geen evidentie. Net zoals de kleine spelletjes die volgden. Sommige onder ons waren iets meer uitgedroogd dan anderen, maar we geraakten toch allemaal goed en wel bij onze ouders om afscheid te nemen. Toen onze ouders vertrokken, volgden we Jacala door het kamp om naar een



boeiende uitleg te luisteren over hoe het kamp in zijn werk zou gaan. Na deze fikse wandeling schoven we met onze benen onder tafel voor een boterham en een kom soep. De tijd voor ons avondspel was aangebroken. We stonden niets vermoedend aan onze zalige ufozithoek toen we aangevallen

werden door zombies. Paniek brak uit, maar dit was niet de grootste verrassing die ons te wachten stond. Als de rust teruggekeerd was, merkten we al gauw dat **Mowgli** en **Saar Lermytte** verdwenen waren! Na een lang avontuur vol opdrachten en gevechten konden Mowgli en Saar veilig en wel terug meenemen naar het wolvenkamp. Vervolgens kropen we moe en voldaan - door onze goed daad - in bed. Taptoe!

Maandag 5 augustus

“WOLVEN OPSTAAAAAN” klonk het na een jaar weer door de Lommelse bossen. Om de eerste volledige dag van het kamp goed in te zetten, begonnen we met een turnles van Jacala. Nadat iedereen de oogjes had uitgewreven was het tijd voor een stevig ontbijt en de dagelijkse inspectie. Toen iedereen zijn tent gecontroleerd was of alles er wel netjes bij lag, was het tijd voor de eerste techniek van het kamp: vuren! Nadat de wolven uitleg kregen van Bagheera over wat er nu allemaal zo belangrijk is aan vuur maken en wat je zeker en vast moet weten, was het tijd voor de wolven om zelf een vuurtje te maken.

Iedereen werd verdeeld in groepjes van 4 zodat de oudere wolven de jongste wat konden helpen. Het plan was om allemaal een eitje te koken, maar daar was er jammer genoeg geen tijd meer voor aangezien we moesten gaan middageten. Vandaag stond op het menu spinaziepuree met een hardgekookt eitje,



MMMMM. Dit smaakte zoals gewoonlijk voor de een al wat meer dan voor de ander. Na het eten was het zoals gewoonlijk tijd voor siësta. Hierbij konden de wolfjes het eten wat laten zakken om er na de middag weer helemaal voor te gaan. Aangezien het zonnetje hevig scheen en het té warm was om zeer actief bezig te zijn, besloot de leiding om deze middag waterspelletjes te spelen. Zo waren er verschillende waterpistolen (maar velen leken het leuker te vinden om met de bassins te gooien, niet **Flor Bracke?**), een waterglijbaan met bruine zeep, 500 waterballonnen die na 1 minuut al op waren en een worstelzeil. **Quincy De Boever** had al snel een slachtoffer uitgekozen die ze wou nat maken, en dat is haar toch wel gelukt hé Akela? Voor de jongens was een van de favoriete bezigheden het platleggen van de leiding op een worstelzeil met bruine zeep. Nadat iedereen droge kleren had aangedaan en alles opgeruimd was, was het tijd voor het avondeten. Nadien kregen de wolven nog een zangles, een verhaal te horen en kantine totdat plots jonkvrouw Mathilde en de Rode ridder al ruziënd kwamen aangewandeld. Ze maakten ruzie over het feit

wie nu de beste is. Omdat ze er maar niet uit geraakten besloten de wolven hen te helpen. De meisjes zaten bij team jonkvrouw Mathilde en de jongens bij team Rode Ridder. Volgens sommigen bleek dit niet zo eerlijk verdeeld en werd er ook wel eens vals gespeeld bij sommige opdrachten. Uiteindelijk waren het toch de meisjes van team jonkvrouw die wonnen, OLEEE!!! Nadien was het tijd voor de wolfjes om onder de wol te kruipen, taptoe!

Dinsdag 6 augustus

Goeiemorgen morgen, goeiedag, blij dat iedereen weer opstaan mag! Na de dagelijkse turnles en inspectie was het tijd voor de eerste sportproeven van het kamp: lopen! Deze top 3 was het resultaat:

60m

1. **Arno Ternier** (13.9 sec)
2. **Robbe Verschelden** (14.9 sec)
3. **Pauline Van Hoecke** (15.1 sec)

100m

1. **Margot Despriet** (22.5 sec)
2. **Leon Tack** (23.6 sec)
3. **Mel Van Rompay** (24.5 sec)

400m

1. **Leon Tack** (2min 05 sec)
2. **Margot Despriet** (2min 12 sec)
3. **Leon Demey** (2min 14 sec)

Na al dat lopen was het middagmaal en de siësta voor iedereen meer dan welkom. Toen iedereen met zijn themakledij terug in de zithoek zat, kwam plots prinses Kate aangewandeld. Zij bleek haar verloofde prins William kwijt te zijn met wie ze 's avonds ging trouwen. Met veel enthousiasme gingen ze wolven samen op zoek naar prins William. De wolven gingen naar verschillende plaatsen om een stukje van een kaart te bemachtigen, waar dan opstond waar prins William was. Zo gingen de wolven naar de klerenmaker, naar André van het bowlingpaleis, naar de Delhaize en naar de nar. Uiteindelijk konden de wolven samen met prinses Kate de puzzelstukjes samen leggen en vonden ze prins William op tijd terug voor de trouw. Nadien was het alweer tijd voor een lekker 4-uurtje. Toen 's avonds iedereen in de zithoek zat om zijn kantine op te eten, kwamen er plots rare mensen aangewandeld. Eerst kwamen er twee mensen van Westside en daarna twee mensen van Eastside. Beide teams beweerden dat ze de beste waren. Dit was een raar gebeuren waarbij de wolven niet echt wisten wat er gaande was. De wolven werden uiteindelijk in

twee groepen verdeeld, één groep Westside en één groep Eastside. Ze moesten ze naar verschillende posten gaan om te zien wie er de beste was. De 2 groepen moesten bijvoorbeeld proberen rappen tegen elkaar en de beste breakdance act neerzetten. Bij dat laatste kon **Woittek Czech** zijn beatbox skills eens boven halen. Hierna was het alweer tijd om in ons bed te kruipen aangezien er nog 8 zware dagen aankwamen.

Woensdag 7 augustus

ploep, ploep, ploep, ploep,... NEEEEEEEE of JAAAAAAAAA HET REGENDE. En nu? We konden de regen langs twee kanten benaderen. Of we omarmden de druppels en zagen ze als een gift van bovenaf, een welverdiende verfrissing na die reeks van hete woestijdagen of we lieten ons gaan, werden triestig en zagen enkel vieze, vuile, koude en natte mistroostigheid rond ons. De wolventak staat echter bekend om zijn bijzondere en ruimdenkende ingesteldheid, misschien zelfs de meest bijzondere en ruimdenkende ingesteldheid van de eenheid. Anders zouden de wolven de wolven niet zijn dus keerden we deze natte situatie niet om naar een nieuwe opportuniteit. *Algemeen weetje: voetballers spelen nooit op een droog veld, te gevaarlijk voor brandwonden bij valpartijen of tackles.* Dus het simpelere rekenwerk: Ochtendturnles + regen (=nat) = voetbaltraining!!!! Juist, vandaag gingen we onze traptechnieken op scherp stellen. Knieën hogen, hielen tegen het zitvlak en natuurlijk de schwalbe (= voetbalterm: **opzettelijke val waarmee een speler doet alsof hij het slachtoffer is van een overtreding van de tegenstander**). Enkele uitblinkers hierbij, die dus misschien wel een toekomst hebben in Hollywood en niet bij Chelsea, waren **Seppe Bovyn, Karo Uittenhove** en **Merel Geyskens**. Een laatste sprintje tot de eettent en dan was het weer tijd om die energie tanken bij te vullen. Regen of niet, wij leven onder het motto 'Go hard or go home' dus we gingen die sportproeven uithalen. Zowel bij hoog - en verspringen heeft iedereen zijn uiterste best gedaan. Waren misschien niet de verste of de hoogste maar wel de opmerkelijkste: **Quincy De Boever** met haar wel heel speciale duik/hoogspringen-techniek, **Jannes Depoortere** die vindt dat karate de juiste oplossing is om over dat lint te geraken en **Mona Deschrijver** die ons allen wist te verbluffen met sprongen boven haar kaliber. Boenkabankaboenk, nu was het welletjes geweest voor de weergoden. We kregen er nog een paar harde buien bij. Iedereen rap naar de tenten, omkleden in warme, droge kledij en naar de eettent voor ons middagmaal. Na de siësta

was het nog steeds niet opgehouden met regenen. De oplossing: elkaar nog beter leren kennen in kleine groepjes met gezelschapspelen. Er werd 'Mens erger je niet' waar Akela als een bezetene keer op keer won, 'Monopoly' waar **Muna Mann** NIET kon winnen, 'Twister', 'Mikado' en 'Poker' gespeeld tot het uiterste. Doordat iedereen zo diep verzonken was in het spel waren we, pardoef, het vieruurtje vergeten en was het plots 18 uur. Tijd voor het avondeten dus. Hierachter sloten we samen de dag af, gezellig en droog, met een denderende zangles en enkele alom bekende raadsels.

Donderdag 8 augustus

Dag 5 van het grootkamp, wat ging de tijd snel. Alle donkere wolken waren overgetrokken, dus in een stralende zonneschijn konden wij deze prachtige dag aanvangen. Vandaag zaten we dus in de helft van het kamp wat betekent dat het tijd was voor 'GROTE inspectie'!!!! Alle bedjes uit de tent, waardoor de tent perfect geveegd kon worden en alles perfect in orde kon gemaakt worden. We hadden niet anders verwacht, iedereen op een paar uitzonderingen na (Jacala toch...) had perfect werk geleverd dus konden we rap overgaan op het leukere werk. Deze voormiddag kregen de wolven een taakje van de leiding. Haal zoveel mogelijk hout uit de bossen en **Leon** zal dit dan breken en sorteren. Als echte robots verdwenen de wolven in

het bos en kwamen terug met een gigantische hoeveelheid hout. Letterlijk een miljoen keer werd er gevraagd, en hierbij kijken we vooral naar **Seppie Bovyn**, waarvoor het hout diende. Wat kregen ze een miljoen keer als antwoord: Dat zullen je vandaag nog te weten komen en heeft de leiding gelogen? Nee!!! In de



namiddag werd er weer al eens om de hulp aan de hulpvaardige wolven gevraagd. Deze keer van boer Teun die graag zijn prinses terug wou zien, want ze is gevangen door de draak. Dieven kunnen we verslaan met brute kracht, maar om een draak te verslaan komt er al een heleboel techniek bij kijken en ook enkele magische drankjes. Dus dat was de missie: versterken van het groepsgevoel, de kunst van het camoufleren, mikken en vechten bij de samoerais en het verzamelen van de elementen voor het maken van een

magisch drankje. Wanneer we hier allemaal in geslaagd waren, was het tijd om die verdomde draak een lesje te leren. Stap 1: leg hem plat. **Leon Tack** kent hier een goede techniek voor, spring gewoon naar zijn nek en ondertussen moeten anderen zijn benen vastgrijpen in de hoop dat het machtige wezen zou neervallen. Na een paar keer proberen was het gelukt en na het serveren van het drankje was de draak ook morsdood. Teun was weer verenigd met zijn



prinses en ze leefden nog lang en gelukkig. Na het vieruurtje hadden de wolven wel een moment verdiend om hun creativiteit en speelsheid volledig de loop te laten gaan en hoe kon dit beter dan in 'vrij spel'. Na enkele minuten zie je al meerdere projecten ontstaan. Dierenarena's worden gebouwd

(specialist ter plaatste **Laurian Schram**), turnoefeningen werden geoefend, ballen werden geschopt en ga zo maar door. Wat de wolven echter niet wisten in al hun doen en laten is dat de winter er weer aankwam. Dat onze stad in gevaar was voor de White Walkers die enkel kunnen overleven in koude temperaturen. Gevolg: het gevaar lag op de loer. 's Avonds was de winter al in zo een stadium geëvolueerd dat er al White Walkers ontsnapt waren. Dit probleem had echter zodanig grote gevolgen dat het onmogelijk was voor Sir Robert, Littlefinger.. laat staan de wolven om het op te lossen. Hiervoor hadden we de hulp nodig van de hele eenheid. Moed en kracht werd naar bovengehaald net zoals de handigheid met wapens. En wanneer iedereen klaar was gestoomd werden de ontsnapte White Walkers geliquideerd. PFFFFF dat was een druk dagje, rap de bedden in want je weet nooit wat er morgen zal komen....

Vrijdag 9 augustus

"Wolven, opstaaaaan" weerklonk er om 8u stipt door het wolvenkamp. Enkele minuten later volgde er een intensieve turnles van Chil en konden we genieten van een heerlijk ontbijtje met een fris glas melk of met een kopje koffie of thee. Zo een energieboost zou nodig zijn, want vandaag zouden we gaan zwemmen. En niet zomaar zwemmen, maar zwemmen in Centerparcs! Plezier

gegarandeerd! Nog even snel een inspectie uitvoeren, de fluovestjes uitdelen en weg waren we. Op weg naar het zwembad hadden we natuurlijk al tegenslag, de bus was te laat. Gelukkig verliep de rest van de heenreis vlotjes. Voor we het zwembad insprongen, moesten we natuurlijk weer wat energie opdoen: lekkere boterhammetjes met kruidenkaas, met liefde gesmeerd door de leiding. Zo, nu waren we echt klaar om het zwemparadijs op te zoeken. De regels werden nog eens uitgelegd door een redder ter plaatste en dan kon het plezier beginnen. Na enkele uren van glijbanen slieren, dobberen in het golvenbad en weken in het bubbelbad waren we allemaal überproper en uitgeteld. De lange wandeling terug werd dankzij de taxidiensten van Cholo en Kaa een stuk korter. Terwijl we op de bus aan het wachten waren, werd het vieruurtje uitgedeeld, peperkoeken en melk. Tijdens de busrit naar het kampterrein werd pas echt duidelijk hoe moe iedereen was, is het niet **Mirthe Lermytte**. Behalve het eten, een zangles en een verhaal hebben we 's avonds niet veel meer uitgespookt. Een beetje vroeger dan normaal werd het avondlied gezongen en kropen we allemaal vermoeid, maar voldaan in ons nestje.

Zaterdag 10 augustus

Een nieuwe dag is aangebroken. Deze begon met de mededeling dat de wolven hun uniform moesten aandoen. Dit kon dus maar één ding betekenen, namelijk dat het vandaag Explo was. Toch nog even een turnles doorstaan en het ontbijt verorberen en dan kon de dag pas echt beginnen. Door de examens waren er enkele leiders naar huis vertrokken, maar gelukkig kregen we versterking in de vorm van Sifaka, Cataras en Albatros. Elk nest kreeg een leider toegewezen en het gele nest, met **Saar Lermytte**, **Karo Uittenhove**, **Emile Eggermont**, **Rigo De Bruecker**, **Amélie Michiels** en **Mel Van Rompay** mocht als eerste vertrekken. We waren nog niet aan de molen of we zagen het rode nest van **Merel Geyskens** al achter ons. Even een versnelling hoger schakelen en we hadden terug een mooie voorsprong opgebouwd. Dit kon echter ook liggen aan het feit dat het rode nest met Mor fout is gelopen, wat



het gele nest goed uitkwam. Aangekomen aan de frituur moesten we wachten op het eerstvolgende nest om te bestellen, dat heeft toch nog een uurtje geduurd. Hadden we zo goed doorgestapt? Eindelijk waren de volgende toegekomen. Vlug bestellen en enkele minuten later konden we aanvallen. Het hele kamp wordt er uitgekeken naar de frietjes op de explo, en wat hebben ze ons gesmaakt, mmmmmmmmm. Na een verteringsmoment van een geniale maaltijd gingen we samen met de teerpoten, die ook op explo waren, naar de grote, alomgekende speeltuin van Lommel. Uren van plezier en enkele kleine, niet elegante ongevallen later (**Simke Verhecke** toch) was het hoog tijd om terug te keren naar het kampterrein alwaar er ons een heerlijke BBQ te wachten stond. Vriendelijk als ze zijn hadden de stamleden de groentjes al gesneden en de sausjes klaargezet. Met behulp van wat mankracht werd de BBQ in gang gestoken en werden de vleesjes gebakken, smullen maar! Toch weer even verteren en dan nog enkele lekkere Ohlala's naar binnen spelen. Na een lange dag van heel veel beweging en een beetje ongezond eten 😊 lonkte ons bedje.

Zondag 11 augustus

Dag 8 en een zondag wat zou dit betekenen? Juist ja, de traditie zegt dat het dan OVERGANG is. Zoals gewoonlijk een dag van traantjes, zowel van vreugde als van verdriet. Maar alles op zijn tijd. De dag begon met een turnles, gegeven door onze immer sympathieke Jacala, gevolgd door een ontbijt en een kleine inspectie. Zo, dan was het tijd voor de overgangsceremonie. Zoals elk jaar werden er verschillende prijzen uitgedeeld. Om te beginnen werden de sportprestaties en de inzet tijdens de vergaderingen beloond. Het goud was voor **Margot Despriet**, zilver voor **Leon Tack** en brons voor **Robbe Verschelden**. Het hele jaar door verdienen de wolven punten voor het in orde zijn op de vergaderingen, de inspecties tijdens de kampen en de algemene inzet tijdens het scoutsjaar. Deze punten worden allemaal opgeteld en diegene die het meeste heeft, wint een prijs voor wolf van het jaar. Dit jaar ging de eer naar **Saar Lermytte** (237 punten), de tweede plaats was voor **Margot Despriet** (235 punten) en de derde plaats was voor **Pauline Van Hoecke** (233 punten). **Pauline** is ook grijze zus geworden, gefeliciteerd! Andere eervolle verdiensten zijn het behalen van een eerste ster, proficiat **Amélie Michiels** en **Tenzin Hoflack** en het behalen van een zilveren wolf, waarvoor ook proficiat aan **Anna Boogaerts**, **Marthe Michiels**, **Merel Geyskens**, **Saar Lermytte** en **Margot**

Despriet. Na alle prijsuitreikingen bij de verschillende takken was het moment van ‘de overgang’ aangebroken. Heel wat wolven verlieten ons dit jaar, maar we kregen er ook heel wat nieuwe bij, WELKOM. Ook moesten we jammer genoeg afscheid nemen van onze geliefde leiders Chil en Mor, maar we mochten ook twee nieuwe leiders verwelkomen: Pekari en Impala. De hele ceremonie duurde tot net aan het middageten, waarna de wolven mochten bekomen van de emoties tijdens een **Fiësta**, zoals **Morten Lernout** zo mooi formuleerde. ’s Middags kwam een jonkvrouw de wolven om hulp vragen. Goed als de wolven zijn, waren zij bereid om die schone deerne te helpen. Zij had vier nieuwe jonkvrouwen of jonkheren nodig en enkel de besten waren goed genoeg. De wolven werden in groepjes verdeeld en moesten hun kunnen tonen bij verschillende opdrachten. Zo was er een opdracht waar er een kaartenhuisje van minstens vier verdiepingen moest gebouwd worden. De groep van **Xander Vande Walle, Lars Acke, Lunes Goubert** en **Milan Van de Geuchte** ging deze uitdaging

aan, maar moest na een half uur proberen zonder enig succes opgeven. Het groepje van **Arno Ternier** en **Keith De Schryver** kwam als grote winnaar uit de bus. Eerst terug de batterijen opladen door het eten van een overheerlijk vier-uurtje en dan terug op volle snelheid de rest



van de dag doorlopen beginnend met enkele kleine spelen, het avondeten, een zangles en een spannend verhaal. Terwijl de kantine werd verorberd kwamen er drie duistere figuren langs die plotseling Akela ontvoerden, grote paniek. Gelukkig was de politie snel ter plaatse om de situatie in te schatten. Samen met de wolven gingen ze op zoek naar geld om zo Akela te bevrijden. Goed als de wolven zijn, hadden ze snel het geld verzameld en kon Akela gered worden, oef! Tijd om in ons bedje te kruipen. Alhoewel voor sommige wolven was de dag nog niet gedaan. **Aline Despriet, Xander Vande Walle, Lara Coppens** en **Milan Van de Geuchte** behaalden hun wolfje, proficiat!

Maandag 12 augustus

Vandaag was alles terug bij het oude en werden de wolven gewekt door hun liefvallige Akela. Na een stevig ontbijt gingen we allen samenzitten met Jacala voor een beetje moraal. Dit kamp konden de wolven hun zegje eens doen over wat zij vinden van 'Gamen'. Nadat iedereen aan de beurt was geweest en zijn spannende game verhalen had verteld was het alweer tijd voor het middageten. Mmmmm!

Anders dan andere dagen werd de hele eenheid na de siësta samengeroepen door de Westerse Christelijken. Net zoals vele jaren geleden werden zij opgeroepen door de Paus om Jeruzalem te veroveren. De hele eenheid was natuurlijk akkoord om hen daar een handje bij te helpen. De wolven (den besten tak ooit) bewezen zich op elke post terwijl er enkele verkenners waren die vandaag precies toch een beetje in de put zaten. Nadat alle opdrachten voltooid waren, was het tijd om Jeruzalem voor eens en voor altijd te veroveren. Dit gebeurde natuurlijk zonder veel moeite aangezien enkele ijzersterke wolven zich in het gevecht moeiden.

's Avonds moesten de wolven Inspecteur Jean-Louis-Michelle helpen om twee ontsnapte boeven terug achter de tralies te steken. Aangezien de wolven toch wel speurneustalent hebben, was het amper een kwestie van tijd voor de boeven weer werden opgesloten en de wolven met een gerust hart in bed konden kruipen.

Dinsdag 13 augustus

Op deze mooie dag was het Chil die de kindjes wekte en een superleuke turnles voorzag voor de wolfjes. De wolven stonden vandaag zeer goed gezind op. Dit kan maar één ding betekenen: KAMPVUURAVOND!!! Terwijl sommige leiders druk bezig waren met het afbreken van onze zithoek en de welpenpoort konden de wolven hun beste mopjes aan de andere leiders laten horen. Hieruit werden de beste dan gekozen en voorbereid om 's avonds op te voeren op te kampvuuravond.

's Avonds was het dan ook zo ver de kampvuuravond werd ingezet door Ikki en Jacala. Er werden twee grote vuren gemaakt. Aan de ene kant had je het beste vuur ooit door Chil, Hathi, Saki, Bunzing en Cholo, maar ook de VG's maakten daarnaast een spetterend vuur. Na veel liedjes te hebben gezongen, vele

moppen te hebben getapt en veel gelachen te hebben, was het tijd om met de hele eenheid het laatste avondlied van dit kamp in te zetten. Zo konden we weer lekker warm in ons slaapzakje kruipen.

Woensdag 14 augustus

Op deze laatste dag van een alweer schitterend kamp werden de wolven gewekt door Mor. Een energieke turnles later was het tijd voor het ontbijt: boterhammetjes met choco, nomnomnom. Nog even snel de tanden poetsen en dan alles in de valiezen rammen. Eens iedereen klaar was met zijn valies, was het tijd voor de 'Raad der Maneschijn'. Hierbij werden de wolven in groepjes verdeeld en mocht elk groepje het kamp evalueren. De wolven konden hun mening geven over het eten, de spelen, de leiding en zoveel meer. Voor we het wisten was het middagmaal al klaar lekker en konden we aanschuiven voor lekkere hotdogs. Het traditionele zinnetje "Bus is daaaaaaar" werd enkele keren geroepen, maar bij de vierde keer was de bus daar wel degelijk. Een andere traditie is het zingen van het afscheidslied en dan roef de bus op. Het kamp was zeer leuk, maar het vooruitzicht van mama en papa, een warme douche en het eigen bedje was natuurlijk ook niet slecht. De busrit duurde iets langer dan verwacht, maar eindelijk aangekomen in Wondelgem stonden de mama's en de papa's te popelen om de kroost terug mee te nemen naar huis.

Als laatste rest ons enkel nog de eenheidsleiding te bedanken voor de organisatie van het kamp en de stam voor het lekkere eten dat we elke dag op ons bord kregen!

Uw reporters ter plaatse: De wolvenleiding



Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Mees vooraf te verwittigen.

Zaterdag 07/09/2013

14h – 17h30. Vandaag gaan we veel spelen om iedereen te leren kennen.

Meebrengen: regenvest + €1

Zaterdag 14/09/2013

14h – 17h30. We trekken naar de bossen van Wondelgem om daar de Grote Raad der Maneschijn te houden. We kiezen namelijk junglenamen voor de nieuwe Welpenleiding.

Meebrengen: regenvest + €1 + tram- of buskaart (of €2)

Zaterdag 21/09/2013

14h – 17h30. Vandaag zien we de techniek teerpooteisen. Verder gaan we ook veel spelen.

Meebrengen: regenvest + €1

Zaterdag 28/09/2013

Geen vergadering.

Zaterdag 05/10/2013

10h – 17h30. Vandaag gaan we wafels bakken. Uiteraard gaan we er ook van smullen.

Meebrengen: regenvest + lunchpakket + €1

Zaterdag 12/10/2013

14h – 17h30. Vandaag leren we een eerste jungledans, namelijk die van Kaa, en gaan we veel spelen.

Meebrengen: regenvest + €1

Zaterdag 19/10/2013

14h – 17h30. Een echte scout moet een spoor kunnen leggen, dus vandaag zien we de techniek spoortekens.

Meebrengen: regenvest + €1

Zaterdag 26/10/2013

HERFSTKAMP 26/10/2013 – 30/10/2013 (voor meer info zie kampfolder)

Zaterdag 02/11/2013

Geen vergadering.

Zaterdag 09/11/2013

Geen vergadering.

Zaterdag 16/11/2013

9h30 – 17h! Openen: Gent Sint-Pietersstation, sluiten: Sint-Pietersstation

Blub blub blub, vandaag gaan we vissen spotten in Sea Life. 's Avonds is het onze spaghettiavond!

Meebrengen: regenvest + €20 + lunchpakket

Zaterdag 23/11/2013

14h – 17h30. Vandaag zien we de techniek knopen en leren we sjorren.

Meebrengen: regenvest + €1

Zaterdag 30/11/2013

Geen vergadering.

Zaterdag 07/12/2013

10h – 17h30. Hoor, wie klopt daar kind'ren? Inderdaad, vandaag verwachten we groot bezoek.

Meebrengen: regenvest + €1 + lunchpakket

Zaterdag 14/12/2013

14h – 17h30. Ooit al gehoord van het Kristallijn? Want hier gaan we vandaag naartoe.

Meebrengen:
 - Handschoenen!! en eventueel een sjaal en een muts
 - € 6
 - Tram-/buskaart (of € 2)

Zaterdag 21/12/2013

Geen vergadering.

Zaterdag 28/12/2013

Geen vergadering.

Akela

Correcte Mees

Takleidster van de Wolven

mees@dezwaluw.org

Tel.: 0472/33.20.27

Artikel JVG's Groot Kamp 2013

Voorkamp

Maandag 29/07: Deze dag was slechts voor enkele jvg's het begin van het kamp. Het was de start van het voorkamp waar enkel de pl's en hpl's naartoe gaan. Doordat alle auto's al vol zaten, werd ons gevraagd om met de trein te gaan en dat was natuurlijk geen enkel probleem voor ons. Eenmaal aangekomen op het toen nog onbewerkt en onbewoond kampterrein, was het tijd om de handen uit de mouwen te steken en hard te beginnen werken. Nadat onze camion zeer snel uitgeladen was, verdeelden we ons in verschillende groepjes en kreeg iedereen een andere taak. De meesten van ons werden aangesteld om tenten op te zetten. De dag ging snel voorbij en voor dat we het goed en wel beseften, stond het grootste deel van het stafkamp al recht. Genoeg gewerkt voor vandaag en het was tijd voor ontspanning. Samen zitten in de kantine met een cola of een ice-tea of ander soort frisdrank, een beetje lachen en dwaas doen, hoort daar dan bij.

Zo'n avond duurt dan meestal niet te lang, te moe ... en bovendien was het de volgende dag 'Bomendag'. Deze dag staat bekend als een van de zwaarste dagen want dan gaan we met zijn allen naar een stuk bos, samen met de boswachter natuurlijk, om bomen uit het bos te halen. Bedoeling hiervan is om bomen te rooien en op die manier het bos te onderhouden. We hebben dit jaar een zeer groot aantal bomen, niet minder dan 420 bomen, uit het bos gehaald! Die bomen konden we de volgende dag al gebruiken want dan begon de effectieve opbouw van het kamp. Omdat het grootkamp 2013 in het teken van ridders & jonkvrouwen stond hadden wij onze constructies hieraan aangepast. Zo hebben we als zithoek de ronde tafel nagemaakt en als poort hebben we een soort van grote muur gebouwd waar er van boven op kon gelopen worden. Maar voor alles gesjord kon worden, moesten er eerst zeer veel putjes gegraven worden om alle steunbalken in te steken. Ondanks dat het zeer warm was, lag het tempo van de jvg's enorm hoog en ging alles zeer goed vooruit. Hetzelfde gold voor de volgende dagen. Al onze energie werd gestoken in het opbouwen van ons jvg kamp.

Wanneer we de 5^{de} dag wakker werden hadden 3 jvg's hun naam ingeruild: vanaf nu kennen we **Maarten Depootere** als **Verstandige Wouw**, **Raoul**

Rombouts als Positieve Caraya en Rozanne Michiels als Zorgzame Cavia.



Na al die dagen van hard werken, werd de laatste werkdag afgesloten met een heerlijke BBQ. En na zes dagen alles gegeven te hebben, was het tijd voor een rustdag. Zo staat de laatste dag van het voorkamp ook bekend bij iedereen die al eerder mee is geweest

op voorkamp. Maar voor dat het rusten kon beginnen moest er eerst nog wat gewerkt worden. Maar vanaf de middag, toen eindelijk alles achter de rug was, konden we genieten in het zwembad De Dommelslag

Zondag 4 augustus

Na al die tijd enkel met enkel de pl's (patrouilleleiders) en hpl's (hulppatrouilleleiders) op voorkamp te zijn, werd de groep vandaag aangevuld met de rest van de jvg tak. De nog propere en frisse jvg's werden afgezet door hun ouders die al snel ook voor helpende handen zorgden. Want vanaf vandaag begon de eigenlijke patrouillewerking: elke patrouille diende apart zijn terrein/hoek met een eigen tafel en vuurtafel te maken. Doordat alle ouders zo goed meewerkten, ging dit zeer goed vooruit. Hierdoor stonden de patrouillehoeken al voor het grootste gedeelte op tegen het moment dat de ouders terug naar Gent vertrokken. Als alle ouders dan weg waren, kon het kamp echt beginnen. Er moest nog even doorgewerkt worden aan de patrouillehoeken en dan was het tijd om ons uniform voor de eerste maal aan te trekken. Wat voor bijna iedereen onverwacht kwam, omdat het natuurlijk nog maar de eerste dag van het kamp was. Het was tijd voor dropping. Toen iedereen strak in het pak stond en klaar was om te vertrekken, werd iedereen geblinddoekt in een auto gestopt om vervoerd te worden. We werden ergens gedropt en de terugtocht kon van start gaan. Eerst moesten alle patrouilles hun locatie vinden op de kaart. Als ze dit dan gevonden hadden, moesten ze naar hun leider gaan die meeliep tijdens hun dropping om het volgende punt te krijgen. Maar om dit te verkrijgen moesten ze 5 kernwoorden kunnen raden

rond een woord dat ze gekregen hadden. Na ongeveer de helft van de tocht moesten de Tijgers bijna een vol uur lang wachten omdat ze veel te ver voor zaten. Niet alleen de Tijgers waren in goede vorm, ook de andere patrouilles hadden goed doorgestapt en daardoor kwamen we al terug op het kampterrein om 2 uur. Lijkt misschien laat, maar voor de meesten was dit geen probleem. Het was nog maar het begin van het kamp. Toch was het nu tijd voor een goede nachtrust en iedereen kroop in zijn slaapzak en ging slapen.

Maandag 5 augustus

De tweede dag van het kamp startte iets later dan normaal, want de jvg's mochten langer slapen aangezien ze de vorige nacht op dropping geweest waren en ze dit allemaal wel verdiend hadden. We begonnen de dag alvast met een goed ontbijt. Een ontbijt op kamp bij de JVG's is wel iets bijzonders aangezien de meesten eten mee hadden voor een paar maand op kamp. Dan was het tijd voor de inspectie, dit was niet zo moeilijk voor de net toegekomen Jvg's maar wel voor de voorkampers, want hun persoonlijk gerief lag al niet meer zo ordelijk.

Er moest wel nog gewerkt worden aan de patrouillehoeken vandaag voor er een middagspel gespeeld kon worden. Maar iedereen was precies nog wat moe van de dropping en er zat niet echt vaart in. Daarom besloten we maar om door te werken in plaats van een middagspel te spelen, anders bleef het werk liggen. Maar met wat hulp van al de leiding ging alles toch wat beter vooruit. Tegen 4 uur was bijna iedereen klaar met zijn patrouillehoek en dit was juist op tijd want het was tijd voor een koek en een beetje melk. Deze snack konden we goed gebruiken want na het vieruurtje was het tijd voor de eerste sportproeven. We begonnen met de 100 en 400m sprint. Iedereen had zeer goed gelopen, maar er staken toch twee Jvg's enorm boven de rest uit. Dit waren **Arne Stroo** en **Verstandige Wouw**. Wouw had zelfs nog na zijn toptijd die hij gelopen had op de 400 meter energie over om nog eens samen met **Arne Bovyn** en **Fret** rond de heide te gaan lopen (voor wie dit niet weet; dit is ongeveer 2km lang). Tegen dat iedereen terug in zijn patrouillehoek zat mochten de pl's iemand sturen om achter fourage te gaan, wat bij de meesten wel smaakte na zo een dag hard te werken en te sporten. Tegen dat iedereen zijn eten op was en zijn zweet opgedroogd was, was het tijd om ons te gaan

aanpassen aan de koude temperaturen van de wasblok wat uiteindelijk geen enkel probleem was ons.

Terug proper aangekomen aan ons jvg kamp mochten we nog snel een snoepje eten en dan was het tijd om op een fluitje te gaan blazen. Want zo noemde het spel dat ze gingen spelen die avond. Bij dit spel hadden we twee teams. Het ene team bestond uit 3-5 personen en hun taak was om zich in het bos te verstoppen en om de zoveel tijd moesten zij eenmaal fluiten op hun fluitje dat



ze bij hadden, waarna het andere team die personen moest gaan zoeken in het bos. Bijna iedereen kwam aan de beurt, de ene al wat enthousiaster dan de andere maar iedereen deed zijn best. Als het spel gedaan was moesten we juist nog het avondlied inzingen en dan mocht

iedereen in zijn lekker warm bedje kruipen.

Dinsdag 6 augustus

Opstaan op de zesde augustus in tweeduizenddertien kan je niet beter doen dan met een turnles van **Giraf**. Als iedereen zijn gewrichten los waren gemaakt en iedereen zijn spieren opgewarmd waren voor de komende dag mochten ze hun bokes en hun melske gaan oprantsoeneren. Nadat iedereen zijn inspectie had gemaakt mochten ze ook direct hun uniform aandoen en in orde maken, want het was tijd voor technische omloop. Technische omloop is een soort van strijd tussen al de partouilles. Hierbij wordt er getest op hun technieken en hun doorzettingsvermogen. Het begint bij het doorzagen en daarna doorkappen van een balk. De patrouille die dit het snelst kan doen mag het eerst vertrekken naar de eerste post waar ze opdrachten en vragen moeten beantwoorden rond het onderwerp Eerst Hulp Bij Ongevallen. Hierbij moest **Benno Mann** de vraag beantwoorden "wat moet je doen bij een tweedegraads brandwonden". Hij dacht dat het antwoord op deze vraag aftersun was wat natuurlijk niet correct was, maar hij werd goed geholpen en aangevuld door zijn patrouille en

uiteindelijk konden ze de vraag goed oplossen. Als alles klaar was aan de eerste post moesten ze naar de wasblokken gaan waar de tweede post lag. Op deze post was er kennis over knopen nodig en een goede coördinatie binnen de patrouille. Eenmaal alle knopen opgelost, moesten ze een balk sjoeren tegen twee bomen en dan met al hun gerief en natuurlijk zichzelf over die balk geraken. De patrouille die hier het eerst in slaagde waren de Vossen. Daardoor mochten zij ook het eerst naar het volgende punt. Hier moesten ze een techniekvraag omzetten in morse die dan vervolgens doorfluiten naar de volgende twee leden van hun patrouille die moesten dan op hun beurt dit weer naar het normale alfabet omzetten en tenslotte de vraag beantwoorden. Dit antwoord moesten ze dan doorseinen aan de hand van seinvlaggen. Dit ging niet zo vlot bij de meesten, maar dat kwam omdat dit waarschijnlijk de moeilijkste opdracht was. Maar uiteindelijk is het wel bij iedereen gelukt. Daarna mochten de patrouilles vertrekken naar de voorlaatste opdracht en dat was het vuur. Hier moesten ze zo snel mogelijk een koord doorbranden en dan op hun vuur koken. Tenslotte moesten ze nog de commandokoord over, wat voor het meeste het ambetantste was van heel die dag. Als iedereen dan over het touw was, nat of droog, mochten we terugkeren om pannenkoeken te gaan klaarmaken. Bij het maken hiervan gebeurde iets zeer apart. Dit gebeurde bij de Leeuwen. Hier wou **Giraf** de pannenkoek omdraaien maar hierbij brak de steel van de pan af en viel de pannenkoek in het vuur! Even verschieten maar daarna ging alles bij iedereen zeer vlot. Als iedereen goed gegeten had en gewassen was, was het tijd voor het avondspel. Het spel was gebaseerd op het spel Weerwolf. Hierbij had je de Weerwolven die de mensen moesten vermoorden en zij konden alleen gestopt worden door de jagers. Het vermoorden gebeurde door het schijnen van de weerwolf op een andere Jvg. Als het spel afgelopen was mocht iedereen in zijn bed en dit was voor veel mensen een opluchting na zo een intensieve dag.

Woensdag 7 augustus

Deze dag zal ingaan in de jvg-geschiedenis als de maffiadag van de 2013. Het starten van de dag gebeurde met de gebruikelijke turnles. Als de gebruikelijke dingen gebeurd waren zoals inspectie, middageten, siësta was het tijd voor het middagspel. Bij het middagspel werden de Jvg's benaderd door een viertal mensen van de maffia, waaronder de twee grote maffiabazen Don Frete en Don Giro. Zij vertelde aan de jvg's dat zij de kans hadden om de grote

maffiabazen te worden van het kattenbos. Maar natuurlijk moesten er eerst nieuwe maffiabazen gekozen worden en die moesten dan op hun beurt hun rechterhand kiezen. Dan werden de andere Jvg's een taak toegewezen zoals een pittabaas of een bodyguard of advocaat. Als iedereen dan zijn rol gekregen had, kon de maffiastrijd beginnen. De strijd begon langzaam, maar als iedereen dan uiteindelijk door had hoe het maffialeven in elkaar zat waren de strijden hevig en werden er moorden uitgevoerd aan de hand van hitmans. Er werd aan familieverraad gedaan en er werd vooral zeer veel geld verdiend. Als iedereen goed op weg was, was het even tijd voor een pauze: snel een koekje en een drankje. Eenmaal iedereen klaar was, kon de strijd opnieuw verder gestreden worden. Zo ging de strijd verder tot aan avondeten. Als iedereen dan terug wat op krachten was gekomen en zich goed had kunnen wassen kon de strijd opnieuw verder gezet worden. De strijd was hevig tot op het laatste moment. Zo zette de maffiafamilie van **Wouw** op het laatste moment nog een jacht in op de maffiabaas **Emil Kerckhove**, maar die kon hem goed genoeg schuilhouden tot laatste moment en het spel zo nog overleven. Maar overleven was niet genoeg om te winnen tegen de overheersende familie van **Wouw**. Hij had uiteindelijk de meeste winkels en dus ook het meeste geld en had ook de meeste leden binnen zijn familie. Maar loyaliteit had hij niet echt voor zijn familie en dan zeker niet voor zijn rechterhand. Want net voor het spel eindigde, wisselde hij zijn rechterhand **Kameleon**, in voor **Bruno De Vos** zodanig dat hij zijn plaats als maffiabaas niet zou kwijt geraken. Pfff, volgen jullie nog!? Zo'n spel. Zo'n ongelofelijk spel! Als iedereen dan uiteindelijk wat rustiger geworden was, was het tijd om het avondlied in te zingen en te gaan slapen.

Donderdag 8 augustus

Zoals de vorige dagen werden de Jvg's stipt wakker gemaakt door de leiding om 8 uur. Daarna kregen ze ook hun gebruikelijke turnles die vandaag werd gegeven door **Fret**. Dan mocht iedereen rustig verder aan de dag beginnen in hun patrouillehoek door een rustig ontbijtje te nemen. Toen dit op was, moesten ze juist nog hun inspectie maken en dan was het weer tijd voor een speciale activiteit: de jaarlijkse kookwedstrijd. Voor zij die dit niet kennen, bij een kookwedstrijd is het de bedoeling om een bepaald gerecht zo goed mogelijk klaar te maken en die dan op smaak en uitzicht te laten beoordelen door de leiding. Maar wat de meeste Jvg's doen is van thuis iets extra mee

brengen zoals pudding of soep om als een extra gerecht mee te geven aan de leiding. Het gerecht dat ze dit jaar kregen was nazigoreng. De beoordeling van punten gebeurde op drie vlakken. Op smaak, dresser en snelheid. De meeste teams zaten op al die vlakken op bijna hetzelfde niveau behalve op vlak van snelheid. Daarbij was de patrouille van de Tijgers bijzonder snel, zo snel zelfs, dat zij hun dessert kwamen brengen als de meeste patrouilles nog bezig waren met het klaarmaken van hun hoofdgerecht. Maar die snelheid was net niet goed genoeg om te winnen van de Vossen, van wie hun eten op vlak van smaak en dresser net dat ietsje beter was. Als iedereen zijn gerechten klaargemaakt waren en naar voren gebracht aan de leiding, was het tijd voor de opkuis van de vuren en de patrouillehoeken die bij de meesten er een beetje slordig bijlagen. Als alles terug proper lag was het tijd voor de eerste techniek van het kamp en dat was gipsen. Bij deze techniek is het de bedoeling om een bepaalde vorm in gips te gieten. Deze vormen verschilden enorm van elkaar: van onderkanten van schoenen tot plasticen speelzwaarden. Maar het was **Ruben Hoflack** die toch het verste ging om zijn vorm te verkrijgen. Hij duwde namelijk niet alleen zijn gezicht in het zand maar ook nog met zijn mond open en zijn tong uit zijn mond! Gevolg was dat zijn mond vol met aarde was maar dat vond hij niet zo erg. Als iedereen zijn gips gegoten was, keerden we terug want het gips had nog een nachtje nodig om te drogen. Eenmaal terug mochten de Jvg's terug hun sportschoenen aandoen want het was tijd om de overige onderdelen van de sportproeven te doen: ver- & hoogspringen. De sportproeven spreken nogal voor zichzelf en we hadden weer twee uitblinkers en dat waren voor de verandering **Verstandige Wouw** en **Arne Stroo**.

Dan komt het gebruikelijke weer: avondeten, wassen en zangles. Die zangles werd echter verstoord door vreemde witte wezens en later ook door een man die ons het verhaal uitlegde. Hij zei tegen ons dat we zo snel mogelijk naar onze vlaggenmast moesten gaan. Wij, de Zwaluw, moesten Ned Stark en zijn ridders helpen de White Walkers te verslaan. Voor ze dit konden doen, moesten ze eerst verschillende posten afhandelen om zo bepaalde kwaliteiten aan te leren of te verbeteren. Als ze alle posten gedaan hadden, konden ze de White Walkers verslaan en dus voor altijd verbannen. Maar dat ging natuurlijk niet zonder een gevecht. Als de strijd tegen de White Walkers gewonnen was, konden alle takken terugkeren en kon iedereen veilig gaan slapen.

Vrijdag 9 augustus

De jvg's werden vandaag op een zeer vreemde manier wakker gemaakt, ze werden namelijk wakker gemaakt door de morse code die taptoe voorstelt. Dit betekent normaal gezien dat het bedtijd is en dat het stil moet zijn. Maar aangezien het al ochtend was, klopte daar iets niet aan. Het was namelijk de omgekeerde dag. Het duurde even voor iedereen het doorhad en uit zijn tenten kwam. Als iedereen dan verzameld stond, voor de vlaggenmast en het avondlied gezongen werd, was het tijd voor het avondspel. Het spel ging over de Titanic. Iedereen was een passagier van het schip en net zoals uit die tijd hadden bepaalde mensen meer privileges. Dus iedereen kreeg een rol willekeurig aangewezen. Zo had je kinderen, vrouwen en mannen. Die rollen bepaalden dan hoe moeilijk je opdracht was en hoe moeilijker het dus was om van het schip te geraken. Als het spel gedaan was hadden niet zoveel mensen het overleefd. Enkel **Bruno De Vos, Sam Hostens, Michiel Vindevogel** en **Seppe Van De Walle** slaagden erin op tijd te ontsnappen. Na het avondspel was het tijd voor kantine en zangles. Die kantine was voor de meesten geen probleem aangezien hun magen al goed aan het knorren waren. Daarna was het tijd om ons te wassen maar dat was ook niet echt nodig want bijna niemand was echt vuil. Ondanks dat het al middag was, was het voor sommigen nog altijd niet volledig doorgedrongen. Maar na het avondeten verliep alles zeer vlot. Zo werd er zelfs door hpl's gebruikgemaakt van deze situatie om de plaats van de pl's over te nemen. Het was misschien wel een omgekeerde dag, maar ondanks dat ging de tijd nog altijd snel voor uit. Zo stond het middagspel voor we het beseften al voor de deur. Het middagspel was gebaseerd op "The game of thrones". Zo werden de jvg's onderverdeeld in volkeren die hun eigen land kregen op de kaart en dat moesten uitbreiden door gevechten te voeren met hun omliggende gebieden. Na het middagspel was het tijd voor middageten wat nog steeds voor verwarring zorgde voor sommigen. Achter het middageten was enkel nog inspectie en dan zat de dag er weeral op.

Zaterdag 10 augustus

Deze dag werd iedereen terug op een normale manier wakker gemaakt. Maar er was toch één bijzonder ding, namelijk dat er gevraagd werd om zo snel mogelijk in uniform te verschijnen. Dat maar een ding betekenen en dat is EXPLO. De explo was voorbereid door onze oud Jvg leidster **Husky**. De explo of beter gezegd tocht was een stevige wandeling naar een frituur wat

ondertussen zowat traditie is. Maar om toch een beetje variatie te brengen in die traditie gingen we vandaag naar een nog nooit eerder door De Zwaluw bezochte frituur en dat was frituur 12. Maar voordat er frietjes gegeten konden worden, moest er wel eerst gestapt worden naar die frituur zelf. Dit ging allemaal zeer vlot en alle patrouilles stonden al snel aan de frituur. Hier werden wij zeer goed bediend door de mensen van de frituur.

Ondanks dat het de eerste keer was voor de meeste dat ze frieten gingen eten dit kamp werd hun aandacht toch meer aangetrokken door het speeltuintje naast de frituur. Als iedereen zijn frieten op waren en iedereen genoeg gespeeld had op de speeltuin was het weer tijd om te vertrekken want de tocht was nog lang niet gedaan. Er moest niet alleen nog gestapt en kaart gelezen worden maar ook nog andere opdrachten uitgevoerd worden zoals het verzamelen van 1 kg zand. **Sam Hostens** kon er niks beter op vinden dan zand te pakken van het topje van de hoogste zandberg die in de zandgroeve aanwezig was.

Eenmaal dat het zand verzameld was, konden ze weer vertrekken richting kampterrein. De tocht was zeker niet een van de kortste. En ondanks deze inspanning vonden de



Luipaarden toch nog de nodige energie om de laatste twee punten te winnen door de andere twee patrouilles in te halen en zo als eerste toe te komen op het kampterrein. Maar al vlug kwamen de andere patrouilles ook toe en was het tijd voor wat rust en vooral tijd voor BBQ. De BBQ en het kampvuur wordt meestal gedaan door de leiding maar dit jaar werden zij geholpen door de onuitputtelijk **Arne Bovyn** die tot op het laatste moment nog heeft geholpen die avond.

Zondag 11 augustus

Traditiegewijs is de dag na de Explo een speciale dag voor de laatstejaars van elke tak en dat komt omdat het dan de dag is van overgang. Op deze dag gaan

alle laatstejaars over naar de volgende tak. Maar voordat die overgang kon beginnen, moest er wel nog het een en het andere gedaan worden zoals turnles, ontbijten en ook nog inspectie. Als alles dan gedaan was en iedereen in perfect uniform stond, kon de ceremonie beginnen.

Op die ceremonie worden de jvg's die zich net dat ietsje meer hebben ingezet tijdens het jaar eens in de spotlight gezet. Zo hebben we de sportprijs voor zij die altijd meespelen en gedurende het jaar ook altijd progressie maken. Dit jaar werd dit gewonnen door **Arne Stroo**, gevolgd door **Marthe Theunissen** en **Milo De Vos**. Er wordt ook een patrouille van de tochten en een patrouille van het kamp gekroond. In respectievelijke volgorde waren dit de Vossen en de Leeuwen. De grote slokop van dit jaar was echter **Rozan Michiels** of **Zorgzame Cavia**. Zij werd zowel PI van het jaar als JVG van het jaar voor haar uitstekende inzet en goede prestaties gedurende het hele jaar.



Als de ceremonie dan afgelopen was en de takken opnieuw ingedeeld waren, was het tijd om het afscheid te nemen. Wij namen toen afscheid van onze derdejaars die Vg's zullen worden, maar we nemen ook afscheid van een zeer belangrijke leider van onze tak en ook voor de eenheid, we namen afscheid van onze eigen **Giraf** die na negen jaar leiding de boeken toe doet als leider en de stam zal gaan aanvullen. Maar we krijgen natuurlijk ook nieuwe mensen erbij, de derdejaars Wolven en ook enkele nieuwe leiding. Zo wordt de leiding bijgestaan door **Katta** die van de teerpoten komt en dan ook nog **Okapi** en **Dingo** die beginnen aan hun eerste jaar leiding. Als alle zakdoeken doorweekt waren en iedereen al zijn traantjes had weggeveegd, was het tijd om de dag te hervatten, maar dan met onze nieuwe aangepaste tak. In het begin liep het allemaal wat stroef maar uiteindelijk kwam iedereen en alles los. Er stonden toen nog wat belangrijker dingen op het programma zoals het middageten klaarmaken. Dit was iets nieuw voor de "ex-wolven" want zij waren het gewoon om hun eten voorgeschoteld te krijgen maar nu moeten ze het zelf maken. Na het eten was het tijd voor het middagspel. Het heette Kolonisten van Catan en het lijkt ook zeer goed op het spelbord, maar dan in levende lijve.

Na dit spel was het tijd voor het vieruurtje en bij het eten van onze koek merkte iedereen dat de groep zeer goed ineens zat. Iedereen kwam goed overeen en de nieuwe Jvg's hoorden er al snel bij. Door de goede sfeer ging de dag snel vooruit en voor dat iedereen het besepte, was het al tijd voor avondeten. Dit werd snel opgegeten en daarna werd er snel gewassen om dan met alles en iedereen te vertrekken naar een plaats in het Kattenbos waar bijna nog niemand geweest was. De plaats noemt "hetbosachterdeheide". Deze naam verklapt ook direct waar het ligt. Maar om daar te geraken moesten we eerst door heide stappen wat veel jvg's eng vonden. Het spel was een sluipstrijd tussen de verschillende leeftijden. De bedoeling was om de anderen hun kampen binnen te sluipen zonder dat de mensen van het kamp dit opmerkten. Hierna moesten we juist nog terug keren door heide en de dag zat er weeral op. Het avondlied werd nog gezongen en dan mocht iedereen in zijn eigen nest kruipen en dus moesten de wolven terug naar hun kamp om te gaan slapen en was hun dag Jvg zijn voorbij.

Maandag 12 augustus

Voor de verandering nog eens een normale dag. Die dag begint dus met een turnles gegeven door **Arasari**. Daarna werd er achter fourage gegaan en kon er ontbeten worden. Maar omdat wij de Jvg's zijn mochten wij geen normale dag hebben. Want vandaag vertrokken **Giraf** en **Fret** terug naar Gent want zij moesten wegens werk en school het kamp vroeger verlaten. Echter geen getreur want het leidersteam werd versterkt door onze enige echte **Lama**. Dit was nodig want ondanks dat het einde van het kamp naderde, moest er nog veel gebeuren. Een daarvan is het voorbereiden van de sketches voor kampvuuravond. De voorbereiding hiervan begon gezamenlijk met alle jvg's. Iedereen vertelde alle moppen die ze kenden. Dan werd er door elke patrouille een of meerdere moppen uitgekozen en werden die afzonderlijk uitgewerkt en geoefend. Iedereen merkte snel genoeg dat er genoeg moppentappers zaten bij de Jvg's want de moppen vlogen in het rond, maar er werden ook zeer veel vulgaire moppen verteld en die werden dan wel weg gelaten voor de gevoelige oortjes van de andere takken. Eenmaal iedereen zijn lollen had, konden we aan het middageten beginnen.

Direct na het middageten werd de hulp van De Zwaluw nogmaals opgeroepen en deze keer door de christelijke kerk die de Zwaluw nodig had om hun te

helpen op kruistocht te gaan. Voor ze op kruistocht gingen, moesten ze bepaalde technieken onder de knie hebben zoals katapultwerpen, stichten van een brand enzovoort. Als alle leden van De Zwaluw al die technieken aangeleerd hadden, was het tijd om de moslims uit Jeruzalem weg te jagen. Als de kerk dan gewonnen had, wat ze trouwens nooit hadden kunnen doen zonder de hulp van De Zwaluw, waren wij van onze plicht verlost en konden wij onze dag verder zetten. Omdat het einde van kamp nu als maar dichterbij kwam en er zeer veel constructies rechtstonden die wel weg moesten, begonnen we al een en ander af te breken. We begonnen bij het grootste werk en dat was onze poort. Met pijn in ons hard sneden we de sjorringen door. Eenmaal dat de klok 6 uur sloeg, was er genoeg afgebroken en konden we ons de rest van de avond op iets anders concentreren zoals ons laatste avondspel. Ons laatste avondspel was een gevecht tussen de virussen en de anti-virussen. Beide bestonden uit evenveel jvg's maar je moest er als team voor zorgen dat het andere team volledig uitgeroeid werd. Het spel werd twee keer gespeeld en twee keer werd het gewonnen door het team **Wouw**.

Dinsdag 13 augustus

Bij het opstaan werd iedereen verwittigd dat het vandaag goed vooruit zou moeten gaan. Dit zorgde ervoor dat iedereen direct goed wakker was. Na het ontbijt begon iedereen direct aan de afbraak en we zaten al snel op schema en we trachtten het hoge tempo niet te verliezen. Als de constructies afgebroken waren, konden we beginnen aan de patrouillehoeken. Alles werd afgebroken behalve de vuurtafel want er moest nog een laatste vuur gemaakt worden voor ons middagmaal. Als dat gebeurd was, kon dat ook afgebroken worden. Voordat iedereen het besepte, was het jvg kamp ingekort tot 2 patrouilletenten en 2 senior tenten. Als we zo ver waren, hadden we nog wat tijd om te oefenen voor onze sketches want het was die avond al kampvuuravond. Als iedereen genoeg geoefend had, konden we aanschuiven bij de stam die vandaag voor ons eten zorgde. Toen hadden we nog net wat tijd over voor een generale repetitie en dan konden de vuren aangestoken worden. Er waren twee vuren waaronder een dat in de gaten gehouden werd door onze leider Bunzing. Het andere was van de Vg's, maar dat is niet het belangrijkste: het belangrijkste is dat iedereen samen was en dat iedereen samen uit volle borst alle liederen meezong en dat iedereen goed kon lachen met de sketches van alle takken. Als

de avond tot een einde kwam, zong de eenheid samen nog eens het avondlied en toen kon iedereen gaan slapen.

Woensdag 14 augustus

De Laatste dag. Het kamp is voorbijgevlogen en nu het zover was, was er voor de meeste een gevoel van opluchting, maar vooral van treurnis dat het voorbij was. Opluchting omdat ze na al die tijd nog eens terug in hun eigen bed konden uitslapen en alles rustig doen en verdriet omdat ze hun kampeventje moesten achterlaten en moeten wachten tot de herfstvakantie tot een nieuw kamp. Ondanks dat het de laatste dag was, moesten er nog een paar dingen gebeuren en dan gaat het vooral over ons jvg kamp.

De laatste tenten moesten nog afgebroken worden en het terrein moest nog opgekuist worden, maar na al die tijd waren de jvg's zo goed op elkaar afgestemd dat alles zeer vlot vooruit ging en op een mum van tijd was alles afgebroken en opgekuist en dan was er nog een laatste taak voor de jvg's en dat was een evaluatie schrijven van dit kamp. Hierin schrijven ze hoe ze het vonden of alles in orde was, wat ze van de spelen vonden, ... enzovoort. Dat afgewerkt, konden de bussen ingeladen worden en konden we eindelijk terug keren richting Gent.

Mij rest enkel nog de stam en de leiding te bedanken voor dit alweer schitterende kamp en ik kan niet wachten tot het weer herfstkamp is.

Uw Verslaggever ter
plaats:
Onstuimige Bunzing
Hulpleider jvg's



Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Fret (fret@dezwaluw.org of 0484/03.09.64). Indien we naar Wondelgem gaan, gelieve dan altijd een tramkaart of geld mee te hebben. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet.

Elke laatste vergadering van de maand openen we in De Muze en sluiten we in Wondelgem! Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een seintje indien dit niet zou lukken.

PS: standaard inbegrepen in de vergaderingen zijn een hoop spelletjes.

Zaterdag 07/09/2013

14h – 17h30. De eerste vergadering van een nieuw scoutsjaar. We verwelkomen de nieuwe jongverkenners-jonggidsen en bekijken het nieuwe scoutsjaar. Jullie hebben enkel 50 cent nodig.

Zaterdag 14/09/2013

14h – 17h30. We werken ons nog een beetje in en leren elkander nog wat kennen. We bewandelen ook al het eerste pad van scouting met de techniek kaart en kompas. Cola en koeken zullen zoals steeds aanwezig zijn.

Zaterdag 21/09/2013

14h – 17h30. Voor velen is Wondelgem nog onbekend terrein, we brengen daar verandering in. We kuisen de koffers uit en overlopen de techniek belofte-eisen.

Openen in de Muze en sluiten in Wondelgem vergeet dus zeker jullie **buskaart** niet.

Zaterdag 28/09/2013

Geen vergadering

Zaterdag 05/10/2013

10h – 17h30. Stapschoenen, Check! Hoed, Check! Kaartleesmateriaal, Check! Dan kunnen we vertrekken op onze eerste tocht van het jaar. Dat belooft...
Neem buskaart mee en vergeet zeker ook geen lunchpakket

Zaterdag 12/10/2013

14h – 17h30. “Meneer/mevrouw, goedendag wij zijn van scoutsgroep de zwaluw en wij verkopen koekjes om onze kas te spijzen.” Dit is het enige wat jullie vandaag zullen moeten zeggen. De topverkopers worden zoals steeds beloond.

Zaterdag 19/10/2013

14h – 17h30. Paalsteek, Mastworp, Apenkloot, wat hebben deze 3 dingen gemeen? Juist ja het zijn allemaal knopen. Aan jullie om ze onder de knie te krijgen. Aan degene zonder hoed, dit is de moment om het af te leggen.

Openen in de Muze en sluiten in Wondelgem vergeet dus zeker jullie **buskaart** niet.

Zaterdag 26/10/2013 – Woensdag 30/10/2013: Herfstkamp!!!**Zaterdag 09/11/2013**

Geen vergadering

Zaterdag 16/11/2013

10h – 17h00. Help ik heb in mijn hand gesneden, ik heb een bloedneus, mijn enkel staat dik, wat nu gedaan? Na vandaag kan je al deze kwalen zelf oplossen. We sluiten iets vroeger af vanwege de spaghettiavond.

Zaterdag 23/11/2013

14h – 17h30. Benieuwd of het morgen mooi weer zal zijn? Of je buiten zal kunnen zonder weg te waaien? Leer dan samen met ons het weer te voorspellen met de techniek weerkennis

Zaterdag 30/11/2013

14h – 17h30. Misschien weet je wel hoe groot je bent en welke schoenmaat je hebt, maar je weet heus niet hoe hoog de boom aan het einde van je straat is of hoeveel stappen je moet zetten voor je 100 meter hebt gewandeld. Kom af en we zullen het je leren.

Zaterdag 07/12/2013

10h – 17h30. We zijn vandaag onze eigen sinterklaas. We spelen spelletjes om te bepalen wie de echte is en wie de grootste piet is. Breng allemaal een **cadeautje** mee rond de 5 euro. Bovendien om de dag nog beter te maken gaan

we nog schaatsen ook, neem daarvoor nog **5 euro's** mee en vergeet zeker je **handschoenen** en **muts** niet vergeet ook jullie buskaart niet

Zaterdag 14/12/2013

Om jullie te ontlasten van de examenstress, mogen jullie allemaal eens los gaan op de kleine spelletjes

Zaterdag 21/12/2013

Geen vergadering

Zaterdag 28/12/2013

Geen vergadering

Actieve Fret

Sam Bastiaens

Takleider JVG's

fret@dezwaluw.org

0484/03.09.64

Artikel VG's Groot Kamp 2013

Maandag 29 juli

29 juli en toch al groot kamp? Ja elk jaar vervroegt het precies. Maar we hadden genoeg gewacht en wouden absoluut vertrekken richting Lommel! Met een reeds volgeladen camion vertrokken wij, de verkenners, per trein/auto naar ons allen gekende VVV jeugdcamping in het kattenbos. Bij deze verwelkom ik dan ook alle lezers in het verslag van Groot Kamp editie 2013 Vg's!

Welkom in het kattenbos, zo klonk het als we toekwamen. Met een prachtig zonnetje begon iedereen er met goede moed in. De camion legen, het stafkamp opbouwen, het lint spannen, de tuinslang tot aan de keuken leggen, afvalput graven (met een heuse stank); kortom genoeg werk voor de eerste dag. Met allemaal verschillende groepjes waarin een takleider of eenheidsleider zat ging het werk vlot! Alles stond recht in een mum van tijd, er was zelf tijd voor de montana (tent voor de VG-leiding) en de kleine tentjes voor de verkenners zelf. We hadden zelf tijd voor de eet- en vuurshelters wat anders nooit gebeurt. De eerste dag zat er op, met een flinke wasbeurt vertoefden wij ons in de reeds opgestelde kantine en besproken de rest van het kamp.

Dinsdag 30 juli

Wat vroeger op 2 augustus was en nu gewoon op dag 2 is bomendag. Een dag waarop alweer gewerkt wordt. Met een volle maag een bijl en een fles water vertrokken we richting het bos waar boswachter Luc reeds bezig was met een aantal mooie boompjes om te zagen. En geen nood wij doen dit voor een goede zaak. Luc zorgt voor de bomen en daarom moet er nu eenmaal plaats gemaakt worden in het bos en zoals echte scouts helpen wij hem daar jaarlijks in. Alle voorkampers staken de handen uit de mouwen en hebben zeer hard gewerkt waarvoor een dikke pluim aan iedereen. Halverwege die dag kwam **Impala** ons vervoegen



samen met haar zus Vlinder, omdat ze nog maar net terug waren van reis, maar niet genoeg ondergoed hadden om toch op kamp te vertrekken. Ook Linsang kwam na zijn werk het team versterken zodat we in de namiddag toch nog de moed erin konden houden. Kip curry stond ons op te wachten bij terugkomst, een verdiende maaltijd! En zoals elk jaar verslepen wij al enkele balkjes richting het verkennerkamp omdat we toch al vuil zijn. Na een toch wel lange en vermoeiende dag gingen we dan ook uitgeput in ons bed.

Woensdag 31 juli

Dingo, **Okapi** en **Pekari** moesten het kampterrein eventjes verlaten om richting Kasterlee te rijden. Zij gingen namelijk een handje gaan helpen om de ADJ tenten te gaan halen. Terwijl zij dus eventjes weg waren konden wij op ons gemak ontbijten en langzaam beginnen aan het opbouwen van ons eigen hoekje. Aangezien **Mink** er nog niet bijwas, leek het **Leeuw** en **Mustang** logisch om in twee teams te werken. Mustang nam de leiderstafel voor zich en Leeuw de toren. Reeds middag kwamen de drie jongens ons terug vervoegen en met een warme maaltijd werkten wij langzaam maar toch



constant door. Ook met het warme weer moest er veel gedronken worden of een verfrissende douche van de sproeier, waar **Vos** toch wel veel gebruik van maakte want hij liep heel de dag gewoon nat.. Vandaag moesten we wel noodgedwongen iets vroeger stoppen maar dat merkte je pas de volgende dag waarom. En zoals elke avond op voorkamp sloten we ook deze af in de kantine.

Donderdag 1 augustus

En zoals vele tradities is er nog een, jaarlijks worden er mensen op voorkamp wakker met een andere naam. Maar helaas waren er dit jaar geen bij de verkenners tenzij **Lars**, die ook zijn 2^e klas behaalde, maar jammer genoeg niet mee was op kamp. Jammer voor Lars, maar de gelukkigen dit jaar zijn **Caraya**, **Cavia** en **Wouw**. In het artikel van de Jvg's lees je wel over wie het gaat. Dat geheel terzijde is vandaag weer een nieuwe dag waarop wij verder bouwen aan

onze constructies, met dat verschil dat er vandaag maar liefst 4 Vg's ons eventjes moesten verlaten om *"the ultimate scout test"* af te leggen. Ja, vandaag vertrokken **Impala**, **Pinguïn**, **Dingo** en **Okapi** op woudloper. Een test gedurende 24 uur waarin je zowat alles wat je geleerd hebt als scout moet gebruiken. **Leeuw** en **Mustang** nu met elk een kleiner team werkten verder aan hun eigen project. Aangezien het einde in zicht was wouden we nog meer. Zo kwam er nog een extra materiaalrek in de leiderstent, een platform op de toren, 2^e vlaggenmast, een poort,... Al bij al het ging allemaal vlot. Zelf zo vlot dat de patrouilles vandaag ook al aan hun eigen patrouillehoek mochten beginnen. Dit houdt in dat ze een eettafel, vuurtafel, wastafel en waslijn moesten plaatsen. Doordat twee PL's op woudloper waren ging het hierbij iets minder vlot. Hoewel de aanwezige PL, **Pekari** toch ook niet echt vordering boekte. Met nog één volledige werkdag zag het er veelbelovend uit voor de "offday". We kropen dan ook met een goed gevoel in ons bed opweg naar de volgende dag.

Vrijdag 2 augustus

Aangezien er meerdere Vg's op woudloper moesten, maar niet allemaal op 1 dag konden gingen er vandaag ook 3 van start. **Ara**, **Hyena** en **Pekari**. Enkel **Pekari** wist geen 20 knoopjes te leggen en kon/mocht jammer genoeg niet vertrekken op zijn proef. Tezelfdertijd verwelkomden wij de andere 4 terug. Met de laatste werkdag in gedachte (hopelijk) werkten we terug verder aan de patrouillehoeken. **Leeuw** stuurde zelf nu en dan een paar verkenners weg naar andere takken om hen te helpen. Zo vlot ging het bij ons. En vandaag moesten we alweer eens noodgedwongen vroeger stoppen, alhoewel noodgedwongen? Zo goed als alles was af, op een paar afwerkingen na. Vanavond was het BBQ, een mooie afsluiten van het voorkamp en nog gepaard gaat met een "offday" de volgende dag. Genietend van een glaasje, het kampvuur en denkend aan **Ara** en **Hyena** die nog in den bos zaten, werd het alweer snel donker en vertoefden wij ons in ons nestje.

Zaterdag 3 augustus

Laatste dag van het voorkamp! Jammer genoeg. Maar toch nog een leuke dag. Zo vroeg op de dag en toch al een bakkende zon... Maar gelukkig er was niet veel werk meer. Onze voormiddag vulden we met afwerkingen her en der om daarna superwarme frietjes met steak te eten. Overheerlijke maaltijd maar

toch net iets te warm om ervan te blijven eten. 's Namiddags was het plan simpel. Zwemzak nemen en gaan zwemmen. Maar vooraleer we konden vertrekken moesten we nog wachten op de Jvg's om mee te gaan, maar die waren helaas nog niet klaar. Na een uurtje gewacht te hebben, lang uitgestrekt op de grond = siësta konden we eindelijk allen vertrekken. Met alle auto's



gevuld richting Dommelslag! Hoe zien wij dommelslag? Wel het is een flinke wasbeurt na voorkamp :D met een beetje pret en voor de liefhebbers nog wat frietjes of een bickyburger. Gelukkig geen ongevallen dit jaar voor de Zwaluw hoewel er daar een arme stakker lag met zijn knieschijf die eruit zat of zo

iets, in ieder geval niet fijn om te zien. Na veel glijden, zwemmen, baden, zonnen, sauna's, stoombaden en nog veel meer ging klokslag 5 uur iedereen weer het zwembad uit om terug te keren richting het kattenbos. Op tijd voor een nieuwe maaltijd en er een rustige avond van te maken. Want als we vandaag gingen gaan slapen mochten de meesten hun ouders nog eens verwelkomen de volgende ochtend.

Zondag 4 augustus

Klokslag 8u werden de VG's gewekt door **Leeuw**. Vandaag kwamen de andere kinderen toe en was het dus ook bezoekdag. Voor de VG's een doorsnee dag, zo'n bezoekdag. Enkele stretchoefeningen verder, schoof iedereen de voeten onder tafel om het ontbijt naar binnen te spelen. Langzaam aan kwamen meer en meer ouders toe met de kinderen. Enkelen onder ons hadden het geluk om de mama of papa terug te zien. Maar er moet uiteraard ook nog aan scouting gedaan worden. Kwart na elf gingen alle vuren aan en werd er gekookt. Na de opkuis en het afwassen werd er een korte siësta gehouden, voor sommigen onder ons het favoriete half uurtje van de dag. Die middag speelden de VG's het middagspel genaamd Barbie. De eerste opdracht was vanzelfsprekend, verkleed de jongens in Barbie en de meisjes in Ken. Enkelen onder ons hadden hier duidelijk meer talent voor dan anderen. Zo was **Okapi's** imitatie de beste, oorringen en kroontjes, niets weerhield hem er van om all-out Barbie te gaan.

Tijdens het spel waren **Mustang** en **Leeuw** de pestkoppen van dienst. Zo werd er een nieuwe regel ingevoerd; wie één van de twee op de grond kreeg, kreeg extra barbiepunten. Zogezegd, zo gedaan, en een groep van 7 man (en vrouw) trok erop uit om **Mustang** te vloeren. Niets was minder waar, een kleine 5 min. later staakten ze de onderneming, omdat **Mustang** maar niet op grond te krijgen was. Toch een verdienstelijke poging! Tijdens het spel waren enkele VG's maar niet te vinden. Wat zaten ze toch te doen in het bos, met **Vos** zijne... Het spel werd gewonnen door de **Pythons**. Op deze warme dag was frisse melk welkom en teruggekomen in de zithoek aten we ons vieruurtje op. Er was de VG's gevraagd geweest om enkele vragen voor te bereiden in het kader van de morele opvoeding. "Als ik iemand anders kon zijn..." was het centrale thema van het gesprek. Vooral toveren bleek voor velen interessant. Na de filosofie werd de fourage opgehaald en werden de boterhammen met tonijnsalade naar binnen gespeeld. Bij het vallen van de avond werd het avondspel gebriefd; capture six flags. De VG's werden in 2 groepen verdeeld en d.m.v. bepaalde rangen moesten ze de vlaggen van het andere team proberen veroveren. Veel gebrul en gerollebol verder, sloten de VG's de avond af met limonade en het avondlied. Slaapwel.

Maandag 5 augustus

Vandaag was het eindelijk zo ver; de befaamde trektocht van de VG's stond op het programma. Een uitgestippelde 3 daagse met allerlei verrassingen. De rugzak werd gemaakt, de tenten en eten werden weggestoken en het perfect uniform werd aangetrokken. Als echte scout hoort daar natuurlijk de hoed bij. Toen iedereen gepakt en gezakt was, vertrok de eerste patrouille om tien uur. Het was de bedoeling om de volledige 3 daagse in perfect uniform uit te wandelen, maar reeds aan punt 1 werd duidelijk dat het weer dit niet toe zou laten. Zelfs **Leeuw** vond het véél te warm. In scouts t-shirt was de warmte al beter verdraagbaar. Na een stevige 30 km gewandeld te hebben, kwamen de VG's aan op het eindpunt; 't Meulezicht. Een aangenaam café-restaurant met grote tuin waar de VG's hun tentje mochten opzetten om te overnachten. Iedereen had stevig gezweet, dus sprongen de VG's nog snel even in het water om zich af te spoelen. Sommigen hadden het plan om hun hoofd en haar droog te houden, maar natuurlijk lukte dit niet. Zo mocht **Ara** geloven aan een koude douche. Voor het slapen gaan zaten de VG's samen om op het gemak nog iets

te drinken. Iedereen was uitgeput van de eerste stapdag, dus de verlossing om in de tent te kruipen was dan ook welkom. Dag één was teneinde gelopen.

Dinsdag 6 augustus

OPSTAAN! Klonk het vanuit de leiderstent. Deze ochtend had de leiding een verrassing geregeld. I.p.v. stappen in de voormiddag, kropen de VG's per drie in een kano om zo de kleine Nete te trotseren. Rond drie uur stopten de VG's aan Bobbejaanland. Jammer maar helaas was het geen pretparktijd, wel moest er nog een aantal km gestapt worden naar het volgende eindpunt. De zwembroek werd geruild voor de scoutsbroek en met de rugzak op de rug vertrokken de VG's richting volgende verrassing. De benen begonnen moe te worden, de schouders zagen af; na lang afzien kwam iedereen toch aan op het eindpunt. Wat vonden we hier? Een frituur! Alle VG's mochten een pak friet met saus naar keuze en een stuk vlees kiezen. Velen onder ons hadden grote ogen, maar kregen uiteindelijk hun



pak friet niet op. Achter de frituur konden de VG's hun tent opstellen en na het eten kroop iedereen in zijn/ haar tent om voldoende te slapen. Het was een zware dag geweest dus iedereen sliep vlot. Einde van dag twee.

Woensdag 7 augustus

Leeuw en **Mustang** werden als eerste wakker door de wekker. In hun tent vonden ze een aangename verrassing; een briefje van een buurtbewoonster. Ze bood de VG's drinkbaar water aan en iedereen mocht naar het toilet. De flessen werden opgevuld, de tenten werden afgebroken en iedereen was klaar voor de laatste dag stappen. De vriendelijke mevrouw werd bedankt voor bewezen diensten en uitgeslapen vertrokken de VG's voor dag drie. (Bijna) iedereen had wel ergens een pijntje, maar er werd doorgebeten. Jammer genoeg begon het bij het vertrek van patrouille één te regenen. En zo zou het de volledige dag blijven. De **Condors** hadden er zo wat genoeg van, dus meteen werd het tempo hoog gelegd. Ze zouden dan ook ruimschoots als eerste aankomen. Bij de **Pythons** zat er niet echt haast achter, op het laatste punt

werd er soep opgewarmd en genoot iedereen van een warme slok. De **Piranha's** vonden na twee dagen afzien ook het licht, en stelden ook een degelijk tempo in. Iedereen kwam opgelucht (en voldaan) aan op het kampterrein. Aangezien iedereen op tijd was, kregen de VG's een uur om zich te wassen. Verse kleren hebben nog nooit zoveel deugd gedaan. Traditioneel wordt de drie daagse opgevolgd door een barbecue. De groentjes werden bereid door de Gidsen terwijl de Verkenners de bbq en toebehoren klaar zetten. **Leeuw** bakte het vlees en iedereen genoot van de rust. Er werd gelachen, gedronken en gegeten. De voorbije 3 dagen waren lastig geweest en de VG's doken vermoeid hun tent in. Het was een mooie drie daagse geweest.

Donderdag 8 augustus



Uitgeslapen begonnen de VG's aan de dag. Een kleine opwarming onder de vorm van een turnles werd gegeven als voorbereiding op de sportproeven. Er werd stevig ontbeten zodat elke VG sterk stond voor de proeven. Bij het hoogspringen waren er diverse VG's die er toch wel een speciale spring – en valtechniek op nahouden. Zo werd er ook volop gefocust om niet tegen het touw te lopen, maar erover te springen. Nietwaar, **Impala**? Op een meter en 15 centimeter werd er gestopt omdat niemand er nog over geraakte. Uitgehongerd trokken de

VG's terug naar hun patrouillehoek met de fourage. De vuren werden aangestoken en er werd heerlijk gekookt. Helaas was er geen tijd voor siësta; want deze middag stonden de middagspelen van de VG's op het programma. De groep werd in twee gedeeld en er werd een middagspel geven aan de Teerpoten en Wolven. **Sven Demuyne** en **Hyena** gingen wel zeer goed op in hun rol, complete kindarentertainment van de bovenste plank. Na het drakenjagen en een geholpen prins, keerden de VG's terug naar de zithoek om hun vieruurtje te benutten. Alweer een beetje leiderservaring opgedaan. Op het gemakske werd de fourage voorbereid en kon de soep opgewarmd worden. Deze werd geserveerd met een boterham met vleessalade. De afwas werd gedaan en het terrein opgekuist. De VG's mochten daarna de kaas van tussen hun tenen gaan kuisen, wassen dus. Fris en monter zaten de VG's terug

in de zithoek toen er plots schelle kreten door het kampterrein weergalmden. Er werden glimpen opgevangen van witte gedaantes. De volledige eenheid verzamelde op de openvlakte van de JVG's. Daar kwamen ze John Stark en Ned Stark tegen. Deze wist hun te vertellen dat de witte gedaantes de white walkers waren. Het gevaar dreigde dat de white walkers de mensheid zouden uitroeien. Daarom werd de hulp ingeroepen van de Zwaluw om te strijden tegen de white walkers. Met veel doorzettingsvermogen en wilskracht werd de Aarde gered door de Zwaluw. Enkele Verkenners waren doorgewinterde worstelaars; zo ging het hard te keer bij **Pekari** en **Vos**. Dan waren er ook weer Gidsen die tactisch inspeelden op de zwaktes van de white walkers. Zo had **Pinguïn** er één te pakken met kriebels. Helaas had hij wel wat meer kracht dan haar, en kreeg ze een koekje van eigen deeg. Na een drankje en een babbel konden de VG's in hun nest kruipen.

Vrijdag 9 augustus

De VG's werden met zachte hand gewekt door de leiding. Vandaag stond er weer iets speciaals op het programma; kookwedstrijd. Hoe verloopt zo'n kookwedstrijd? De dag ervoor krijgen de VG's per patrouille de kans om alle nodige ingrediënten op te schrijven en die worden dan meegebracht uit de winkel. Zo krijgen ze de kans om een drie gangen menu naar keuze te maken. De volledige fourage werd dan ook besteed aan lekker eten klaarmaken. En de leiding werd niet teleurgesteld; alle patrouilles wisten heerlijke gerechten te serveren. Enkel de **Condors** hadden een iets wat raar idee over scampi's; die waren namelijk niet gepeld en gewoon zo in een warme pastasaus gedraaid. Volgens **Dingo** serveren ze op restaurant ook scampi's met schil. Iedereen at zijn buikje rond en genoot van het lekker eten. Topgerechten maken kost tijd en levert ook een berg afval en afwas op. De volledige siësta werd opgeëist door afwassen. Bij wijze van educatieve voorlichting, werd 's middags het middagspel "Have safe sex!" gespeeld. Het doel van het spel was duidelijk. Zo veel mogelijk beschermde seks hebben en niet zwanger worden. Sommigen onder ons vonden het dan weer interessanter om het casino te ruïneren. Zo had **Fennek** reeds drie maal afgezien door bij "double or nothing" al zijn geld kwijt te spelen. De 4^{de} keer had hij echter meer geluk, en dat leverde hem zo'n 700 eurootjes op. Jammer voor **Fennek** kwam zijn geluk te laat, en voor dat hij zijn geld kon spenderen, was het spel reeds gedaan. Volgende keer meer geluk. Het vieruurtje werd opgepeuseld en er werd nog eens een partijtje voetbal

gespeeld. Het ging er ruig aan toe. Bezweet kwamen de VG's terug toe in de zithoek en was het tijd voor fourage. Deze avond was het kruidenkaas met soep. Er werd aan de stam extra hesp gevraagd want de VG's hadden duidelijk zin in meer dan kruidenkaas. Croque monsieurs werden gebakken voor iedereen die er wou. Na de afwas en het wassen werd het avondspel gebriefd: Attack and finish. De VG's werden in twee groepen verdeeld en d.m.v. verschillende rangen konden ze het andere team uitmoorden. **Leeuw** en **Mustang** hadden de job gekregen om bepaalde items te bewaken binnen een lint. Het was zeker niet makkelijk om binnen te geraken in het kamp met zo twee bewakers. Enkelen onder ons zijn zelfs niet binnen geraakt, maar jullie pogingen waren verdienstelijk **Pinguïn** en **Fitis**. Twee uurtjes later waren de teams uitgevochten en na een laatste vlaggenroet vonden de VG's hun bedje terug in hun tent.

Zaterdag 10 augustus

Vandaag was het weer vroeg dag. Na een fikse turnles van **Mustang** werd er door enkelen om fourage gegaan. De VG's die de bakken naar hun patrouillehoeken droegen, trokken al snel rare ogen op. Niet enkel het ontbijt maar ook het middagmaal hadden ze al meegekregen. Vreemd... Of toch niet! Na even puzzelen wisten ze wat dit te betekenen had, technische omloop. De patrouilles verzamelden bijlen, gamellen, bestek, sjortouw, een gevulde bidon,... en hun goede moed (al was die bij sommigen iets verder zoek dan bij



anderen). De technische omloop begon zoals gewoonlijk met het doorkappen van een balk. Op de tweede post moest de zin "De sexy joggers vegen choco van de klimfiets en quizzen zich een baan naar de winstgevende poen." in morsen worden omgezet. Bij elke patrouille lukte dit goed. Al kost het je wel serieus wat minpunten als je het 7-

letterwoord 'joggers' vergeet, **Piranha's!** Niet getreurd, op naar de knopenrace! Daar liep het wat minder vlot bij de zusjes **Gaely** en **Jana De Boever**. Aan de eerste vijver kreeg men de opdracht om zo vlug mogelijk door een web te kruipen zonder de koorden te raken. Hierbij werden de voor- en

nadelen van 'groot zijn' rap duidelijk. Zo had **Impala** duidelijk meer moeite om tussen twee koorden te kruipen dan **Ara**, maar over hoge touwen stappen, ging bij **Impala** dan weer zeer soepel (terwijl dit een stuk moeilijker was voor **Ara**). Op de volgende post werden vlug enkele verbanden gelegd om daarna door te schuiven naar de tweede vijver waar altijd de vuurproef plaatsvindt en het middagmaal gegeten wordt. Wanneer de balk boven het vuur doorgebrand was, mochten de VG's beginnen koken op hun jagersvuurtjes. **Sven Demuyneck** bleek een geboren sausmaker te zijn toen hij de carbonara van de **Pythons** klaarmaakte. Na de maaltijd te hebben binnengespeeld, werd alles opgeruimd en was men klaar voor de volgende proeven. Elk patrouillelid (inclusief materiaal) moest over 3 balken die op verschillende hoogte hingen, kruipen. Apenbrug was de volgende hindernis met daarna het beruchte commandokoord. Dit jaar verliep daar alles redelijk vlot. Enkel bij **Hyena** werd het touw geschud waardoor hij met beide benen in de vijver terecht kwam. Uiteraard wou onze takleider **Leeuw** zich nogmaals bewijzen. De VG's sleurden aan het commandokoord waardoor **Leeuw** in grote bewegingen van links naar rechts werd geslingerd. Helaas was dit zonder resultaat en kwam **Leeuw** heelhuids en droog over het koord. Als afsluiter volgde nog de spin waarbij de patrouille geblinddoekt vast hangt aan de PL en tot aan het VG-kamp moest geraken. Toen iedereen terug in de zithoek zat, was het al na vier uur en was het dus dringend tijd om te vieruren. Nadat de koeken opgegeten waren en de melk opgedronken was, werden de vuren aangestoken. Na het avondmaal was het tijd om ons te wassen. Er werd nog even gesnoept en dan volgde het avondspel genaamd 'Duo-Dubbel-Ridderstrijd'. Dit was een tactisch bordspel waarbij er in paren een kasteel moest veroverd worden door te dobbelen en obstakels te overwinnen. Deze avond werd er iets zenuwachtiger in bed gekropen. De volgende dag was het namelijk overgang...

Zondag 11 augustus

Vandaag overgang. Wat vroeger op de 14^e lag ligt was nu heel vroeger. Kleine korte inspectie om kwart voor 10 omdat we om 10 uur verwacht worden op de open vlakte. En raar maar waar iedereen was op tijd. Een niet al te korte maar ook niet te lang en niet te saaie ceremonie zorgde nadien toch hier en daar voor wat traantjes. Wij de Vg's moeten (helaas) afscheid nemen van alle 2^e jaar Vg's want zij vervoegen dit jaar het leidersteam. Wij wensen hun in ieder geval al veel succes! Die 9 waren niet de enigen die ons verlieten, wij moeten ook dit



jaar afscheid nemen van **Mink** die het na een jaar bij de Vg's toch niet zo haar ding vond en terugkeert naar de teerpootjes. Maar gelukkig gaan er niet alleen maar kindjes, er komen er ook een heleboel bij! Zo verwelkomen wij **Cavia, Kameleon, Caraya, Wouw,**

Arne Bovyn, Febe Declercq, Tobias Haeck, Vic Tack en Ruben Hoflack.

Welkom! Al de nieuwkes mochten dan ook eens over de deadride nadat alle Wolven waren geweest. Een hele wachtrij dus! Vlug even 3 patrouilles ingedeeld en koken maar. Niks nieuw voor niemand dus. Maar het was wel overheerlijke ravioli! Steekvoer zoals **Mustang** en **Leeuw** het noemen. Bij het middagspel lieten de nieuwe Vg's zich al van hun beste kant zien. Zo wisten **Wouw** en **Vic Tack** hun haar met tartaar terwijl de dames hun oksel wisten met confituur. **Caraya** is dan weer van niks vies en dronk een mengseltje van je wilt het niet weten gewoon op alsof het zijn dagelijkse maaltijd was. Dat beloofde veel voor dit jaar. De uiteindelijke winnaar van dit spel was **Flicka**, ze had het dan ook slim bekeken om haar weg te steken terwijl ze duist leventjes had... Na alweer een droog vieruutje vonden we nog net plaats om de nieuwe Vg's te dopen. Het is bij enkele etenswaren gebleven. En al vlug was het alweer fourage dus het wassen moest helaas wachten. Met een beetje boter in het oor schoven enkelen aan tafel en verorberden we lekkere soep met wat boterhammen. Eindelijk wastijd klonk het dan. Nog even gezellig samenzitten een kantine en vervolgens alweer een avondspel. Het wonderbaarlijke Hide and seek! **Leeuw** had zijn das vergeten nadat hij nog uitdrukkelijk aan de verkenners zelf had gezegd hem niet te vergeten. Dus het eerste duel was zonder hem. Bij het eerste duel was er dan ook een klein accientje gebeurd en had **Sven Demuyck** zijn vinger gebroken. Die moest dus naar de spoed. Nadien door een oneven aantal kon **Leeuw** dan toch niet meedoen. Jammer vonden sommigen, want het was blijkbaar leuker geweest met leiding. Maar toch een geslaagde editie vonden velen. Na veel zweten, een slokje limonade en een avondlied ging iedereen terug naar zijn/haar eigen nestje.

Maandag 12 augustus

Een brullende **Leeuw** wekte de VG's. Het was de dag na overgang, dus alles ging weer zijn normale gang. Al was het licht niet bij iedereen even groot deze ochtend. En hebben er enkelen de heide gezien. Wat hen misschien wel goed gedaan heeft. 's Middags was het tijd voor het eenheidsmiddagspel met als thema 'ridders en jonkvrouwen'. Voor de Zwaluw stond een kruistocht naar Jeruzalem op het programma. Voor we in Jeruzalem aankwamen, moesten we eerst door Syrië, Turkije en Hongarije. Deze landen versloegen we door kastelen in vuur en vlam te zetten, door het bouwen van katapulten en door lansspelen. Na het middagspel verorberden we het vieruurtje en werd er nog wat nagepraat over het spel. Het kamp zat er bijna op dus begonnen we met de afbraak. De toren en poort sneuvelden als eerst. Wanneer deze afgebroken waren, was het tijd om de fourage te halen. **Leeuw** bakte croques voor iedereen die daar zin in had. Bedankt, **Leeuw!** Iedereen was doodop van de afgelopen dagen dus besloten we geen avondspel meer te spelen en ons te wassen om daarna de moppen in te oefenen voor het kampvuur. Er werd serieus wat afgelachen en iedereen kroop voldaan in hun tent.

Dinsdag 13 augustus

Vandaag stond er maar één iets op het programma en dat was afbreken. We ontbeten nog een laatste maal in de patrouillehoeken en maakten die daarna met de grond gelijk. In de namiddag bleef er niet veel meer van het VG kamp over. Enkel de leiderstent en shelters van de leidersbank bleven staan. De komende nachten sliepen alle VG's inclusief VG-leiding in de montanitent. We legden onze valiezen onder de shelter en zorgden ervoor dat we men z'n achttien in de tent konden slapen. Krap maar gezellig! De dassen werden op het hoofd geknoopt want deze avond was het kampvuuravond. Dit jaar werd deze gepresenteerd door **Katta** en **Husky**. **Sven Demuyneck**, **Fennek** en **Vos** verzorgden ons kampvuur. Ze maakten met behulp van **Grizzly** een pop die in brand gestoken kon worden. Er werd veel gezongen en gelachen en voor we het wisten was de kampvuuravond voorbij. We praatten nog even bij aan het kampvuur en kropen even later samen de montanitent in.

Woensdag 14 augustus

Bus is daar! Of toch bijna. Vandaag was het de laatste kampdag voor de kleine kinderen. Wij bleven echter nog één dag om alles proper achter te laten. Want

een scout laat namelijk 2 dingen achter, niets en dank u! Aangezien onze tent en resterende shelters nog een dagje mochten blijven staan, gingen we het stafkamp helpen afbreken. We aten zoals gewoonlijk op de laatste dag een heerlijk hotdog. Ookal eten **Flicka** en **Fitis** dan weer liever smeerkaas. De oudste VG's vertrokken naar ADJ met **Forel** en **Cholo** terwijl de jongste onder ons konden genieten van een welverdiende siësta. En daar was de bus dan. We namen afscheid van de kleintjes. Een goede wasbeurt en een kaasbuffet waren de beloning van die avond. Het werd een gezellige avond rond het kampvuur. Er werden voor de laatste keer slaapwelhandjes geven dit kamp.

Donderdag 15 augustus

De laatste dag was aangebroken. We ontbeten, maakten ons middagmaal en konden dan beginnen met alles op te ruimen. Twee uur later dan afgesproken, kwamen de camions aan en konden we die vol beginnen steken met onze spullen. Tegen 15u waren we terug op ons



vertrouwde terrein in Wondelgem. We borgen ons materiaal van 18 dagen kamp veilig op. De ouders kwamen toe en nu konden we onze eigen valiezen in de auto laden. Iedereen was moe maar ging voldaan naar huis. Grootkamp 2013 zat erop. We vonden het een super kamp en hebben ons goed geamuseerd. Maar niet getreurd: "We zien elkander weer!". *GIJ MISSCHIEN*

Dan rest er ons zoals elk kamp, elk weekend en elke gebeurtenis nog de bedanking naar de eenheidsleiding Hert, Baribal en Lama toe en de stam die rijkelijk aanwezig was om ons te helpen/sturen en noem maar op... Wij vonden het alvast een geslaagde editie. Hopelijk heeft u genoten van het artikel en verwachten u graag terug na het herfstkamp.

Uw reporters ter plaatse:

Gemotiveerde Leeuw
 Strijdvaardige Mustang
 Hevige Mink

Programma Verkenners-Gidsen

Zaterdag 07/09/2013

14h – 17h30: Nieuw jaar, nieuwe groep, nieuwe leiding. Wij proberen eens iets nieuws en laten de koffers nog een weekje rusten. Wij willen eerst jullie leren kennen en omgekeerd.

Zaterdag 14/09/2013

14h – 17h30: Aangezien de koffers nu toch al een paar weekjes weg zitten halen we ze toch voor de zekerheid nog eens boven en blinken alles op. Vergeet dus geen sponsje en vaatdoek.

Zaterdag 21/09/2013

14h – 17h30: Aangezien wij maar met 2 leiders zijn en jullie met meer dan 16 Vg's zullen jullie voor kleine spelen zorgen het komende jaar. Maar niet vooraleer je weet hoe het echt moet. Breng dus maar papier en stylo mee.

Zaterdag 28/09/2013

Geen vergadering

Zaterdag 05/10/2013

10h – 17h30: Begin oktober net herfst, maar hopelijk toch nog een mooie herfstzon want wij gaan gaan zwemmen en wij verplaatsen ons per fiets. Gelieve dus te komen met een fiets die volledig in orde staat. Graag dus ook om half 10 aanwezig zodat we de fietsen nog kunnen controleren alvorens we vertrekken.

Zaterdag 12/10/2013

14h – 17h30: Hoe hoog is die boom of dat gebouw nu? Wel na vandaag kunnen we allemaal de grootte van alles inschatten met onze persoonlijke maten. Maar we vergeten natuurlijk ook niet te spelen...

Zaterdag 19/10/2013

14h – 17h30: Dit is al onze laatste vergadering voor het herfstkamp en gaan dan eens kijken hoe het is gesteld met jullie teervoet kennis. Voor zij die nog geen teervoet hebben is het dan ook de moment om deze af te leggen! Vergeet dus zeker niet genoeg papier en een stylo.

Zaterdag 26/10/2013 – Woensdag 30/10/2013: Herfstkamp! Het eerste kamp dit jaar. Voor alle info check de kampbrochure die je in de loop van het jaar krijgt. En als je deze kwijt bent kijk dan gewoon op de website!

Zaterdag 09/11/2013 – Zondag 10/11/2013

Geen vergadering maar wel leidersweekend. De nodige info vind je in je inbox en/of op Facebook.

Zaterdag 16/11/2013

10h – 17h: Hoe bevestig je nu het best een waslijn met spanning? Of hoe knoop je 2 touwen aan elkaar? En al ooit gehoord van de derdehandssteek? Na vandaag kan je zeker 20 knopen leggen en is het eerste deel van woudloper poepsimpel! Of voor de echte durvers, direct 40 en pionier! En als dat nog niet genoeg is proberen we ook nog een fluitkoord te maken.

Zaterdag 23/11/2013

14h – 17h30: De eerste seniorvergadering. Verdere info volgt nog.

Vrijdag 29/11/2013

19h – 22h: Vanaf deze week starten de avondvergaderingen om jullie aanwezigheid tijdens de examens te maximaliseren. We spelen een groot spel, welk zien jullie dan wel.

Vrijdag 06/12/2013

19h – 22h: Zitten, achteroverleunen met een drankje en genieten. Wat kan er nog beter klinken dan dit? Om het jaar bijna af te sluiten en omdat er nog examens zijn toch nog even genieten van een filmpje.

Vrijdag 13/12/2013

19h – 22h: Een kleine competitie volksspelen zorgt wel voor de aflossing van die examenstress. Jullie score bepaald als hoeveelste je mag kiezen tussen alle prachtige cadeautjes van jullie medevg's. Vergeet zeker ook niet te melden als je niet komt.

Gemotiveerde Leeuw

Michiel Dutrieue

Takleider VG's

leeuw@dezwaluw.org

0498/49.45.41

Wij danken onze sponsors:



BAKERIES

> SINCE 1932 <